



ΕΝΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 ΑΘΗΝΑ 104 32 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΓΙΑΤΙ

ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΕΙΤΑΙ

"Κληρώνει για τη ΔΕΗ" - Στόχος 50 δις



Το ασφικτικό πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων θα παρουσιάσει σύντομα η κυβέρνηση. Στόχος 50 δις από τις μετοχοποιήσεις των ΔΕΚΟ και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Το υπουργείο οικονομικών έχει λάβει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας για την τριετία 2011-2013, προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια, ύψους 15 δις.

Σενάρια φέρνουν να συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΗ στα μέτρα αποκρατικοποίησης, χάνοντας δηλαδή το 51% των μετοχών που έχει το κράτος.

Αν συμβεί αυτό τότε πράγματι θα μιλάμε για το **μεγαλύτερο ξεπούλημα του αιώνα**, αφού η χρονική συγκυρία δεν προσφέρεται για άντληση κεφαλαίων, όταν η χώρα είναι σε ύφεση και η μετοχή της ΔΕΗ βρίσκεται μόλις στα 12 € ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται στα 2,856 δις. Δηλαδή, το 51% είναι μόλις 1,5 δις.

Αν επομένως μετοχοποιηθεί το 15% - έτσι λένε αυτοί που ξέρουν - τότε δε μπορεί να αντληθούν περισσότερα από 250 εκατ.€, εκ των οποίων ποσοστό 15% θα ενισχύσει τον ασφαλιστικό μας φορέα, σύμφωνα με τον Νόμο 2773/99. Θυμίζουμε, ότι οι ασφαλιστικές μας εισφορές έχουν γίνει περουσικά στοιχεία της επιχείρησης γιατί είχαμε αυτασφάλιση δηλαδή ασφάλιση στον εργοδότη. Τότε πραγματικά ισοδυναμεί με μια πράξη προδοσίας για τη μεγαλύτερη κρατική επιχείρηση της χώρας.

Έτσι λοιπόν:

- **Μια επιχείρηση** που εξηλέκτρισε όλη τη χώρα από το Έβρο μέχρι την Κρήτη και από τη Κέρκυρα μέχρι τη Σάμο.
- **Μια επιχείρηση** που αποτέλεσε την ατμομηχανή της ανάπτυξης, αφού γέμισε τη χώρα εργοτάξια, δημιουργώντας εγκατεστημένη ισχύ 13.000 Mw που δίνουν ρεύμα σε 7,6 εκατομμύρια καταναλωτές.
- **Μια επιχείρηση** που άσκησε κοινωνική πολιτική, προσφέροντας ρεύμα φτηνό όλο το εικοσιτετράωρο σε λαϊκά στρώματα και σε φτωχές οικογένειες πάνω από μισό αιώνα.

Δυστυχώς, τώρα πρέπει να θυσιαστεί για το «καλό της πατρίδας», για την κάλυψη του εξωτερικού χρέους

και του ελλείμματος που δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις μετά την μεταπολίτευση!!!

Φαίνεται ότι:

Αδυνατούν να καταλάβουν, γιατί η ΔΕΗ πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, αφού και σήμερα μόνο αυτή μπορεί να δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη, κατασκευάζοντας νέα εργοστάσια, στηρίζοντας για άλλη μια φορά τις τοπικές κοινωνίες.

Αδυνατούν να καταλάβουν, ότι δεν έκλεισε ο οικονομικός της κύκλος, με τον εξηλεκτισμό της χώρας, αλλά και στην απελευθερωμένη αγορά μπορεί να είναι η μόνη εγγύηση για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας με Η.Ε.

Αδυνατούν να καταλάβουν ότι η ΔΕΗ παραμένει το τελευταίο καταφύγιο για τον καταναλωτή, αφού είναι ο ενεργειακός πρωταθλητής ο οποίος χαράζει πολιτική και μπορεί να αναπτύξει μακροχρόνιο ενεργειακό σχέδιο, χωρίς να αποπληρώνεται γι' αυτό.

Αδυνατούν να καταλάβουν ότι ο ιδιώτης πρωτίστως, ενδιαφέρεται για το κέρδος και όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται βουλιάζουν τις επιχειρήσεις και μαζί με αυτές δε διστάζουν να βυθίσουν τις χώρες στο σκοτάδι. Θυμίζουμε Ατλάντα, Ιταλία αλλά και το μερικό μπλακ άουτ που είχαμε στην Ελλάδα το 2004 .

Αδυνατούν να καταλάβουν τον κοινωνικό ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων και τις χαμηλές τιμές που προσφέρουν στα κοινωνικά αγαθά - όπως είναι η ΗΕ - ενώ συμβαίνει το αντίθετο, όπου χάνεται ο κρατικός παρεμβατισμός και ο έλεγχος, αφού μέσω της βίαιης απελευθέρωσης δημιουργούνται καρτέλ, όπου οι τιμές εκτοξεύονται στα ύψη. Ενδεικτικά αναφέρουμε Αγγλία 45%, Σκανδιναβικές χώρες 60%, Τσεχία 105% και Ελλάδα 85%.

Για όλα τα προαναφερόμενα έχουμε χρέος, να αγωνιστούμε και να καταγγείλουμε αυτές τις αργυρώνητες και εξωνημένες πολιτικές που ξεπουλάνε το Δημόσιο πλούτο της χώρας, όπου στην περίπτωση της ΔΕΗ, πρόκειται για μια κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία φέρνει έσοδα στον κρατικό κορβανά. Αν, όμως, πουληθεί φέτος τι έσοδα θα έχουμε του χρόνου;

Υ.Γ. Ο Φρανσουά Μιτεράν έλεγε: «Ένα έθνος είναι ισχυρό μόνο αν έχει ισχυρό κράτος»!!! Μάλλον η χώρα μας επέλεξε για άλλη μια φορά να είναι η γνωστή ψωροκόσταινα.

Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρική Ενέργεια

Τεκτονικές αλλαγές προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο που θα καταθέσει στην Βουλή το ΥΠΕΚΑ, το οποίο στοχεύει στην εναρμόιση της οδηγίας 72/2009.

Ένα νομοσχέδιο όπου γράφεται και σβήνεται τουλάχιστον 5-6 φορές, αφού οι ιδιώτες θέλουν ρυθμίσεις, που θα παραδοθεί αργά και σταθερά ο έλεγχος της ημερήσιας αγοράς στα δικά τους χέρια, με την βοήθεια φυσικά της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας η οποία μετατρέπεται μέσω του σχεδίου νόμου ως υπουργός του ΠΕΚΑ, αφού θα έχει αποφασιστικές και εκτελεστικές εξουσίες και από γνωμοδοτικό όργανο που είναι σήμερα θα μετατραπεί σε εκτελεστικό.

Άραγε γιατί; Η πολιτική εξουσία που ψηφίζεται από τον Ελληνικό λαό, ποιο ρόλο θα έχει; Η Ηλεκτρική Ενέργεια που είναι κοινωνικό αγαθό και η διαχείριση της ήταν πάντα υπόθεση του κράτους, πως γίνεται τώρα να εκχωρείται σε «ανεξάρτητες αρχές» οι οποίες είναι πλήρως εξαρτώμενες από τα Ιδιωτικά συμφέροντα.

Επιπλέον στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Την συμμετοχή των Ιδιωτών με μειωψηφικό πακέτο, είτε μέσω διαγωνισμών για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων όπως (διασύνδεση των Κυκλάδων), όπου ο ΑΔΕΣΜΗΕ (έτσι θα ονομάζεται ο ΔΕΣΜΗΕ) αδυνατεί να εκτελέσει, είτε μέσω αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΕΣΜΗΕ.



Επιπλέον προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο ΑΔΕΣΜΗΕ δεν συμμορφώνεται με τις περίπλοκες υποχρεώσεις της οδηγίας ή εφόσον διαπιστωθεί ότι λειτουργεί μεροληπτικά υπέρ της ΔΕΗ, τότε η ΡΑΕ έχει το δικαίωμα «να αναθέτει όλα ή ορισμένα καθήκοντα του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς σε ανεξάρτητο διαχειριστή».

Κατά συνέπεια με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο ΙΤΟ (Independent Transmission Operator) μετατρέπεται σε (Independent System Operator). Δηλαδή σε ανεξαρτητοποιημένο σύστημα για το οποίο συμφωνούν οι ιδιώτες, αφού τη διαχείριση του θα έχει άλλη εταιρεία. Αυτό βεβαίως είναι επικίνδυνο και πέρα από την πρόταση της ΔΕΗ και του συνδικάτου, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί η οδηγία δεν κάνει λόγο για τέτοια αρμοδιότητα της ΡΑΕ, απλά αναφέρει ποιες περιπτώσεις προβλέπονται για την υλοποίηση των έργων.

Ακόμη προβλέπεται, ότι το εποπτικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 7

μέλη μπορεί να αποφασίσει τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του διαχειριστή από την κρατική επιχείρηση.

Επίσης υπάρχει η πρόβλεψη ότι μπορεί να οριστεί ένα σύστημα το οποίο διανέμει Ηλεκτρική Ενέργεια σε γεωγραφικά περιορισμένο Βιομηχανικό ή Εμπορικό χώρο κοινών υπηρεσιών, το οποίο θα εφοδιάζει καταναλωτές ως κλειστό σύστημα διανομής.

Πρόκειται δηλαδή για Ιδιωτικά συστήματα διανομής Ηλεκτρισμού στα πρότυπα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών τα οποία μπορούν να ηλεκτροδοτούν και νοικοκυριά που έχουν εργασιακή ή παρόμοια σχέση με τον ιδιοκτήτη του συστήματος διανομής.

Στην περίπτωση της διανομής η θυγατρική που δημιουργείται χρειάζεται μια εξειδίκευση, γιατί πολλά ζητήματα τα οποία δεν φαίνονται στο σχέδιο νόμου. Η περίοδος μετάβασης πρέπει να έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τη μητρική στη διανομή πρέπει να υφίστανται στο διηνεκές αφού δεν ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που επιβάλλει η οδηγία στη μεταφορά. Ακόμη και η μετακίνηση του προσωπικού προς τη διανομή, αλλά και το αντίθετο μπορεί να γίνεται στα πλαίσια της Ελευθεριότητας του ομίλου ΔΕΗ, ενώ τα ζητήματα του προσωπικού Σ.Σ.Ε. και εργασιακές σχέσεις τόσο στην θυγατρική μεταφοράς όσο και στη θυγατρική διανομής πρέπει να παραμείνουν ίδια.

Μεταφορά Προσωπικού

Είναι γνωστό ότι η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ με την παρέμβαση της απαίτησε από την Διοίκηση να γίνει ομαλή μετάβαση του προσωπικού τόσο στη μεταφορά όσο και στη διανομή που επίκειται να γίνει.

Για το σκοπό αυτό και για να μην υπάρξουν βίαιες καταστάσεις καθορίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να μην αδικηθεί το προσωπικό.

Άλλωστε στο γράμμα που έστειλε ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, κύριος Α. Ζερβός, μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ένταξη του προσωπικού στις θυγατρικές εταιρείες και θα ανταποκρίνονται, κατά το δυνατόν, στις ανάγκες, προτιμήσεις και στις φιλοδοξίες του κάθε εργαζόμενου».

Πόσο άραγε οι Διευθυντές σεβάστηκαν τις απόψεις του κύριου

Ζερβού, αλλά και την επιθυμία του προσωπικού; Πόσοι συνάδελφοι μετακινήθηκαν χωρίς να δηλώσουν ότι επιθυμούν; Πόσοι συνάδελφοι μεταφέρθηκαν στη μεταφορά χωρίς να είναι απαραίτητοι - σύμφωνα με το αντικείμενο τους - ή άλλοι που δεν θα έχουν τι να κάνουν όπως οι φύλακες. Αφού το αντικείμενό τους έχει εκχωρηθεί σε εργολάβο;

Σχεδόν στο σύνολό τους οι Διευθυντές, όχι μόνο δεν εφάρμοσαν τα αντικειμενικά κριτήρια και τις οδηγίες του προέδρου, αλλά πρωτίστως λειτούργησαν σύμφωνα με το Διευθυντικό δικαίωμα, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις οδηγίες της Διοίκησης. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Ζερβέ.

Υ.Γ. Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί το ίδιο σενάριο με τη Διανομή.

Εμπορία: Διάλυση αργά αλλιά σταθερά



Η κατάσταση στα γραφεία εξυπηρέτησης καταναλωτών και ιδιαίτερα σε αυτά της εμπορίας δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο με τις σημερινές συνθήκες.

Η εξυπηρέτηση των καταναλωτών είναι ένας Γολγοθάς για τους ίδιους αλλά πολύ περισσότερο για τους συναδέλφους της πρώτης γραμμής. Η τάλαιπωρία των καταναλωτών εκτός από την δυσφήμιση της εταιρείας για την οποία κάποιοι πρέπει να απολογηθούν δημιουργούν καθημερινά προβλήματα,

εντάσεις, επιθέσεις εναντίον συναδέλφων, διαπληκτισμούς μεταξύ καταναλωτών, ύβρεις κατά των συναδέλφων ακόμη και χειροδικίες. Τα προβλήματα είναι γνωστά στην ιεραρχία της επιχείρησης, όλοι τα γνωρίζουν όλοι τα παραδέχονται κανένας δεν προσπαθεί όχι να τα λύσει αλλά ούτε καν να τα αμβλύνει.

Το κλείσιμο καταστημάτων έχει ως αποτέλεσμα στην Αττική την υπερσυγκέντρωση καταναλωτών στα εναπομείναντα κάνοντας την εξυπηρέτηση των καταναλωτών κόλαση και την ζωή των συναδέλφων ανυπόφορη. Τρανταχτό παράδειγμα είναι τα πρακτορεία της Αττικής, μια επίσκεψη εκεί οποιαδήποτε ημέρα και ώρα θα πείσει και τον πιο δύσπιστο. Στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά δεν υπάρχει εξυπηρέτηση. Τα αιτήματα των καταναλωτών στα νησιά προωθούνται με ιδιωτικό ταχυδρομείο στον Πύργο Ηλείας, με έξοδα της επιχείρησης, έτσι για ένα μικροαίτημα αρχίζει μια Οδύσσεια.

Με αυτές τις συνθήκες ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος στους ιδιώτες παρόχους για την αρπαγή καταναλωτών μας. Εδώ βέβαια σύμφωνα με πληροφορίες βοηθούν το έργο των ιδιωτών παρόχων και κάποιοι συνταξιούχοι πρώην «συνάδελφοι» που χωρίς ντροπή στρέφονται κατά της επιχείρησης από την οποία πήραν θέσεις οι περισσότεροι αναξιοκρατικά, κάποιοι οικονομήσαν από την εθελουσία και ακόμη παίρνουν ικανοποιητικές συντάξεις διατηρούν το μειωμένο Τιμολόγιο κλπ. Να τους χαιρόμαστε.

Εδώ θα πρέπει να εξετασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πόσο νόμιμο είναι πρώην μεγαλοστέλεχη με μεγάλες συντάξεις να εργάζονται και πόσο νόμιμο είναι να δίνεται μειωμένο τιμολόγιο από την επιχείρηση σε ανθρώπους που στρέφονται εναντίον της.

Η έλλειψη προσωπικού στην εμπορία είναι γνωστή από την εποχή του διαχωρισμού Εμπορίας-Δικτύου το 2007.

Τότε κατά τον διαχωρισμό εμπορίας-δικτύου συμφωνήθηκε η λειτουργική υποστήριξη στα καταστήματα πωλήσεων να παρέχεται από τις μονάδες του δικτύου πράγμα το οποίο δεν γίνεται, ακόμη στην Εμπορία είχαν διατεθεί τότε 52 εργαζόμενοι κατηγορίας ΔΟ2/Β που λόγω της ειδικότητας που δεν προβλέπεται στην Εμπορία οι συνάδελφοι επέστρεψαν στο Δίκτυο χωρίς ποτέ να αντικατασταθούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εμπορία είναι μία διεύθυνση υποχρεωμένη να επιβιώσει σε συνθήκες ανταγωνισμού οι ανάγκες

για προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο είναι ορατή όσο ποτέ άλλοτε.

Το υπάρχον προσωπικό στα καταστήματα πωλήσεων δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των διαρκώς αυξανόμενων καθημερινών αναγκών.

Π.χ. ΚΟΤ (χιλιάδες διαδοχές) επαναπροσέγγιση πελατών από ανταγωνιστικές που είναι απαραίτητο να αρχίσει το συντομότερο. **ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ.**

Στο τέλος του 2010 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ιεραρχίας αντί για 1292 μισθωτούς, η δύναμη της Εμπορίας ήταν 875, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Δραστηριότητα	Πελάτες	Αναγκαίοι Μισθωτοί	Υπηρετούντες Μισθωτοί	Αναμενόμενες Άμεσες Προσλήψεις ΑΣΕΠ	Έλλειμμα
Καταστήματα	7.577.217	1.142	766	17	360
Κεντρικές Υπηρεσίες		150	109	0	41
Σύνολα		1.292	875	17	401

Οι παραπάνω ελλείψεις λόγω συνταξιοδοτήσεων θα αυξηθούν το 2011.

Οι ανάγκες λοιπόν αυξάνονται, το προσωπικό μειώνεται, η εμπορία καταρρέει και εμείς αδιαφορούμε. Η γνωστοποίηση της κατάστασης όσον αφορά τις ελλείψεις προσωπικού της εμπορίας έχει γίνει και επίσημα από το καλοκαίρι του 2010 και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε. Γνωρίζοντας τους ρυθμούς που κινείται η επιχείρηση σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν είμαστε αισιόδοξοι. Όλα αυτά εμείς σαν ΕΔΟΠ/ΔΕΗ τα έχουμε επισημάνει με έντονο τρόπο εδώ και χρόνια. Υπάρχουν άραγε υπεύθυνοι;

Η δραματική αυτή λοιπόν κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα την κακή παροχή υπηρεσιών, την αγανάκτηση των καταναλωτών, την απαξίωση των συναδέλφων μας, την δυσφήμιση της επιχείρησης και μεγάλες οικονομικές απώλειες.

Τα ποσοστά των χρεών όλοι τα γνωρίζουν καθώς και την αυξητική τους τάση.

Ενώ, λοιπόν η εμπορία που είναι ο καρφό της επιχείρησης καταρρέει οι ιθύνοντες ψάχνουν να νοικιάσουν κτήρια χωρίς καμιά μελέτη για το κόστος αφήνοντας τα ιδιόκτητα που σε κάποιες περιπτώσεις μόλις πριν λίγες μέρες κυριολεκτικά έχουμε εγκατασταθεί επισκευάζοντάς τα και ξεδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Π.χ. Κατάστημα πωλήσεων Πειραιά.

Ακόμη είναι αδιανόητο σε κάθε γραφείο εξυπηρέτησης πελατών δικτύου να μην υπάρχει δίπλα κατάστημα Εμπορίας, για όσους βέβαια γνωρίζουν την λειτουργία Εμπορία-Δικτύου και για όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της επιχείρησης. Αν εμείς σαν εμπορία απομακρύνουμε τα καταστήματά μας από τα γραφεία πελατών του δικτύου τότε κάποιοι άλλος ιδιώτης πάροχος θα εκμεταλλευτεί το δικό μας κενό παίρνοντας άκοπα τους δικούς μας καταναλωτές.

Υ.Γ. Αν η οδηγία για την απελευθέρωση μας υποχρεώνει να μην βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με το δίκτυο τότε η Ε.Ε. ως πληρώσει και το κόστος της μετεγκατάστασης των υπηρεσιών της Εμπορίας.

Πώς παραπλανούν τους καταναλωτές οι «εναλλακτικοί» πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος

Το τελευταίο διάστημα έχει κατακλυστεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από καταγγελίες καταναλωτών, οι οποίοι έπεσαν θύματα της παραπληροφόρησης των «εναλλακτικών» παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος. Η ΡΑΕ προχώρησε στην κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος όμως ακόμη περιμένει την έγκριση του από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ας δούμε όμως τι τεχνάσματα μετέρχονται αυτοί οι πολυδιαφημιζόμενοι «εναλλακτικοί» πάροχοι, προϊόν μιας απελευθέρωσης της αγοράς, που έγινε άτακτα και άναρχα με πολλές στρεβλώσεις.

Οι «εναλλακτικοί πάροχοι» καταφεύγουν σε μια σειρά αποσιωπήσεων ή ακόμη και ψευδών, προκειμένου να πείσουν τους καταναλωτές να καταφύγουν σ' αυτούς.

Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να μην εξηγούν σωστά και ολοκληρωμένα το «ενεργειακό προφίλ» του κάθε καταναλωτή, το οποίο σε ετήσια βάση καθορίζει και τις ενεργειακές μας ανάγκες.

Στη συνέχεια, αναφέρουν ποσοστά εκ-

πτώσεων ανά κιλοβατώρα, δίχως όμως να μπουν στον κόπο να κάνουν το ετήσιο υπολογισμό. Όλα αυτά βέβαια, είτε προφορικά, είτε τηλεφωνικά, δίχως την κατάθεση κάποιας έγγραφης προσφοράς, ώστε ο καταναλωτής να μπορέσει να συγκρίνει με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εννοείται, φυσικά, πως αποσιωπούν εντελώς τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που επιβαρύνει το κάθε τιμολόγιο. Το ίδιο ισχύει και με τις μονοπωλιακές χρεώσεις, εκείνες δηλαδή που είναι ίδιες ανεξαρτήτως του προμηθευτή, όπως χρεώσεις για το δίκτυο μεταφοράς, το δίκτυο διανομής, της ΥΚΩ, το ειδικό τέλος ΑΠΕ, αλλά και τις χρεώσεις προς τρίτους, όπως είναι η ΕΡΤ κλπ.

Πολλοί πάροχοι προσφέρουν προγράμματα στη βάση της κατανάλωσης χρονικής διάρκειας μικρότερης των 4 μηνών, δίχως, ταυτόχρονα, να παρέχουν εξηγήσεις για τον τρόπο υπολογισμού της κατανάλωσης που εφαρμόζουν.

Προχωρούν όμως και παραπέρα. Στην επαφή τους με τον καταναλωτή, είτε προ-

σωπικά είτε τηλεφωνικά επικαλούνται πως έρχονται εκ μέρους του υπουργείου ή της ΡΑΕ και προσφέρουν εκπτώσεις της τάξεως του 15% δίχως την παροχή των πληροφοριών που αναφέραμε πιο πάνω, την ελάχιστη διάρκεια του συμβολαίου, την ύπαρξη οικονομικής επιβάρυνσης σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης πριν από την λήξη της, το ύψος και τους όρους καταβολής της «εγγύησης πληρωμών» και πολλά άλλα.

Είναι προφανές ότι διαμορφώθηκε ένα «βάρβαρο» και «πρωτόγονο» περιβάλλον λειτουργίας του ανταγωνισμού, ο οποίος οδηγεί σε πλήρη απορρύθμιση την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ είναι τεράστιες και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ εδώ και χρόνια επίμονα και μονότονα της επισημαίνουν. Φαίνεται όμως πως κάποιους τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια και με κάθε τρόπο θα διεκδικήσουμε την εφαρμογή κανόνων υγιούς ανταγωνισμού, γιατί είμαστε οι μόνοι που δεν τον φοβόμαστε.

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας ή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια

Κλείνει πια μια δεκαετία, κατά την διάρκεια της οποίας ξεσπάθωσαν οι θιασώτες της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υμνώντας και ομνύοντας τα «οφέλη» που θα έχει ο καταναλωτής αλλά και η εθνική οικονομία από αυτήν.

Μια δεκαετία είναι ικανό χρονικό διάστημα για να αποτιμήσουμε την πορεία αυτής της απελευθέρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ψύχραιμη και νηφάλια εξέταση της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες όπου η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώθηκε δείχνει, αμέσως, ότι η μείωση των τιμών προς όφελος του καταναλωτή αποδείχτηκε φενάκη.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο της Μεγάλης Βρετανίας όπου οι πολίτες σήμερα, πληρώνουν 40,5% ακριβότερο το ρεύμα απ' ότι το 2001. Αντίθετα, στην Γαλλία, όπου το κράτος διατηρεί την πλειοψηφική του συμμετοχή στην αγορά, η αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε μια δεκαετία έφτασε το 1,3% (!), ενώ στην Πορτογαλία μόλις στο 5,3%.

Εκεί όπου επικράτησαν πλήρως οι μονεταριστικές και «αντιμο-

νοπωλιακές» αντιλήψεις έχουν θηριώδεις αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρώτα θύματα αυτής της πολιτικής οι επονομαζόμενες και χώρες της «Νέας Ευρώπης», οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπου στην Τσεχία η τιμή της κιλοβατώρας υπε-διπλασιάστηκε μέσα σε μια δεκαετία αγγίζοντας ποσοστό αύξησης της τάξεως του 104,8%, με δεύτερη, κατά σειρά, την Ουγγαρία, με αύξηση κατά 93,5%.

Οι οπαδοί της «κέλτικης τίγρης» της Ιρλανδίας αποσιωπούν τεχνηέντως το γεγονός ότι οι καταναλωτές κλήθηκαν να καταβάλουν μέσα σε μια δεκαετία αυξήσεις που φτάνουν το 125% για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν τρανή απόδειξη της παραπληροφόρησης που επιχειρείται εδώ και μια δεκαετία από εκείνους που θέλουν ως άλλα αρπακτικά να ληστέψουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό με το πρόσχημα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τελικά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Οι Γερμανοί κι οι Γάλλοι εξασφάλισαν την κυριότητα των δικτύων τους

Με στόχο -υποτίθεται- την προστασία του Ευρωπαϊού καταναλωτή και την κατάργηση των μονοπωλίων στον κλάδο της ενέργειας, στις 3 Μαρτίου 2011 τέθηκε σε εφαρμογή το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο που προβλέπει την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, διαχωρίζεται εφεξής πλήρως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη διαχείριση των δικτύων μεταφοράς της, ενώ τίθενται παράλληλα δύο στόχοι με ορίζοντα το 2020, η μείωση των εκπομπών αερίων και η κάλυψη σε ποσοστό 20% των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τον Μάρτιο του 2009, η σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. ενέκρινε τα τελικά συμπεράσματα σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Στις «απέλιδες» προσπάθειες της Γαλλίας και της Γερμανίας οι οποίες, όπως επισημαίνεται σε κοινοτικό έγγραφο, «οικοδόμησαν ένα συνασπισμό για να διασφαλίσουν πως δεν θα επιβληθεί αυτός ο πλήρης διαχωρισμός», οι υπουργοί της Ε.Ε. υιοθέτησαν μια εναλλακτική λύση, σύμφωνα με την οποία τα... πρώην κρατικά μονοπώλια - όπως οι EDF και GDF στη Γαλλία και οι E.ON και RWE στη Γερμανία- να μπορέσουν να διατηρήσουν την κυριότητα των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υπό τον όρο ότι θα υπόκεινται σε εξωτερική εποπτεία.

Στον αντίποδα, η Βρετανία, η Δανία και η Ολλανδία τάσσονται απερίφραστα υπέρ της οδηγίας περί «κατάργησης των ιδιοκτησιακών σχέσεων» στον ενεργειακό κλάδο. Περιθώριο για την εφαρμογή των νέων μέτρων έχει δοθεί έως το 2012, ενώ στην περίπτωση που μια χώρα επιλέξει να ακολουθήσει την οδό που χάραξαν Γαλλία και Γερμανία, η προθεσμία λήγει στις 3 Μαρτίου 2013. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει πάντως την «προσαρμογή» της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα νέα δεδομένα. Μεταξύ αυτών των χωρών και η Ελλάδα, η οποία βιάζεται να ξεπουλήσει τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με το πρόσχημα τόσο της απελευθέρωσης της αγοράς όσο και του Μνημονίου.

Ιδιώτες παραγωγοί ή πειρατές της αγοράς;

«Τώρα που βρήκαμε παπά ας θάψουμε πέντε,έξι!» λέει η λαϊκή παροιμία και οι αυτοαποκαλούμενοι ιδιώτες παραγωγοί σκέφτηκαν ότι με την ευκαιρία του περιβόητου «Μνημονίου» ήρθε η ώρα να θέσουν εκτός μάχης την ΔΕΗ και να αξιοποιήσουν προς ιδίον όφελος τον ιδρώτα του ελληνικού λαού.

Ο λόγος φυσικά για τα διαβόητα πλέον swaps, δηλαδή την ανταλλαγή λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ με αντίστοιχη ισχύ εταιρειών σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κ.κ. ιδιώτες «παραγωγοί» δυσαρεστήθηκαν από την πρόταση του ΥΠ.Ε.Κ.Α. σχετικά με τις επιλογές του μοντέλου διαχωρισμού του δικτύου Μεταφοράς (ΙΤΟ), επειδή, δήθεν, η πρόταση αυτή «προστατεύει τη ΔΕΗ και παρατείνει τις στρεβλώσεις στην αγορά, χωρίς να οδηγούν στην απελευθέρωση». Ισχυρίζονται, μάλιστα, ότι η λύση των swaps είναι ένα μοντέλο χρηματιστηριακής συναλλαγής και δεν οδηγεί στην άρση των στρεβλώσεων και στον ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια, εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι.

Οι κύριοι ιδιώτες παραγωγοί θα πρέπει, επιτέλους, να μάθουν να σιωπούν. Αν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, υπάρχουν γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι που προσπαθούν να τις επιβάλλουν. Αυτοί είναι εκείνοι που θέλουν να θέσουν στο περιθώριο τη ΔΕΗ, να την αποδυναμώσουν και να λειτουργούν ασύστολα και δίχως κανόνες σε μια αγορά που περισσότερο θα θυμίζει ζούγκλα, παρά πολιτισμένη χώρα του 21ου αιώνα. Ισχυρίζονται, βέβαια, ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να προσχωρήσει στην άποψη της ενοικίασης των μονάδων της ή ακόμη καλύτερα να προχωρήσει στην πώλησή τους. Κάνουν υπολογισμούς και σχέδια σε νοικοκυραίοι σε ξένη περιουσία, στην περιουσία του ελληνικού λαού, εκείνου δηλαδή που εδώ και 60 χρόνια με το υστέρημα του έχει δημιουργήσει την μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, μια επιχείρηση πρότυπο, τον αναπτυξιακό μοχλό της πατρίδας μας από την λήξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου και μετά.

Έχουν φτάσει, μάλιστα, σε τέτοιο σημείο αποθράσυνσης που απειλούν την κοινωνία και την χώρα για την μετακύληση του κόστους των εκπομπών ρύπων στα τιμολόγια της ΔΕΗ αν δεν εισακουσθούν οι προτάσεις τους.

Ε, λοιπόν κύριοι μέχρι εδώ. Ας πάψει πια αυτό το υποκριτικό ενδιαφέρον για τα τιμολόγια της ΔΕΗ όταν είναι γνωστό ότι μέσω του προσδιορισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος πουλάτε ακριβά στο σύστημα την ενέργεια που παράγεται και ουσιαστικά ο ελληνικός λαός επιδοτεί τις επιχειρήσεις σας.

Αν θέλετε καθαρό καπιταλισμό και υγιή ανταγωνισμό αφήστε κατά μέρος τις δικαιολογίες και φροντίστε πρώτα εσείς να είστε εντάξει με τις υποχρεώσεις σας. Η μέχρι σήμερα πορεία σας δείχνει ότι δεν είστε οπαδοί της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά οπαδοί του κρατικά επιδοτούμενου καπιταλισμού. Και αυτό κάθε άλλο παρά συνάδει με τις διακηρύξεις σας.

Εμείς οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Θα προασπίσουμε με τον τρόπο που ξέρουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα της στην ανάπτυξη, για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στον έλληνα καταναλωτή, δίχως κρυφές χρεώσεις, δίχως παραπληροφόρηση, δίχως κορώνες, δήθεν, για απελευθέρωση της αγοράς.

Εμείς, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ δώσαμε και δίνουμε αγώνες για την ανάπτυξη της επιχείρησης, έτσι ώστε και ο έλληνας καταναλωτής να ωφελείται και η εθνική οικονομία μας να είναι ανταγωνιστική.

Το νέο Ελντοράντο ή μήπως μια ακόμη φούσκα;

Στις 2.770 έφτασαν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από αγρότες για δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών και έλαβαν προ-σφορά σύνδεσης. Από το σύνολο αυτών των αιτήσεων, οι 1020 αφορούν περιοχές της ηπειρωτικής χώρας με μεγάλη συγκέντρωση αιτημάτων.

Σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις, οι προσφορές που εκδίδονται από τον διαχειριστή του διασυνδεδεμένου δικτύου, δηλαδή τον ΔΕΣΜΗΕ, δεν θα ξεπερνούσαν τις 2.000.

Ας ξεκαθαρίσουμε από την αρχή πως ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ τασσόμαστε υπέρ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι τις θεωρούμε σημαντικό παράγοντα για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η φρενίτιδα όμως που έχει καταλάβει τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας για την εμπλοκή του στην παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας, θυμίζει, εν προκειμένω, ανάλογες φρενιτίδες των προηγούμενων δεκαετιών, οι οποίες όχι μόνο δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, αλλά αποσάθρωσαν και την δομή της αγροτικής οικονομίας της χώρας με ολέθρια, όπως διαπιστώνουμε σήμερα, αποτελέσματα.

Η καθημερινή μετάδοση εκατοντάδων διαφημιστικών μηνυμάτων για την χορήγηση δανείων σε υποψήφιους, το «μόνιμο», «εγγυημένο» και «σταθερό» εισόδημα που ευαγγελίζονται, αλλά και η τάση της εποχής για «καθαρές μορφές ενέργειας» δημιουργούν ένα «παράξενο» περιβάλλον, όπου τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ούτε λίγο, ούτε πολύ, παρουσιάζονται ως το νέο Ελντοράντο για τον αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος βλέπει, χρόνο με το χρόνο, το εισόδημα του να μειώνεται.

Η μαζική όμως προσχώρηση στο «μέτωπο των οπαδών της καθαρής ενέργειας» υποκρύπτει πολλούς κινδύνους. Κατ' αρχάς, το πολυδιαφημιζόμενο σταθερό και εγγυημένο εισόδημα των «παραγωγών» δεν είναι καθόλου σίγουρο. Ποιος εγγυάται πως αύριο το κράτος, δια μέσου της ΡΑΕ δεν αλλάξει τα τιμολόγια αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος από αυτούς τους παραγωγούς; Ποιος εγγυάται πως η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού και η σύνδεση του με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη, όταν μια απλή αλλαγή στην τιμολόγηση της μεταφοράς του ρεύματος μπορεί να προκαλέσει μεγάλες μειώσεις στο ετήσιο εισόδημα του;

Η υπόθεση της ηλιακής ενέργειας και των φωτοβολταϊκών σταθμών στήθηκε βιαστικά, αλλά όχι πρόχειρα. Δεν αφορά τους χιλιάδες υποψήφιους μικρούς παραγωγούς, αλλά τους μεγαλοπαραγωγούς, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις στρεβλώσεις της αγοράς, καθημερινά κερδίζουν εκατομμύρια σε βάρος του ελληνικού λαού.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε καταγγείλει αυτή την πολιτική, η οποία δημιουργεί συνθήκες επιχειρηματικού κανιβαλισμού και αποβαίνει σε βάρος τόσο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της, όσο και στην μείωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.



Ελλειματικός ο ΔΕΣΜΗΕ;

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των στρεβλώσεων που επικρατούν στην αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και της ασυδοσίας των ιδιωτών παραγωγών, είναι το χρέος που έχει δημιουργηθεί στον ΔΕΣΜΗΕ από την «ιδιόμορφη» εφαρμογή του τέλους υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το έλλειμμα αυτό προέκυψε από τη διαφορά ανάμεσα στην εκάστοτε τιμή της ημερήσιας χονδρεμπορικής αγοράς (Οριακή Τιμή) και των επιδοτήσεων που εισπράττουν οι παραγωγοί των ΑΠΕ.

Το ύψος του χρέους έχει φτάσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να «φορτωθεί» στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ. Με άλλα λόγια, ο λεγόμενος «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Λ.ΑΓ. Η.Ε.), δηλαδή η 100% θυγατρική του Δημο-

σίου που αποτελεί μετεξέλιξη του ΔΕΣΜΗΕ και η οποία θα αναλάβει να λειτουργεί την ημερήσια αγορά, φαίνεται ότι θα κληρονομήσει το τεράστιο έλλειμμα του τελευταίου. Ένα έλλειμμα, που προκλήθηκε από την επί χρόνια μη επαρκή και στρεβλή χρηματοδότηση του Τέλους ΑΠΕ, που εκτιμάται στα 200 εκ. ευρώ.

Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια ακόμη προσπάθεια του ιδιόμορφου ελληνικού καπιταλισμού, όπου οι «επενδυτές» δίχως να πάρουν κανένα απολύτως ρίσκο, έχουν εξασφαλισμένα και εγγυημένα (!) κέρδη, τα οποία απορρέουν από την καταλίστευση του ελληνικού λαού.

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και δεν διαψεύστηκαν αρμοδίως, το ΥΠΕΚΑ επεξεργάζεται ένα σχέδιο τριών σταδίων, προ-

κειμένου να «κλείσει» αυτό το άνοιγμα που έχει δημιουργηθεί στο ΔΕΣΜΗΕ. Σε πρώτο δηλαδή στάδιο, να οριστεί ότι από μια ημερομηνία και μετά, το υφιστάμενο έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ «παγώνει». Σε δεύτερο στάδιο, και με «ενισχύσεις» από διάφορους πόρους (π.χ. έσοδα από ρύπους), ο λογαριασμός αυτός σταδιακά να αρχίσει να κλείνει. Και σε ένα τρίτο στάδιο, να δημιουργηθεί ένας νέος λογαριασμός, «καθαρός» από βάρη του παρελθόντος, που θα ενσωματωθεί στον ΑΔΕΣΜΗΕ. Ίσως σε αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να συμβάλει η πρόβλεψη που υπάρχει ούτως ή άλλως στο κείμενο του νόμου, σύμφωνα με την οποία στον ειδικό αυτό λογαριασμό για την αποπληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ θα καταλήγουν τα έσοδα από τις δημοπρασίες αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τι συμβαίνει με το τέλος των ΑΠΕ;

Τουλάχιστον περίεργες μπορούν να χαρακτηριστούν οι εξελίξεις όσον αφορά στο τέλος υπέρ των Α.Π.Ε που καλούνται να καταβάλουν με κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οι καταναλωτές.

Οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά οδηγούν σε εξωφρενικά υπερκέρδη για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγούν σε αυξήσεις του τέλους υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι το «τέλος υπέρ των Α.Π.Ε.»; Είναι η διαφορά που δημιουργείται μεταξύ της Οριακής Τιμής του Συστήματος, δηλαδή την τιμή της χονδρικής, και του κόστους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Α.Π.Ε. Όταν αυτή η διαφορά είναι αρνητική, τότε έχουμε «έλλειμμα», το οποίο επιμερίζεται αναλογικά σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στην χώρα και εισπράττεται ως «τέλος Α.Π.Ε.».

Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όμως; Σήμερα ο καθορισμός του ύψους του «τέλος Α.Π.Ε.» είναι πλασματικός, αφού η οριακή τιμή είναι χαμηλή και οι προμηθευτές αγοράζουν την παραγωγή των Α.Π.Ε. και όλων των μονάδων κάτω του πραγματικού κόστους παραγωγής και την μεταπωλούν ακριβά. Με άλλα λόγια, κερδίζουν από την διαφορά του πραγματικού κόστους παραγωγής από τη φθηνή και τεχνητά χαμηλή τιμή της ημερήσιας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με άλλα, και πιο απλά, λόγια. Το «τέλος ΑΠΕ» που καταβάλει κάθε Έλληνας καταναλωτής και έχει ως στόχο την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας, ενθυλακώνεται από τους προμηθευτές ως υπερκέρδος.

Για να γίνει κατανοητό το «κόλλο» θα παραθέσουμε το εξής παράδειγμα:

Οι προμηθευτές, με ΟΤΣ αγοράζουν αιολική ενέργεια προς 40 ευρώ την μεγαβατώρα και την πωλούν στους καταναλωτές προς 75 ευρώ, αποκομίζοντας κέρδος 35 ευρώ. Την ίδια στιγμή ο ΔΕΣΜΗΕ καλείται να πληρώσει για κάθε μεγαβατώρα 47,85 ευρώ επιπλέον τους παραγωγούς αιολικής ενέργειας. Καθημερινά για 400 MW οι προμηθευτές αποκομίζουν κέρδος 336 χιλιάδες ευρώ και δημιουργούν 459 χιλιάδες ευρώ έλλειμμα στον ΔΕΣΜΗΕ.

Εδώ και χρόνια έχουμε επισημάνει ότι από αυτές τις στρεβλώσεις ωφελούνται οι λεγόμενοι «προμηθευτές» και ζημιώνει τόσο ο Έλληνας καταναλωτής, όσο και η εθνική οικονομία. Και, επιπλέον, η πολιτική αυτή που ακολουθείται δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δυσφήμιση της «πράσινης ενέργειας» στην οποία τόσες ελπίδες έχουν εναποθέσει εκείνοι που την προπαγανδίζουν και την προωθούν.



Η χώρα που έβλεπε τους επενδυτές να περνούν

Απόβαση επενδυτών κατέγραψαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Κοζάνη, όπου σχεδιάζεται η δημιουργία του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στον κόσμο, ισχύος 200 MW.

Με προϋπολογιζόμενο κόστος τα 600 εκατομμύρια ευρώ το έργο αυτό αποτελεί το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου πολλών ελληνικών και ξένων ομίλων. Παρά την αρχική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Sunedison, η οποία όμως ακυρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από το Δ.Σ. της ΔΕΗ, ύστερα από επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα της που εξέφρασαν διάφοροι υπουργοί. Σήμερα προωθείται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για το 49% της εταιρίας που θα αναλάβει την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου σε μια έκταση 6.000 στρεμμάτων στα παλιά ορυχεία της ΔΕΗ.

Ο συνωστισμός των επενδυτών μεγάλος, ο ανταγωνισμός ακόμη μεγαλύτερος. Οι διάφορες κοινοπραξίες συλλέγουν «όπλα» για την «μητέρα όλων των μαχών» και το Δ. Σ. της ΔΕΗ περί άλλων τυρβάζει.

Εδώ και καιρό έχουμε επισημάνει την αβελτηρία της διοίκησης της ΔΕΗ στο εν λόγω ζήτημα. Φαίνεται όμως πως το θέμα είναι ευρύτερο και έχει να κάνει με τον γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό στην Δυτική Μακεδονία, εκεί όπου, όπως δείχνουν τα πράγματα, επιχειρείται μια υποβάθμιση των ορυκτών καυσίμων με ταυτόχρονη αναβάθμιση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Παρόλα αυτά, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα προς την διοίκηση της ΔΕΗ:

- Τι σκοπεύει να κάνει με την λιγνιτική μονάδα V στην Πτολεμαΐδα;
- Τι σκοπεύει να κάνει με τον λιγνιτικό σταθμό Μελίτη II;
- Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή του στρατηγικού εταίρου για το φωτοβολταϊκό πάρκο;
- Πώς σκοπεύει η διοίκηση της ΔΕΗ να αξιοποιήσει το φωτοβολταϊκό πάρκο, αν και όταν κατασκευαστεί στο θέμα της εμπορίας ρύπων;

Κάθε απάντηση δεκτή.

Εμείς ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ από καιρό τώρα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις με γνώμονα την ανάπτυξη της επιχείρησης, της αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της, την παροχή φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές και στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, οι άλλοι;

Ειδικά στελέχη (Experts-specialists)

Με απόφαση του Δ.Σ. η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να δημιουργήσει μία ειδική κατηγορία στελεχών (experts-specialists) - πρόκειται για στελέχη τα οποία μέχρι σήμερα είχαν την ονομασία ψυγεία - στη λογική να τα εξαναγκάσει να εργαστούν, εντάσσοντας σε ειδικές ομάδες εργασίας.

Τα στελέχη αυτά θα αμείβονται με ολόκληρο το επίδομα ευθύνης - σήμερα παίρνουν μέρος αυτού - ενώ θα αξιολογούνται κάθε χρόνο και αν δεν αποδίδουν... θα χάνουν το προνόμιο του στελέχους (της ειδικής θέσης). Δηλαδή τα διοικητικά στελέχη μαζί με τα ειδικά θα έχουν τις ίδιες απολαβές - ασκούν δεν ασκούν διοίκηση - ενώ ο ορισμός τους σε ειδικές θέσεις θα γίνεται με απλές διαδικασίες από τον Διευθύνοντα ή τον Γενικό Ακόμη και τον Δ/ντη ΒΟΚ. Λαμπρά. Άραγε ποιο το οικονομικό όφελος,

αφού θα έχουν πραγματική αύξηση του επιδόματος ευθύνης; Γιατί μας κοροϊδεύουν έτσι;

Σύμφωνα με τους αρμοδίους μια τέτοια ενέργεια στοχεύει στον περιορισμό των στελεχών - όπου θα θιγούν πρωτίστως το 3ο και 4ο επίπεδο διοικητικής στάθμης - και στην μείωση δαπανών. Όμως, πως μπορεί να γίνει αυτό όταν προηγείται το «μοίρασμα της πίτας», χωρίς να προηγηθεί ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης; Βεβαίως η πρόσληψη δύο ξένων οίκων στοχεύει να μας υποδείξουν

τι οργανωτική δομή της επιχείρησης θέλουμε - λες και εμείς δεν ξέρουμε - και τι εργασιακές σχέσεις πρέπει να φτιάξουμε!!! Δηλαδή στη ΔΕΗ γίνονται όλα ανάποδα για να έχουν δου-

λειά οι εξωτερικοί σύμβουλοι.

Με όλα αυτά, σίγουρα ετοιμάζονται για αλλαγή μισθολογίου, ήδη έφτιαξαν δύο ταχύτητες με τα Διοικητικά και ειδικά στελέχη, Τρύπημα στο Κ.Κ.Π.-ΔΕΗ και καταπάτηση των Σ.Σ.Ε. Δηλαδή, πρόκειται για μια πολιτική από τα ίδια με τους προηγούμενους και μάλιστα σε πιο επικίνδυνη μορφή που συνοδεύεται με περίσσιο αυταρχισμό, αφού οι υπόψη κύριοι αποφασίζουν και λειτουργούν μόνοι τους! Θα τους αφήσουμε.



Καθυστερούν επικίνδυνα η Πτολεμαΐδα 5 και η Μελίτη 2

Προβληματισμό και σκέψεις προκαλεί η καθυστέρηση αναφορικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή της 5ης Μονάδας της Προλεμαΐδας. Είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη για την κατασκευή νέων μονάδων από τη ΔΕΗ, έτσι ώστε με αξιώσεις να εισέλθει στη νέα εποχή του ανταγωνισμού και να διατηρήσει, αν όχι να αυξήσει, το μερίδιο αγοράς που κατέχει.

Εξίσου αδήριτη είναι και η ανάγκη για επέκταση των δραστηριοτήτων της στις διασυνδεδεμένες αγορές ηλεκτρικού ρεύματος στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή, αφού έτσι θα μπορέσει να αποκομί-

σει κέρδη και να ενισχύσει την θέση της στον ενεργειακό χάρτη.

Οι ίδιοι ακριβώς προβληματισμοί ισχύουν και για την περίπτωση του σταθμού παραγωγής Μελίτη II, ο οποίος θα έδινε μια ανάσα στο ήδη βεβαρημένο παραγωγικό δυναμικό του Βορρά και θα ενίσχυε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: **αν δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι ιδιώτες, τότε τι θα γίνει;** Θα προχωρήσει η ΔΕΗ μόνη της ή θα επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό με όρους πιο ελαστικούς για τους ιδιώτες και πιο δυσβάσταχτους για την ίδια την επιχείρηση;

Κάθε απάντηση από τους αρμοδίους δεκτή.

ΕΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 5808

Εκδότης
Καζάνας Γεράσιμος

Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚΑΜΠΥΛΗ Adv.
Αντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,
Fax: 210-51 56 811

«Πρασινίζει» ο Άι - Στράτης

Ανακοινώθηκε με θριαμβολογίες και τυμπανοκρουσίες, βαλτώνει όμως στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, η μετατροπή του Άι - Στράτη σε «πράσινο νησί».

Το πιο σημαντικό εμπόδιο αποδείχτηκε πως ήταν η δημιουργία των Φορέων Υλοποίησης και Διαχείρισης του έργου και της διαδικασίας χρηματοδότησής του.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι ενεργειακές ανάγκες του Άι - Στράτη θα καλύπτονταν κατ' αποκλειστικότητα από τον ήλιο, τον άνεμο και τη βιομάζα, ενώ τα αυτοκίνητα θα κινούνταν είτε με ηλεκτρισμό είτε με υδρογόνο.

Μετά από δύο, σχεδόν, χρόνια το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε την έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης των έργων, προκειμένου να γίνει ο Άι-Στράτης το πρώτο πράσινο νησί στην Ελλάδα όπου η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αιολικά, ηλιακά πάρκα και βιομάζα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 8.9 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις:

Έργα Α.Π.Ε. και αποθήκευσης ενέργειας: εγκατάσταση στο νησί ανεμογεννητριών ισχύος 500 KW και φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 100 KW, σε συνδυασμό με μονάδες αποθήκευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται σε συσσωρευτές, αλλά και σε μορφή υδρογόνου.

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων με χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας σε δημόσια κτίρια.

Αυτόνομες σταθερές εφαρμογές παροχής ενέργειας βασισμένες σε φωτοβολταϊκά και κυψέλες καυσίμου σε κτηνοτροφικές μονάδες του νησιού.

Έργα πράσινων μεταφορών (ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων υδρογόνου), καθώς και αντίστοιχων σταθμών ανεφοδιασμού.

Λοιπές πράσινες παρεμβάσεις όπως υδροπονικά θερμοκήπια, βιολογική γεωργία, αλιεία και κτηνοτροφία.

Το έργο δίνει προτεραιότητα στη διασφάλιση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του κατοίκου του Άι-Στράτη τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την ολοκλήρωση των έργων.

Αξιοποιείται, επιτέλους, η γεωθερμία



Μια αναξιοποίητη, μέχρι σήμερα, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η γεωθερμία, φαίνεται πως βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών. Συνολικά 18 προσφορές από έξι εταιρείες και κοινοπρακτικά σχήματα κατατέθηκαν στο διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση τεσσάρων περιοχών, όπου σύμφωνα με το ΙΓΜΕ υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις πλούσιου γεωθερμικού δυναμικού.

Οι περιοχές αυτές είναι το Δέλτα του Έβρου, το Δέλτα του Νέστου, η Σαμοθράκη, η κεντρική και

νότια Χίος. Το χρηματικό ύψος των προσφορών για τα 4 πεδία ξεπέρασε τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές εκδήλωσε ενδιαφέρον, γεγονός θετικό, αφού η επιχείρηση εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζει το θέμα, έχει τεχνογνωσία και στελέχη που θα πρέπει να τα αξιοποιήσει στο έπακρον.

Η γεωθερμία είναι ένας τομέας στον οποίο θα πρέπει να επενδύσει η ΔΕΗ γιατί πρόκειται για μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία μπορεί να συμβάλει τόσο στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, όσο και στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στη γεωθερμία και μπορούν να αναπτυχθούν σοβαρές επενδύσεις τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τη χρήση της γεωθερμίας σε βιολογικές καλλιέργειες, τουρισμό υψηλού επιπέδου και ενίσχυση του εισοδήματος της περιφέρειας.

Ως συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ από χρόνια τώρα φωνάζουμε για την αξιοποίηση της γεωθερμίας. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και έχουμε συμβάλει στον διάλογο. Αυτό θα κάνουμε από δω και πέρα.

Τα υδροηλεκτρικά έργα ανήκουν στον ελληνικό λαό και δεν πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας



Ασφυκτικές είναι οι πιέσεις που δέχεται η ΔΕΗ για να πωλήσει τα υδροηλεκτρικά της έργα. Μεγάλα είναι τα συμφέροντα που θέλουν να βάλουν χέρι στην περιουσία του ελληνικού λαού, με πρόσχημα την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Επενδύσεις δεκαετιών που έγιναν με το υστέρημα του ελληνικού λαού βγαίνουν στο σφυρί για να πωληθούν κοψοχρονιά με αιτιολογία το «Μνημόνιο» και τις κοινοτικές οδηγίες.

Ηδη, διάφορα «επιχειρηματικά σχήματα» λαμβάνουν θέσεις μάχης και συνάπτουν συμμαχίες για την αγορά των υδροηλεκτρικών έργων. Ελληνικοί και ξένοι όμιλοι εξετάζουν διάφορα σενάρια και συμμαχίες με τραπεζικούς ομίλους της ημεδαπής και της αλλοδαπής, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Παράλληλα, διάφορα ΜΜΕ έχουν ξεκινήσει ένα πόλεμο λάσπης και συκοφαντίας τόσο κατά της ΔΕΗ όσο και κατά του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων, προκειμένου να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη για την επαισχυντες συμφωνίες που απεργάζονται.

Εμείς ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ έχουμε μάθει από επιθέσεις και πολέμους. Όπως αποκρούσαμε με τους αγώνες μας κατά το παρελθόν απόπειρες ξεπουλήματος της ΔΕΗ, έτσι θα κάνουμε και στο μέλλον. Μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, μαθημένοι κι οι εργαζόμενοι στους αγώνες. Μαζί μας έχουμε τον ελληνικό λαό. Μαζί τους έχουν τα μονοπώλια και την «συμμαχία των προθύμων ΜΜΕ». Εμείς θα νικήσουμε, εκείνοι πάλι δεν θα ξέρουν που να κρυφτούν.

Ο «Μαύρος κύκνος» της πυρηνικής ενέργειας και η λίμνη των ενεργειακών στεναγμών

Η πυρηνική απειλή που έκανε την εμφάνιση της στην χώρα της Άπω Ανατολής, στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, στην Ιαπωνία, μετά τον καταστροφική σεισμό, έφερε ξανά στο κέντρο της προσοχής όλου του κόσμου το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας.

Με τις αυξανόμενες δαπάνες για τα καύσιμα, τις ανησυχίες για την άνοδο της θερμότητας του πλανήτη και την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας από τον αναπτυσσόμενο κόσμο, η ερώτηση που καίει είναι εάν ο κόσμος χρειάζεται την πυρηνική ενέργεια. Οι φυσικοί, οι οικονομολόγοι, οι περιβαλλοντολόγοι και οι πολιτικοί έχουν διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο ζήτημα. Είναι αλήθεια πως ο πολιτισμός μας και το βιοτικό επίπεδό μας εξαρτώνται από έναν επαρκή ανεφοδιασμό με ενέργεια. Χωρίς την ενέργεια, δεν θα ήμασταν σε θέση να θερμάνουμε τα σπίτια μας ή να μαγειρέψουμε τα τρόφιμά μας. Τα υπεραστικά ταξίδια και η επικοινωνία δεν θα ήταν δυνατά, ενώ τα εργοστάσιά μας δεν θα μπορούσαν πλέον να παραγάγουν τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Έναν αιώνα πριν η παγκόσμια ενέργεια προερχόταν πλήρως σχεδόν από τον άνθρακα και τις “παραδοσιακές” πηγές, όπως το ξύλο, τα υπολείμματα από τις συγκομιδές και η ζωική κοπριά. Αυτές είναι ακόμα σημαντικές πηγές ενέργειας, όσο και να μας φαίνεται περιεργό, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι χωρίς πρόσβαση, ή δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά, τις σύγχρονες ενεργειακές μορφές. Το ξύλο και η κοπριά υπολογίζονται να παρέχουν ένα ποσό ενέργειας ισοδύναμο με 1 δισεκατομμύριο τόνους πετρελαίου κάθε έτος, και αυτό το ποσό μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι 1.6 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτό που παρέχεται παγκοσμίως από την πυρηνική ενέργεια, και είναι σχεδόν ίδια με το ποσό της ενέργειας που παρέχεται από τον άνθρακα στην Ευρώπη και την ΗΠΑ μαζί.

Εδώ και δεκαετίες υπάρχουν δύο βασικές σχολές σκέψης. Η πρώτη τάσσεται αναφανδόν υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, για την διασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της



DANGER

ανθρωπότητας και για την προστασία (!) του περιβάλλοντος, ισχυριζόμενη ότι έτσι θα μειωθούν οι εκπομπές ρύπων και το φαινόμενο του θερμοκηπίου κι ως εκ τούτου η πυρηνική ενέργεια είναι μονόδρομος. Η δεύτερη, πιο επιφυλακτική, τάσσεται εναντίον της πυρηνικής ενέργειας θεωρώντας πως αυτή συνιστά απειλή για την ύπαρξη της ίδιας της ανθρωπότητας, πράγμα που επιβεβαίωσε περίτρανα για άλλη μια φορά η περίπτωση της Ιαπωνίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πυρηνικό κλοιό, είτε αναφερόμαστε στις γειτονικές χώρες είτε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή την στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πυρηνική ενέργεια καλύπτει το 30% περίπου των ενεργειακών αναγκών της, ενώ σε 14 χώρες φιλοξενούνται πυρηνικοί σταθμοί και σε 16 αντιδραστήρες. Αναλυτικότερα: η Γαλλία έχει 19 σταθμούς και 58 αντιδραστήρες, η Βρετανία 9 σταθμούς και 19 αντιδραστήρες, η Γερμανία έχει 12 σταθμούς και 17 αντιδραστήρες, η Σουηδία διαθέτει 7 σταθμούς και 16 αντιδραστήρες, η Ισπανία έχει 6 σταθμούς και 9 αντιδραστήρες, το Βέλγιο έχει 2 σταθμούς και 7 αντιδραστήρες, η Φιλανδία 4 αντιδραστήρες, η Ουγγαρία 2 αντιδραστήρες, η Βουλγαρία 2 αντιδραστήρες, η Λιθουανία 1 αντιδραστήρα, η Ολλανδία 2 αντιδραστήρες, η Ρουμανία 2 αντιδραστήρες, η Σλοβακία 4 αντιδραστήρες, η Τσεχία 6 αντιδραστήρες,

η Σλοβενία 1 αντιδραστήρα και η Ελλάδα 1 αντιδραστήρα - στον «Δημόκριτο».

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στον περίγυρο της χώρας μας, βρίσκονται οι 2 βουλγαρικοί αντιδραστήρες του Κοζλοντούι, ενώ έχει δοθεί άδεια για την κατασκευή ενός νέου αντιδραστήρα στη Μπελέν.

Στη γειτονική Τουρκία, έπειτα από ρωσοτουρκική συμφωνία κατασκευάζεται ένας πυρηνικός σταθμός και 4 αντιδραστήρες που θα εγκατασταθούν στα παράλια της Μ. Ασίας, στην Ακουγιού, περίπου απέναντι από τη Ρόδο. Στη γειτονική Ιταλία, όπου με δημοψήφισμα του 1987 έκλεισαν οι 4 πυρηνικοί σταθμοί της χώρας, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος προτίθεται να καλύψει το ένα τέταρτο των ενεργειακών αναγκών της χώρας από την πυρηνική ενέργεια, σχεδίασε ένα πυρηνικό πρόγραμμα με 4 νέους πυρηνικούς σταθμούς, το οποίο επίσης θα τεθεί σε δημοψήφισμα.

Η Σλοβενία και η Ρουμανία έχουν επίσης αντιδραστήρες, ενώ η Πολωνία δήλωσε τις προάλλες πως δεν θα αναθεωρήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Τα συμβάντα στην Ιαπωνία λαμβάνουν χώρα σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου οι γύρω από την Ελλάδα χώρες (Ιταλία, Αλβανία, Τουρκία) έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναπτύξουν πυρηνικές εγκαταστάσεις για παραγωγή ενέργειας, ενώ έχουμε ήδη την επικίνδυνη εμπειρία του Κοζλοντούι στη Βουλγαρία. Ειδικότερα, μάλιστα, σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, το θέμα είναι άκρως ανησυχητικό, καθώς και αυτή όπως και η Ιαπωνία είναι άκρως σεισμογενείς περιοχές (σαν την Ελλάδα, άλλωστε) - ένα γεγονός που μεταφραζόμενο στα πυρηνικά δεδομένα σημαίνει τεράστια αύξηση του κόστους συντήρησης/ασφαλείας, με αμφίβολα αποτελέσματα, όπως φάνηκε και στην τρίτη πιο αναπτυγμένη και τεχνολογικά προηγμένη οικονομία του κόσμου.

Είναι προφανές ότι το λόμπι της πυρηνικής ενέργειας δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Το ίδιο όμως πρέπει να κάνουν και οι πολίτες. Αλλιώς το κέρδος για άλλη μια φορά θα τεθεί υπεράνω των ανθρώπων, με ολέθριες όμως επιπτώσεις.

Οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΔΕΗ για το 2010

Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων που παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΔΕΗ, κύριος Αρθούρος Ζερβός, παρουσιάζουν μεγάλη μείωση της κερδοφορίας της επιχείρησης για το έτος 2010. Τα καθαρά κέρδη της μειώθηκαν κατά 19,5% συγκριτικά με το έτος 2009.

Σε αυτόν τον περιορισμό των κερδών έπαιξαν ρόλο πολλοί παράγοντες. Η σημαντική αύξηση στις τιμές υγρών καυσίμων επιβάρυνε την επιχείρηση με 65 εκατομμύρια ευρώ. Ο περιορισμός της ζήτησης ήταν αιτία μεγάλης μείωσης των εσόδων. Η αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων που οι περισσότερες προέρχονται από μικρές επιχειρήσεις που αδυνατούν να πληρώσουν ή που δυστυχώς έχουν βάλει λουκέτο. Ακόμη, κυρίαρχο ρόλο έχει παίξει η μείωση

του μεριδίου στην αγορά για το οποίο πρέπει να λάβουμε άμεσα μέτρα επαναπροσέγγισης των καταναλωτών που έχουν κάνει συμβάσεις προμήθειας Ηλεκτρικού ρεύματος με ανταγωνίστριες εταιρείες της Εμπορίας.

Όπως, επίσης η δυνατότητα του καταναλωτή να αλλάξει πάροχο χωρίς να εξοφληθεί το χρέος που αφήνει στην επιχείρηση. Για την στρεβλή αυτή διαδικασία η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ έχει πολλάκις αναφερθεί και έπρεπε η ΡΑΕ να βρει λύση στην λογική το χρέος να συνοδεύει τον πελάτη.

Παρά λοιπόν τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις για μείωση 16% αυτή έφτασε το 19,5%.

- Τα προ φόρων κέρδη του 2010, ανήλθαν σε € 740,7 εκατ., έναντι € 993,1 εκατ. το 2009 μειωμένα κατά € 252,4 εκατ. (-25,4%), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε € 557,9 εκατ., έναντι € 693,3 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά € 135,4 εκατ. (-19,5%).
- Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) παρέμεινε αμετάβλητη το 2010 στις 61.817 GWh έναντι 61.842 GWh το 2009.
- Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών) μειώθηκαν κατά 1.450 GWh (-2,7%) σε 51.587 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,0%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 233 GWh (456 GWh έναντι 223 GWh το 2009), ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 1.683, GWh (-3,2%) και 5,2% αντίστοιχα.
- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.811,4 εκατ. από € 6.030,4 εκατ. το 2009, μειωμένος κατά € 219,0 εκατ. (-3,6%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 194,5 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους (2009: € 168,9 εκατ.).
- Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 77,3% της συνολικής ζήτησης το 2010, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 85,6%. Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 5.123 GWh. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι στην πράξη εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται σε 76,1% έναντι 85,1% το προηγούμενο έτος.
- Η θερμική παραγωγή τρίτων, αυξήθηκε κατά 2.709 GWh, από 1.614 GWh το 2009 σε 4.323 GWh το 2010, αύξηση 168% περίπου.

Μέσα στο 2010 προστέθηκε εγκατεστημένη ισχύς της τάξεως των 850 MW από δύο ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς.

- Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων αυξήθηκαν κατά 51,7%, από 3.987 GWh το 2009 σε 6.049 GWh, ενώ οι εισαγωγές της ΔΕΗ μειώθηκαν σε 2.255 GWh από 2.774 GWh το 2009 (-18,7%).
- Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, το 2010, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 274 GWh έναντι 247 GWh το 2009, αύξηση 27 GWh. Η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων ανήλθε σε 3.658 GWh το 2010, από 3.331 GWh το 2009, αύξηση 327 GWh (+9,8%). Σημειώνεται ότι, τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε € 11,9 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ. το 2009.
- Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 3.102 GWh έναντι του 2009, το δε ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ μειώθηκε σε 48,0% από 51,6% το 2009.
- Το 2010, το 32,0% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας, στερεά καύσιμα τρίτων και δικαιώματα εκπομπής CO₂, σημειώνοντας αύξηση 3,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2009 που ήταν 28,2%.
- Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 199,5 εκατ., αύξηση 12,6% σε σχέση με το 2009, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας (€104,9 εκατ.) και της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel (€65 εκατ.).
- Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, το 2010, από την εφαρμογή των Νόμων 3833/2010 και

3845/2010, εκτιμήθηκε σε €204 εκατ. Επιπλέον, οι σημαντικά περισσότερες, έναντι των προσλήψεων, αποχωρήσεις το 2010 καθώς και η μείωση των υπερωριών, οδήγησαν σε μια συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού έναντι του 2009, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, κατά €294,1 εκατ.

- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 26.4.2010, αποφάσισε να χορηγήσει έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της ΔΕΗ μέχρι του ποσού που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3833/2010. Ως συνέπεια της Απόφασης αυτής, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με €99,6 εκατ.
- Μέχρι το τέλος του 2010 είχαν προσληφθεί 1.237 εργαζόμενοι, με βάση τις Προκηρύξεις 1/2007 & 2/2007. Αντίθετα, το 2010, οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 2.349 (η μείωση στον αριθμό του μισθοδοτούμενου προσωπικού μέχρι το τέλος του χρόνου ήταν 1.974, καθώς 375 εργαζόμενοι συνταξιοδοτήθηκαν στις 31.12.2010). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση κόστους, με αρνητικό όμως αντίκτυπο από την απώλεια τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων σε τεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα, ειδικά σε μια εποχή που η Επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
- Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά ανήλθαν σε € 179,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση € 54 εκατ. (+43,0%) σε σχέση με το 2009. Σε ετήσια βάση, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσεως αυξήθηκαν κατά € 113,6 εκατ., επειδή το τελευταίο τρίμηνο του 2010, η Εταιρεία αποφάσισε να υιοθετήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την

αναγνώριση επισφαλειών των πελατών αυτών. Με βάση την προηγούμενη προσέγγιση μέτρησης επισφαλειών, η αύξηση της πρόβλεψης αυτής θα ήταν € 27 εκατ. Οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες μειώθηκαν κατά € 58,1 εκατ., ενώ η πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα υλικά αυξήθηκε κατά € 6,1 εκατ.

- Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.497,7 εκατ. έναντι € 1.677,5 εκατ. το 2009, μειωμένα κατά € 179,8 εκατ. (-10,7%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 25,8%, σε σύγκριση με 27,8% το 2009.
- Οι λειτουργικές ταμιακές ροές ήταν μειωμένες κατά € 206 εκατ. έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του 2009.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά € 274,2 εκατ. (-5,0%), από € 5.507,5 εκατ. το 2009 σε € 5.233,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της μείωσης του όγκου των πωλήσεων κατά 2,7% (1.450 GWh) κυρίως λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς στην εγχώρια λιανική αγορά (μερίδιο 95,8% το 2010 από 99,5% το 2009).

Η απώλεια πελατών στην εμπορική χρήση του Διασυνδεδεμένου Συστήματος έφτασε τις 13,3 ποσοστιαίες μονάδες, από 98,1% το 2009 σε 84,8% το 2010, καθώς αυτό το τμήμα της αγοράς είναι εκτεθειμένο σε επιλεκτικές εμπορικές πρακτικές εξαιτίας των τιμολογιακών στρεβλώσεων το 2010.

Εκτιμάται ότι οι τρίτοι προμηθευτές αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 1.949 GWh (2.232 GWh έναντι 283 GWh το 2009).

Η μεταβολή του όγκου των πωλήσεων αναλύεται ως εξής:

- μείωση των πωλήσεων στην οικιακή χρήση κατά 0,7%.
- αύξηση των πωλήσεων στη γεωργική χρήση κατά 2,2%.
- μείωση των πωλήσεων στην εμπορική χρήση κατά 10,7%.
- μείωση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Μέσης και Χαμηλής Τάσεως κατά 2,5%.
- αύξηση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Υψηλής Τάσεως κατά 5,8%.
- μείωση των πωλήσεων στις λοιπές χρήσεις κατά 1,3%.

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρι-

κής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της 1.7.2008.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας μεταξύ του 2010 και του 2009 ανήλθε σε € 247 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010 και του σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού αποχωρήσεων προσωπικού σε σχέση με τις προσλήψεις.

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές στα € 4.313,7 εκατ. σε σχέση με € 4.352,9 εκατ. το 2009, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση των αγορών ενέργειας, τη σημαντική αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel και στην απόδοση € 99,6 εκατ. στους ασφαλιστικούς φορείς των εργαζομένων.

Ειδικότερα:

- Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προμηθευτών της, η ΔΕΗ προχώρησε κατά το β' εξάμηνο του 2010 στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε ανταγωνιστικές τιμές. Η μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 1.722 GWh, παρά την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 30,5%, σε συνδυασμό με την προμήθεια LNG, είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της σχετικής δαπάνης κατά € 8,8 εκατ. (-1,9%), από € 467,4 εκατ. το 2009, σε € 458,6 εκατ.
- Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 1.556 GWh (-23,5%) σε σύγκριση με το 2009. Αυτή η μείωση οφείλεται στην πολύ μικρή πετρελαϊκή παραγωγή στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα των 113 GWh (1.583 GWh λιγότερες από το 2009), που οφείλεται στο υψηλότερο κόστος παραγωγής από πετρέλαιο σε σχέση με το κόστος αγορών ενέργειας σε συνδυασμό με την μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή από πετρέλαιο στα μη διασυνδεδεμένα νησιά αυξήθηκε κατά 27 GWh. Αντίθετα, οι τιμές του μαζούτ και του diesel εκφρασμένες σε Ευρώ, αυξήθηκαν κατά 40,8% και 59,2%, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η δαπάνη κατανάλωσης υγρών καυσίμων αυξήθηκε κατά € 103,4 εκατ. (+18,3%) από € 564,4 εκατ. το 2009, σε € 667,8 εκατ. το 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της δαπάνης κατανάλωσης diesel, η οποία σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
- Παρά τη μείωση των τιμών των εισαγωγών της ΔΕΗ κατά 21,1% και τη μείωση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 519 GWh (-18,7%), η αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από

το Σύστημα και το Δίκτυο κατά 3.120 GWh (+49,7%), καθώς και η αύξηση της τιμής αγοράς ενέργειας από το Σύστημα κατά 13,1%, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης για αγορές ενέργειας κατά € 104,9 εκατ. (+19,2%) από € 545,3 εκατ. το 2009 σε € 650,2 εκατ.

- Η μείωση του ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπής CO2, λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από λιγνιτικές κυρίως μονάδες, είχε σαν συνέπεια τη μείωση της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του 2010 κατά € 45,8 εκατ. σε σχέση με το 2009, από € 68,3 εκατ. σε € 22,5 εκατ.
- Οι αποσβέσεις το 2010 ανήλθαν σε € 626,4 εκατ. έναντι € 541,4 εκατ. το 2009, αυξημένες κατά € 85,0 εκατ. (+15,7%). Το 2009, ο Όμιλος ανέθεσε σε ανεξάρτητο οίκο την εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών του στοιχείων, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2009. Το αποτέλεσμα της εκτίμησης έχει ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009. Οι νέες αναπροσαρμοσμένες αξίες αποσβένονται από 1.1.2010. Οι πρόσθετες αποσβέσεις που οφείλονται στην αναπροσαρμογή των παγίων είναι € 33 εκατ.
- Τα κέρδη από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. το 2010 και αφορούν τα κέρδη από τις συμμετοχές της ΔΕΗ ANANEΩΣΙΜΕΣ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το 2009 ήταν € 0,8 εκατ.
- Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν στα € 129,4 εκατ. από € 144,8 εκατ. το 2009, μείωση € 15,4 εκατ. (-10,6%), κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του μέσου ύψους των προθεσμιακών καταθέσεων, παρά την αύξηση των επιτοκίων αναφοράς κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου.
- Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 963 εκατ. έναντι € 1.104 εκατ. το 2009. Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το 2010 είναι η ακόλουθη:
 - Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 121 εκατ.
 - Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: € 247 εκατ.
 - Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 89 εκατ.
 - Επενδύσεις σε έργα Διανομής: € 463 εκατ.
 - Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: € 35 εκατ.
- Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.210,3 εκατ. αυξημένο κατά € 154 εκατ. έναντι της 31.12.2009 (€ 4.056,3 εκατ.). Το 2010 η ΔΕΗ κατέβαλε μερίσματα για το 2009 ύψους € 232 εκατ. φόρο εισοδήματος ύψους € 113 εκατ. και προκαταβολή φόρου ύψους € 90 εκατ.

Η ΔΕΗ αποζημιώνει, τη ΔΕΗ ποιος θα την αποζημιώσει;

Για όλα φταίει η ΔΕΗ τελικά! Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει κανείς διαβάζοντας την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σχετικά με τις αποζημιώσεις που θα πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση για βλάβες ηλεκτρικών συσκευών που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος ή αυξομειώσεις της τάσης.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι καταναλωτές θα μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, το ύψος των οποίων δεν έχει όμως, ακόμη καθοριστεί. Σύμφωνα με την πρόταση του Συνηγούρου του Πολίτη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 ευρώ ανά συμβάν και καταναλωτή, ενώ η ΔΕΗ είχε προτείνει 300 ευρώ για τις μονοφασικές και 400 ευρώ για τις τριφασικές παροχές.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την καταβολή αποζημιώσεων θα είναι η παρακάτω:

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τη ΔΕΗ για το συγκεκριμένο συμβάν, ακόμη και εντός της ίδιας ημέρα ή μέσα σε 4 ημέρες το πολύ και να υποβάλει τη σχετική αίτηση.

Στη συνέχεια η ΔΕΗ διερευνά τις αιτίες βλάβης / αστοχία του υλικού, ιδιαίτερα για το αν ευθύνεται ο διαχειριστής του δικτύου, αν πρόκειται για ελάττωμα του υλικού ή απλά για τυχαία διακοπή του «ουδέτερου».

Ο καταναλωτής θα πρέπει να θέσει σε 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση του ΔΕΗ προς έλεγχο, πριν από την επισκευή τους.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να υποβάλει στη ΔΕΗ, όταν του ζητηθεί, παραστατικό ηλεκτρολογικού συνεργείου στο οποίο θα περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης, θα τεκμηριώνεται το κόστος αποκατάστασης των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού.

Η ΔΕΗ θα πρέπει να διαθέτει στοιχεία, πληροφορίες ή ευρύματα βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται ότι σημειώθηκε διακοπή του ουδέτερου του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση, στην οποία ανεπιφύλακτως θα δηλώνει ρητώς ότι η ζημιά στις συσκευές ή τον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία του υλικού του δικτύου της ΔΕΗ, θεωρεί ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από τη ΔΕΗ για την ανωτέρω αιτία είναι σε αντιστοιχία με τη ζημιά, την οποία έχει υποστεί.

Αφού γίνουν τα παραπάνω, η ΔΕΗ θα αποφασίζει για τις αιτήσεις εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, εκτός αν καθυστερήσει ο καταναλωτής να προσκομίσει στοιχεία που του ζητούνται.

Οι κλοπές σε βάρος της ΔΕΗ

Υπόθεση ρουτίνας έγιναν πλέον οι κλοπές σε βάρος της περιουσίας της ΔΕΗ. Διάφοροι διαρρήκτες, αλλά και ολόκληρες συμμορίες κλέβουν μετασχηματιστές, καλώδια και άλλο υλικό της επιχείρησης, οι δε συλλήψεις τους αποτελούν πια μονόστηλα στις εφημερίδες.

Στόχος όλων αυτών είναι ο χαλκός που υπάρχει, η τιμή του οποίου τους τελευταίους μήνες έχει γνωρίσει μεγάλη άνοδο στις διεθνείς αγορές. Έτσι, διάφοροι επιτήδειοι κλέβουν από την ΔΕΗ και το μεταπωλούν σε πρόθυμους κλεπταποδόχους, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη.

Το ερώτημα που μετ' επιτάσεως τίθεται πλέον είναι το τι κάνει η διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να προφυλάξει την επιχείρηση τόσο από τις ζημιές που υπόκειται, όσο και από τα διαφυγόντα κέρδη, λόγω της μη λειτουργίας του δικτύου μεταφοράς και διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε, πως και οι ίδιοι οι καταναλωτές υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία λόγω των εκτεταμένων διακοπών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και μη γνωρίζοντας την πραγματική τους αιτία στρέφονται κατά της ΔΕΗ.

Ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε κατ' επανάληψη θέσει το ζήτημα αυτό προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα, αλλά η διοίκηση κωφεύει και κωλυσιεργεί στην λήψη τους.

Είναι άμεση ανάγκη το ζήτημα αυτό να μπει ψηλά στις προτεραιότητες της επιχείρησης, ιδίως σήμερα, όπου η παραμικρή βλάβη ή διακοπή ρεύματος αποτελεί το πρόσχημα για την εκστρατεία κατασκευοφάντησης της επιχείρησης, από τους κύκλους εκείνους που απεργάζονται την απαξίωση της στα μάτια του ελληνικού λαού.



Ψηφιακές υπηρεσίες από τη ΔΕΗ

Με στόχο να γίνει πιο φιλική προς τον καταναλωτή αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η ΔΕΗ ετοιμάζει το νέο της προφίλ. Με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών η επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες μέσω των κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς, όπως είναι η εξόφληση λογαριασμών, η άμεση ενημέρωση για τη διακοπή ηλεκτροδότησης, η αυτόματη μέτρηση. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα λεγόμενα social media, όπως είναι το facebook και το twitter.

Τέσσερις είναι οι αλλαγές που προωθεί η ΔΕΗ στην προσπάθεια της να γίνει πιο φιλική προς τον πελάτη:

Επεκτείνει το τηλεφωνικό της κέντρο (αριθμός 10500) σε όλη την Ελλάδα.

Εγκαθιστά περισσότερα μηχανήματα εύκολης πληρωμής των λογαριασμών. Τα «easy pay» θα αυξηθούν και θα τοποθετηθούν και σε άλλα πρακτορεία, ώστε οι καταναλωτές να μην περιμένουν στην ουρά.

Αναβαθμίζει την ιστοσελίδα της www.dei.gr στα πρότυπα των αντίστοιχων ιστοσελίδων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Εκεί θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης μέσω βίντεο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Παράλληλα, θα αναδύονται «παράθυρα» για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών αλλά και για διάφορες



δράσεις της επιχείρησης προς τα παιδιά για την ορθολογικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω της αξιοποίησης των λεγόμενων έξυπνων κινητών τηλεφώνων τεχνολογίας Android και i-phone οι καταναλωτές θα πληροφορούνται για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος με την αποστολή ενός απλού μηνύματος.

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ! Επιτέλους η διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να διεκδικήσει τα ποσά που οφείλουν στην επιχείρηση οι διάφοροι «καλοπληρωτές», γνωστοί στο λαό μας και ως μπαταχτήδες. Και φυσικά, εδώ δεν γίνεται λόγος για τα σκληρά χεμαζόμενα νοικοκυριά των ευπαθών ομάδων που εν μέσω οικονομικής κρίσης είδαν τα τιμολόγια να αυξάνονται και το εισόδημα τους, παράλληλα, να μειώνεται.

Η διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να προτείνει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την κατάρτιση καταλόγου τύπου «Τειρεσία» με τις επιχειρήσεις εκείνες που έχουν οφειλές ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και με τους καταναλωτές εκείνους που ενώ έχουν απλήρωτους λογαριασμούς, αντί να τους εξοφλήσουν απλά αλλάζουν πάροχο.

Για να αντιληφθούμε την τάξη μεγέθους του προβλήματος, οι οφειλές απέναντι στην ΔΕΗ ανέρχονται στο ποσό των 400

εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2011.

Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο από την απουσία κανόνων που να υποχρεώνουν τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να ελέγχουν προηγουμένως τις υποχρεώσεις των υποψηφίων πελατών τους προς τους άλλους παρόχους. Έτσι όμως το πρόβλημα του ενός μετατρέπεται σε πρόβλημα όλων, κυρίως όμως της ΔΕΗ, η οποία και έχει την πολυπληθέστερη πελατειακή βάση.

Πέραν όμως όλων των άλλων, υπάρχουν και επιχειρήσεις, οι οποίες έφτασαν να χρωστούν στην ΔΕΗ εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφενός μεν αποτελούν ζημιά στην επιχείρηση, αφετέρου δε προκαλούν μεγάλα προβλήματα στην οικονομική της ρευστότητα.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι επιχείρηση ανταγωνιστικού προς την ΔΕΗ ομίλου, η οποία οφείλει περί τα 180 εκα-

τομμύρια ευρώ και η οποία αρνείται να τα καταβάλει ακόμη και μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων που την υποχρεώνει να το κάνει.

Πάγια θέση μας είναι η διεκδίκηση αυτών των ποσών με κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική θέση της ΔΕΗ και η ρευστότητά της, κυρίως όμως γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν η ΔΕΗ να «επιχορηγεί» με δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα αυτές τις επιχειρήσεις και την ίδια στιγμή, επικαλούμενη την οικονομική συγκυρία να αυξάνει τα οικιακά τιμολόγια της.

Εμείς ως εργαζόμενοι και συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε από καιρού εντοπίσει το πρόβλημα, το είχαμε καταγγείλει και είχαμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Η διοίκηση της ΔΕΗ, έστω και αργά προσχώρησε στη θέση μας και προχωράει στην διεκδίκησή τους. Κάλλιο αργά, λοιπόν, παρά ποτέ.

Ο ΤΥΠΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ 25/3/2011



ΔΕΗ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 15%

ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ποσοστού 10%-15% της ΔΕΗ και την εφόσον ιδιωτών στις θυγατρικές μεταφορές και διανομής (με ποσοστό 20%) εξετάζει η κυβέρνηση. Για την υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να υπερκεραστούν οι αντιδράσεις των συνδικαλιστών, αλλά και κυβερνητικών στελεχών, που θεωρούν ότι η μεταχή της είναι υποστηρίξιμη. Με την πώληση ποσοστού αυτού του εύρους, το Δημόσιο θα ελεγχθεί να έχει τον έλεγχο της Επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα πιστεύεται ότι θα καμφθούν οι αντιδράσεις από Κομισιόν και ιδιώτες παραγωγούς, στους οποίους θα πωληθούν ποσοστά δύο θυγατρικών της. Το παζλ των ανατροπών στην αγορά ενέργειας συμπληρώνουν οι αλλαγές στο μέγεθος του φυσικού αερίου, δηλαδή σε ΔΕΣΦΑ και ΔΕΓΑ. ● ΣΕΛ. 9

Μπαίνει πωλητήριο για το 10% έως 15% της ΔΕΗ

● Εισέρχονται ιδιώτες με 20% στις θυγατρικές εταιρείες μεταφοράς και διανομής - Αναμένονται έτσι έσοδα της τάξης των 700 εκατ. ευρώ

Αποφάσεις, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν ριζικές αλλαγές και ανατροπές στον ενεργειακό τομέα της χώρας με επίκεντρο τη ΔΕΗ, φέρεται ότι ήδη έχει λάβει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, έχει προταθεί και έχει υιοθε-

τηθεί από το οικονομικό επιτελείο, ιδίως μετά τις τελευταίες ενστάσεις της Κομισιόν επί των σχεδίων ανταλλαγής ισχύος με ξένες μονάδες, η ΔΕΗ να προχωρήσει σε τρεις ταυτόχρονες κινήσεις, με διπλό στόχο εισπρακτικό, και άνοιγμα της αγοράς.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 25/3/2011

Φρένο στις προσδοκίες για πωλήσεις ποσοστών σε ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Τ.Τ., φέτος, βάζει η κυβέρνηση μεταθέτοντας τις αποφάσεις από το 2012 και μετά. Στα επίπεδα ισχύος και των 10 δισ. ευρώ ανεβαίνει ο ήφους των προσδοκώμενων εσόδων από την αξιοποίηση ακινήτων στην τριετία 2011 - 2013. Εντονός πάντως είναι ο προβληματισμός για τυχόν εμπλοκές καθώς πολλαπλασιάζονται οι ενδοκυβερνητικές τριβές όσο πλησιάζει η ώρα για νομοθέτηση επί κρίσιμων ζητημάτων όπως είναι για παράδειγμα οι χρήσεις γης, που είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το 2012 οι αποκρατικοποιήσεις ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Τ.Τ.

► Έσοδα 10 δισ. από την πώληση ακινήτων, αναμένει η κυβέρνηση την τριετία

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 25/3/2011

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» η νέα μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα στην Πτολεμαΐδα

Σε νέα αναβολή, την τρίτη κατά σειρά, οδηγείται σύμφωνα με πληροφορίες η προθεσμία υποβολής προσφορών για την κατασκευή του μεγάλου λιγνιτικού σταθμού της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, ενώ τα σύννεφα, συνολικά για το project, έχουν πυκνώσει ανησυχητικά.

Αυτή τη φορά την αναβολή ζητούν η ιαπωνική εταιρεία Hitachi, μητρική της εταιρείας Babcock, η οποία επικλείεται προβλήματα εξοπλισμού και κατασκευαστικού ασαφούς που συγκλίνουν την Ιαπωνία. Το να παραταθεί κατά μερικές εβδομάδες μετά τον 31η Μαρτίου η προθεσμία δεν θεωρείται σημαντικό πρόβλημα, όμως στην πραγματικότητα είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο διαγωνισμός για ένα «επιβλητικό» έργο της ΔΕΗ, από την υλοποίηση

προσωπικά ο καθένας από τη γαλλική Alstom, η οποία είναι επικεφαλής της μίας εκ των δύο κοινοπρασιών που έχουν εκκρόσει ενδιαφέρον συμμετοχής, με την οποία επιστολή η εταιρεία ουσιαστικά τούς ενημερώνει ότι, αν δεν γίνουν δεκτές οι αλλαγές που ζητάει στην προκήρυξη του διαγωνισμού, δεν θα υποβάλει προσφορά.

Η διοίκηση της Επιχείρησης δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε καμία ουσιαστική αλλαγή των όρων της προκήρυξης, παρά μόνον σε μικρά βελτιωσιακά τροποποιήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, προκαταβολές κ.λπ., τις οποίες έχουν ζητήσει και οι δύο ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ βρίσκεται πλέον μπροστά στο ενδεχόμενο να έχει τελικά μία και μόνη προσφορά για το μεγάλο αυτό έργο, με ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται.

η ΜΕΤΚΑ του Ομίλου Μιλιανιανιού και μηθός του Ομίλου Κοπελοούρα. Στο δεύτερο συμμετέχουν ο όμιλος της ΓΕΚ-ΤΕΡ, γερμανικής Babcock, η οποία ανήκει πλέον στον όμιλο της Hitachi.

Διαβουλεύσεις

Η ΔΕΗ θεωρούσε απαραίτητο να έχει του δύο προφορές για το έργο, και αυτό τον βρίσκονταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις με διαφορετικές κοινοπραξίες. Ωστόσο, τα θέματα ενδεδειγμένα στις διαβουλεύσεις πολλά, και σε κάποιες περιπτώσεις η πηροποίηση των αιτημάτων της μιας κοινοπραξίας σε απόσυρση την άλλη και ταυτόχρονα.

Το σοβαρότερο ίσως και η αιτία της αποτυχίας η Alstom και αφορά το ποιος και με ποιο τρόπο επιτρέπεται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

... οι τιμές

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε αργότερα, και αυτή τη φορά δημόσια, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ενέργεια στο Μέγαρο Μουσικής. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ ρωτήθηκε αν η απελευθέρωση της αγοράς θα οδηγήσει σε μείωση τιμολογίων ρεύματος και απάντησε πως είναι βέβαιο ότι οι τιμές θα αυξηθούν όπως έγινε σε όλες τις χώρες όπου απελευθερώθηκε η αγορά. Υπογράμμισε δε ότι επί χρόνια η ΔΕΗ έχει τα φθηνότερα τιμολόγια στην Ευρώπη.

Π.Μ.

.. η Ελβετία

Το σχόλιο που άναψε τα αίματα ήρθε από τον πρόεδρο του συνδέσμου των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών Αναστάσιο Καλλιτσάντισ, ο οποίος ανέφερε ότι η ΔΕΗ εκμεταλλεύεται ένα δημόσιο αγαθό, όπως ο λιγνίτης, χωρίς αντάλλαγμα, για να λάβει

την εξής απάντηση από τον κ. Ζερβό: «Με την εκμετάλλευση του λιγνίτη η ΔΕΗ ως μονοπωλιακή επιχείρηση ηλεκτρισμού κατ'άφευρα να έχει το χαμηλότερο τιμολόγιο ρεύματος στην Ευρώπη και τα έσοδα που αποκόμιζε επενδύθηκαν στον ηλεκτρισμό της χώρας και όχι σε λογαριασμούς στην Ελβετία».

Π.Μ.

.. και το έλλειμμα

Η κόντρα συνεχίστηκε και ο κ. Καλλιτσάντισ υπενθύμισε ότι οι ιδιωτικές μονάδες κάλυψαν το έλλειμμα ισχύος που υπήρχε έως το 2009, οπότε και ξέσπασε η κρίση.

Π.Μ.

ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Χ.Α.

Πάνε για το 2012 ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Τ.Τ.

Σε έσοδα έως και 10 δισ. ευρώ από την πώληση ακινήτων στην τριετία 2011 - 2013 προσδοκά η κυβέρνηση που προαναγγέλλεται όμως στη μετέπειτα αποφάσεις για ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Τ.Τ. από το 2012 και μετά καθώς οι εταιρείες είναι σοβαρά υποστηρίξιμες και δεν διαφαίνεται ουσιαστική βελτίωση στην αγορά που θα εισέλθει πωλήσεις με συμφερόντες όρους. Υπό την πίεση τριόσων και αγορών η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με μαζικές αποκρατικοποιήσεις εισηγμένων και μη εταιρειών αλλά και να αξιοποιήσει την επί σειρά ετών λιμνοθάλασσα δημόσια περιουσία που κατέχει σε ακίνητα, ώστε να διασφαλίσει 50 δισ. ευρώ έως το τέλος του

► Προσδοκία εσόδων 10 δισ. ευρώ έως το 2013 από τα ακίνητα, αν το επιτρέψουν οι ευαισθησίες της Τ. Μηριμνήλη αναφορικά με τις χρήσεις γης

2015. Όπως όμως αναφέρουν πληροφορίες, πριν καν ξεκινήσει να υλοποιείται το πρόγραμμα, εντείνονται οι τριβές μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών με ενστάσεις σε ζητήματα κλειδιά για την αρχική σύνθεση του προγράμματος όπως είναι για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα των χρόνων γρά. «Η αποκόμιση εσόδων μεταξύ 5 έως και 10 δισ. από τα ακίνητα στην τριετία 2011-2013 θα μπορούσε κανείς να πια στην έναρξη εφ'αρκούς στόχος» σημειώνει κυβερνητικό στέλεχος αναρωτώντας όμως άμεσα την επιτήρηση

του στόχου αυτού με τις χρήσεις γης και την ταχύτητα με την οποία θα αποδίδονται προς αξιοποίηση τα ακίνητα - σελ. 3

Τ. Μπιρμπίλη: «Να μην πωληθούν τώρα ΔΕΗ και φυσικό αέριο»



Υπέρ της άποψης ότι το Δημόσιο πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο στα δίκτυα της ΔΕΗ, του φυσικού αερίου αλλά και της ΕΥΔΑΠ τάσσεται η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Τίνα Μπιρμπίλη. Με συνέντευξή της στα «ΝΕΑ» επισημαίνει ότι στην παρούσα φάση δεν ενδείκνυται η διάθεση πακέτου μετοχών της ΔΕΗ στο πλαίσιο των προγραμματιζόμενων αποκρατικοποιήσεων.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως η ΔΕΗ θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στους υπό πώληση οργανισμούς η υπουργός ανέφερε:

«Το σημαντικό θέμα σήμερα είναι η αναδιοργάνωση της ΔΕΗ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανασυγκρότηση της επιχείρησης. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία της, τον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια των δαπανών της και το επενδυτικό πρόγραμμά της, με παράλληλη άρση των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς. Μόνο έτσι θα μπορέσει η επιχείρηση να αναπτύξει τον απαραίτητο δυναμισμό

που θα της επιτρέψει να καταστεί σημαντικός περιφερειακός παίκτης σε ενεργειακά θέματα. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί σημαντικό όφελος για τους καταναλωτές και ταυτόχρονα όφελος για τους μετόχους της επιχείρησης.

Όσον αφορά το ερώτημά σας, βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή η οποία χαρακτηρίζεται από τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες, τη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως αποτέλεσμα της ύφεσης και τις αλλαγές στον ενεργειακό κλάδο, στην Ελλάδα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, η αξία της ΔΕΗ όπως αποτιμάται χρηματιστηριακά είναι σαφώς υποτιμημένη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν ενδείκνυται ως χρόνος προβληματισμού για τη διάθεση πακέτου μετοχών της επιχείρησης».

Η κ. Μπιρμπίλη τόνισε ότι σε βασικά δίκτυα όπως αυτά του ηλεκτρισμού, των υδάτων και του φυσικού αερίου, είναι καλό ο έλεγχος να ανήκει στο Δημόσιο ώστε όταν βγούμε από την κρίση να υπάρχει μια στρατηγική υποδομή για να δημιουργηθεί προοπτική ανάπτυξης.

Αναφορικά με το ζήτημα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας σημείωσε ότι τρία είναι τα μεγάλα ζητήματα σήμερα: η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος της χώρας μας μέχρι το 2020, ο εξωστρεφής προσανατολισμός της ΔΕΗ

προς όφελος της οικονομίας μ και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας προς όφελος του καταναλωτή.

«Οι παρεμβάσεις για την απελευθέρωση της ενέργειας δεν απορρέουν από την υλοποίηση υποχρεώσεων που μας επιβάλλονται από το Μνημόνιο. Αυτό είναι ανακριβές. Αντίθετα, αποτελούν προεκλογικές επιλογές και δεσμεύσεις μας», δήλωσε η υπουργός και προανήγγειλε ότι σύντομα θα συζητηθεί στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου για τη συμμόρφωση της χώρας ως προς το τρίτο ενεργειακό πακέτο, το οποίο αφορά τη νέα δομή της αγοράς ενέργειας.

Πρόσθεσε ότι πολύ σύντομα επίσης, ως αποτέλεσμα συζητήσεων με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής, θα προκύψει βιώσιμη φιλική λύση για το θέμα της λιγνιτικής παραγωγής.

Τέλος, για τη συμφωνία των υπουργών της ΕΕ για 30% μείωση των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020 εξήγησε ότι έγινε για να δείξει ότι «οι επτά χώρες ανησυχούμε περισσότερο για το παγκόσμιο περιβάλλον». Η πρωτοβουλία σχετίζεται με την προοπτική ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, αυτό της πράσινης ανάπτυξης που μπορεί να κάνει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική.



Ερώτηση Καλαφάτη για το θέμα των μετακινήσεων του προσωπικού

Ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλαφάτης

κατέθεσε πριν από λίγες μέρες επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για τις μετακινήσεις του προσωπικού από την ΔΥΣ και τις κεντρικές υποστηρικτικές υπηρεσίες προς στις νέες θυγατρικές.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 933/11-02-2011 έγγραφο της Δ/σης υπηρεσιών στέγασης της ΔΕΗ

ΑΕ, μέρος του προσωπικού αυτής μετακινείται και εντάσσεται (οργανική υπαγωγή) στη λόνιμη ομάδα μεταφοράς.το ανωτέρω έγγραφο, λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων και τα προς υλοποίηση οριζόμενα του σχετικού υπ' αριθ.πρωτ. 203/21-01-2011 εγγραφου της γενικής Δ/σης της ΔΕΗ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ «λαμβάνοντας υποψη-περαν των αναγκών της Επιχειρησης-και κριτήρια όπως: β)την προσωπική επιθυμία κάθε εργαζόμενου».

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙ «επίδειξης της δέουσας επιμέλειας για την αποφυγή τυχόν συμπεριφορών που ενέχουν διακριτική μεταχείριση».

ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΩΣ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΑΦΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΘΗΚΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑ.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΛΟΔΕΣ ΤΟΠΙΟ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ,

ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η Κ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

- ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ;
- ΕΠΙΔΕΙΧΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ



Η απόφαση του Αρείου Πάγου & η ασφαλιστική μας περιουσία

Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου πήρε πρόσφατα απόφαση (13/2010) για το ζήτημα της πώλησης του κτιρίου της Φιλελλήνων από τη ΔΕΗ στο Ελληνικό δημόσιο, κρίνοντας ότι το κτίριο αυτό μετά την κατάργηση του Ταμείου της τέως ΗΕΑΠ-ΕΗΕ, που ήταν ιδιοκτήτης του, η ΔΕΗ είχε πλέον την κυριότητα του και νομίμως το μεταβίβασε.

Πέρα από αυτό όμως στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, το Ανώτατο Δικαστήριο, αναφέρεται διεξοδικά και στο ζήτημα της ασφαλιστικής μας περιουσίας, την οποία διαχωρίζει πλήρως από το προηγούμενο ζήτημα και επιπλέον παίρνει θέση στο ζωτικό αυτό θέμα του ασφαλιστικού μας, με τρόπο θετικό και κατηγορηματικό.

Πράγματι η απόφαση του Α.Π. αναφέρει επί λέξει τα εξής «... Το κράτος ανέλαβε την ΠΛΗΡΗ κάλυψη των οικονομικών αναγκών του ασφαλιστικού φορέα ΔΕΗ, η δε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ που είχε σχηματιστεί από την μέχρι τότε διαχείριση της από την ΔΕΗ, παρέμεινε ενσωματωμένη στην ΔΕΗ, προκειμένου να λειτουργήσει, λόγω της συμμετοχής του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, ως αντάλλαγμα για τις καταβολές του προς τον ΟΑΠ ΔΕΗ...» και

«...όπως συνάγεται ...σκοπήθηκε να αποκτήσει ο ΟΑΠ ΔΕΗ οικονομική ευρωστία η οποία κατοχυρώνεται με την θέσπιση της υποχρέωσης του κράτους να τον χρηματοδοτεί από τον εκάστοτε προϋπολογισμό και παράλληλα να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της ασφαλιστικής εν γένει περιουσίας της ΔΕΗ και ουσιαστικά του κράτους, ως ιδιοκτήτη της επιχείρησης...».

Ύστερα από αυτά τι άλλο πρέπει να πει κανείς στους αμφισβητίες της ασφαλιστικής μας περιουσίας, την οποία έχει ψηφίσει 3(τρεις) φορές μέχρι σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήτοι το έτος 1999 με τον Ν.2773, το έτος 2008 με τον Ν.3655 και το έτος 2010 με τον Ν.3863.

Τέλος η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, όχι μόνο δεν ανοίγει το δρόμο της ιδιωτικοποίησης αλλά αντίθετα επιβεβαιώνει το σκοπό του Ν.2773/99, αφενός μεν για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του ασφαλιστικού φορέα ΔΕΗ, αφετέρου δε για την διαφύλαξη της ακεραιότητας της ενσωματωμένης στην ΔΕΗ ασφαλιστικής μας περιουσίας.

Σκούρας Χρήστος - Τέως Γενικός Διευθυντής ΟΑΠ/ΔΕΗ

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

στον κύριο Λαθούρη

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Σύμβουλο Διοίκησης κύριο Λαθούρη- πρώην ΓΔ/Διανομής - για την ανθρώπινη ευαισθησία που επέδειξε, σε μετάθεση συναδέλφου μας - για κοινωνικούς λόγους - από την ΔΕΗ Κέρκυρας στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, με προσωπική του παρέμβαση και όταν πλέον οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΗ Κέρκυρας «εξάντλησαν όλη την ανθρώπινη ευαισθησία τους», μπροστά στο «τυπικό υπηρεσιακό τους καθήκον», ο κύριος Λαθούρης έκανε το αυτονόητο και μετέθεσε τον μισθωτόστην Αθήνα γιατί η παραμονή του στο ΝΗΣΙ έθετε σε κίνδυνο ακόμη και την υγεία του.

Εκ μέρους της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Τοπική Ένωση ΕΔΟΠ/ΔΕΗ Πατρών-Αιγίου

Την Τρίτη 28/12/2010 η ΡΑΕ αποφάσισε και η κυβέρνηση ενέκρινε τα νέα τιμολόγια στην ηλεκτρική ενέργεια στα πλαίσια των προτάσεων της ΔΕΗ με μια μικρή απόκλιση.

Η οριστικοποίηση των τιμολογίων καθώς και οι επόμενες αυξήσεις, γίνονται βάση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση έναντι του Μνημονίου και της Τρόικας. Πρόκειται για την πρώτη δόση αυξήσεων και της προσαρμογής των τιμολογίων στην ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να αντανακλούν στις τιμές της χονδρικής αγοράς μέχρι το 2013 καταργώντας παράλληλα και την κλιμακωτή χρέωση στις καταναλώσεις των οικιακών τιμολογίων. Και αυτό γιατί παρόλο τις δεκαεπτά ανατιμήσεις που έχουν φουσκώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ μέσα σε πέντε χρόνια, δεν αρκεί να την ανταγωνιστούν οι ιδιώτες και να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του Ελληνικού Λαού.

Παρόλο που η αύξηση αυτή σε αντιστοιχία σε Ευρώ; ανά μήνα, δεν είναι μεγάλη αλλά περί τα 2;, δημιουργεί και δικαίως, καταστάσεις οργής και αγανάκτησης προς τη ΔΕΗ, σ' αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο. Η οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι, διαταράσσει την ψυχολογία και την καθημερινότητά μας, οδηγώντας σε συναισθηματική πίεση, με συνέπεια το άγχος, το φόβο και την ανασφάλεια, που προκύπτουν με τη σειρά τους από την εργασιακή αβεβαιότητα και την αδυναμία να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.

Οι αυξήσεις αυτές των τιμολογίων, αποτελούν στρατηγική επιλογή των ιδιωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, πιέζουν με κάθε τρόπο, έμμεσο ή άμεσο, τις Διοικήσεις της ΔΕΗ να εναρμονιστούν με τα τιμολόγια τους στην οικιακή κατανάλωση, ώστε να μπορούν να την ανταγωνιστούν. Παράλληλα

αυτό βολεύει και τους μετόχους της ΔΕΗ, διότι μεγαλύτερες αυξήσεις περισσότερο κέρδη στην επιχείρηση και στις τσέπες τους. Γι' αυτό και άλλωστε δεν βλέπουμε καμία αντίδραση, από την Δ/ση Εμπορίας της ΔΕΗ, στη συνεχιζόμενη αιμορραγία πελατών μας σε άλλους προμηθευτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν, αθέμιτους τρόπους και παραπλανητικές μεθόδους στο να υφαρπάξουν πελάτες από την επιχείρηση. Ο σκοπός, να περιοριστεί η ΔΕΗ στην Αγορά Ενέργειας στο 70% ώστε οι τιμές, να καθορίζονται από τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο Καρτέλ, και στην ηλεκτρική ενέργεια, το οποίο δειλά-δειλά αναπτύσσετε, με θύματα όλους τους Έλληνες. Οι οποίοι παρόλο ότι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης, δεν θα μπορούν, λόγω τιμής και διαφορών χρεώσεων περί τρίτων, να απολαμβάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τότε δεν θα μιλάμε για Φτωχοποίηση αλλά για την πλήρη εξαθλίωση του Λαού. Γιατί εάν πραγματικά η Πολιτεία ήθελε σήμερα, όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο Κοινωνικό Αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, θα ακολουθούσε μια άλλη πολιτική.

Άραγε γιατί ο Φ.Π.Α. να είναι στο 13% για το ηλεκτρικό ρεύμα και όχι στον μικρότερο συντελεστή (δηλ. στο 6,5%) όπως είναι σε άλλες χώρες της Ε.Ε.; Γιατί να καλείτε ο πολίτης να πληρώνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά και των άλλων εταιρειών, Ε.Φ.Κ. και Δ.Ε.Τ.Ε., που ενσωματώθηκαν με την υπαγωγή της χώρας στον Μηχανισμό Στήριξης; Γιατί δεν μετατρέπει το ανταποδοτικό τέλος για την ΕΡΤ, ή μέρος αυτού, σε ανταποδοτικό τέλος στήριξης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), ώστε να υπάρξει και ουσιαστική μείωση στους λογαριασμούς των Κοινωνικά Ευπαθών

Ομάδων; Μέτρα απλά και ουσιαστικά που όφειλαν να εφαρμόσουν και όχι τα τεχνοκρατικά που εξαθλιώνουν τους πολίτες και διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή του λαού. Η ΔΕΗ παράλληλα, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει ξανά στην οικονομική συνοχή της κοινωνία, όπως άλλωστε συνέβαλε και κατά το παρελθόν. Γιατί είναι γνωστό, ότι η ανάπτυξη της χώρας, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγική διαδικασία της ΔΕΗ και των εργαζομένων της, όπου με τον εξηλεκτισμό της Ελλάδας και την επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια, συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας.

Σήμερα, σ' αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της πατρίδας μας, θα πρέπει να ξαναγίνει κινητήριο μοχλός της νέας ανάπτυξης και συνοχής της κοινωνίας. Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποφάσεις που θα την δυναμώνουν οικονομικά, χωρίς να απειλούν την Κερδοφορία και την Ρευστότητά της, ώστε να γίνει βορά σε εγχώρια ή ξένα συμφέροντα που караδοκούν να την αποκτήσουν. Με ικανοποίηση ακούσαμε την απόφαση για διακανονισμό των οφειλών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Άλλωστε το είχαμε δημόσια ζητήσει και τον Αύγουστο του 2010 μετά την ένταση που είχε προκληθεί στο κέντρο της Πάτρας με Εμπόρους. Όμως, ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και για τα χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται σε ανάλογες καταστάσεις και δυστυχώς δεν εκπροσωπούνται από θεσμικά όργανα στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

- Καταβολή των ανεξόφλητων ποσών με δόσεις (μέχρι δύο χρόνια) σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.
- Έκδοση των λογαριασμών ανά μήνα (τρία έναντι έναν εκκαθαριστικό) ώστε να υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μικρότερων

ποσών σ' αυτά που αναλογούν για τις χρεώσεις ανά παροχή στο τετράμηνο.

- Μέρος του παγίου που εισπράττει η ΔΕΗ, από τις καταναλώσεις πέραν των 2000 kwh το τετράμηνο από τις οικίες, να μεταφέρονται για την στήριξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) που αφορά τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
 - Αξιοποίηση του πελατολογίου της ΔΕΗ, όπου μέσω των λογαριασμών που αποστέλλονται, να ταχυδρομούνται διαφημιστικά φυλλάδια και τα έσοδα να ενισχύουν την χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
 - Διεύρυνση του ωραρίου για το νυκτερινό τιμολόγιο στις οικίες, τουλάχιστον κατά δύο ώρες για τους χειμερινούς μήνες του χρόνου.
 - Εξορθολογισμός των δαπανών στην επιχείρηση, χωρίς καμία μείωση των μισθών των εργαζομένων διότι δεν επιβαρύνουν τα δημοσιοοικονομικά της καθώς και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που θα επιφέρει την μείωση των λειτουργικών δαπανών.
- Παράλληλα, θα πρέπει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλει σ' αυτή την προσπάθεια. Οι νέοι Δήμοι θα πρέπει να επανεξετάσουν τις χρεώσεις για Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π., που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Η εξαγγελία ταμείου, από τον οποιοδήποτε Δήμο, για την ενίσχυση στην πληρωμή λογαριασμών Επιχειρήσεων Κοινή Ωφέλειας, κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και τάχιιστα. Άλλωστε, εάν μέσω του λογαριασμού, μετά την μείωση στα Δημοτικά Τέλη μεταφερόταν ένα ποσό στο υπόψιν ταμείο, όπως παλαιότερα με την εισφορά για τον Αγ. Ανδρέα, θα υπήρχε ένα σεβαστό ποσό για να στηρίξουν το κοινωνικό πρόσωπο του κάθε Δήμου.



ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΠ / ΔΕΗ

ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ
Αριθ.Εγγρ.Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 3361/Ειδ. 878/79
Στουρνάρη 73-75 - ΑΘΗΝΑ 104 32 - Τηλ 210 52 30 997 - 210 52 401 68
FAX 210 52 40 383 e-mail: edop.dei@gmail.com

Αθήνα 21/3/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Μεγάλη αναστάτωση προκαλούν στο προσωπικό οι φήμες που κυκλοφορούν και δυστυχώς εντείνονται τελευταία ότι επικαίεται αλλαγή ωραρίου εργασίας, από 07.00-15.00 που είναι σήμερα σε 08.00-16.00.

Παρόλο που δεν έχουμε καμιά πληροφόρηση επίσημης, ο κύριος και ανυπόστατος λόγος που κυκλοφορεί, είναι η προσέλευση του προσωπικού ιδιαίτερος στις επιτελικές Διευθύνσεις.

Αν πράγματι εστιάζεται αυτός ο λόγος, ως δικαιολογία, αποδεικνύεται περὶτρανα ότι αυτά τα υπηρειακά στέλεχη, όχι μόνο ασκούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους, αλλά μας οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για στέλεχη περιωρισμένης ευθύνης ανίκανα να κατέχουν θέση ευθύνης, αφού δεν μπορούν να ελέγξουν την προσέλευση του προσωπικού. Μήπως θέλουν να δικαιολογήσουν τη δική τους αργοπορημένη προσέλευση;

Επιπλέον αδυνατούν ως φαίνεται, να κατανοήσουν πόσα προβλήματα δημιουργούνται μεταξύ των υπηρεσιών της ΔΕΗ, αφού θα έχουν διαφορετικό ωράριο, αλλά και τα πλείστα προβλήματα που δημιουργούνται στον οικογενειακό σχεδιασμό, αφού έχουμε πολλές περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι έχουν μικρά παιδιά που πηγαίνουν σχολείο, ενώ καθίσταται αδύνατο να συνδυαστεί η αλλαγή αυτή με το ωράριο του σχολείου.

Ως εκ τούτου, ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το φανταστικό σενάριο ποιους πραγματικά στόχους εξυπηρετεί, παρά μόνο να φέρει σύγχυση, αναστάτωση και ταλαιπωρία σε όσους έχουν κυρίως μικρά παιδιά.

Μόνο μια λογική εξήγηση υπάρχει: Επειδή κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν ότι παράγονται έργο, αναλύονται σε ανούσια και επιζήμια έργα που προκαλούν τριβές και ζημιές στο προσωπικό, ενώ η ΔΕΗ διαδέχεται και τα κάθε είδους πηγάδες είναι έτοιμα να την κατασπαράξουν. Μήπως τελικά με τις ενέργειες τους αυτές συμβάλουν στην κατάρτιση αυτή αποπροσανατολίζοντας το προσωπικό;

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε αυτή τη ρύθμιση, ενώ είναι σίγουρο ότι θα την αντιπαλέψει με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Γι'αυτό στην προσπάθεια αυτή καλούμε τους υπόλοιπους συλλόγους και τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε κοινή συστράτευση, ώστε να ακυρώσουμε αναρροστικώς λογικές που στη σημερινή συγκυρία και στα τόσα δεινά που περνάμε ως εργαζόμενοι, αν μη τι άλλο απαιτείται να επιβάλλουμε τον ανθρώπινο σεβασμό.

Γραφείο Τύπου/ΕΔΟΠ-ΔΕΗ



ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΠ / ΔΕΗ

ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ
Αριθ.Εγγρ.Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 3361/Ειδ. 878/79
Στουρνάρη 73-75 - ΑΘΗΝΑ 104 32 - Τηλ 210 52 30 997 - 210 52 401 68
FAX 210 52 40 383 e-mail: edop.dei@gmail.com

Αθήνα 22/2/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ

Θυμίζουμε ότι με την προσφυγή μας στην Επιθεώρηση Εργασίας, αναγκάσαμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ στην καταβολή του επιδόματος αδειας στους δικαιούχους μισθοτούς της Επιχείρησης.

Επιπλέον, επισημαίμε ότι για τις περιπτώσεις εκείνες που είχαν λάβει κανονική αδειά τουλάχιστον 6 ημερών, έπρεπε να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό του επιδόματος αδειας, αφού ελήφθη από τους μισθοτούς πριν την εφαρμογή του Νόμου 3845/10.

Ως εκ τούτου, αδυνατούμε να καταλάβουμε γιατί η Διοίκηση δεν έχει χορηγήσει ακόμη ολόκληρο το επίδομα αδειας, ενώ αντιθέτως όπως πληροφορούμεθα προτίθεται να παρακρατήσει τα χρηματικά ποσά των προκαταβολών, τα οποία καταβλήθηκαν νομίμως στους μισθοτούς πριν την εφαρμογή του Ν.3845/10.

Συνακόλουθα καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ να πράξει τα αυτονόητα γιατί σε διαφορετική περίπτωση, θα αναγκαστούμε να διεκδικήσουμε αυτά που αναλογούν και δικαιούμαστε οι συνάδελφοί μας, με κάθε νόμιμο και ένδοκο μέσο.

Γραφείο Τύπου
ΕΔΟΠ-ΔΕΗ



ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΠ / ΔΕΗ

ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ
Αριθ.Εγγρ.Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 3361/Ειδ. 878/79
Στουρνάρη 73-75 - ΑΘΗΝΑ 104 32 - Τηλ 210 52 30 997 - 210 52 401 68
FAX 210 52 40 383 e-mail: edop.dei@gmail.com

Αθήνα 27/1/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αιδώς αργείο

Προκαλεί αλγεινή εντύπωση και ισοδυναμεί με κόλαφο η λειτουργία, η πρακτική, ο τρόπος, το θράσος, η αναιδεια...και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους, για ορισμένα υπηρειακά στέλεχη που δυστυχώς κοσμούν την Ιεραρχία της ΔΕΗ, σήμερα.

Πρόκειται για «στελέχη» που προδήλως τους διακρίνει η διγλωσσία, ο εμπαιγμός, ο αυταρχισμός σε βαθμό μάλιστα να αγνοούν τις εντολές του προέδρου της ΔΕΗ, ενώ βέβαια αν λειτουργούσαν έτσι στον Ιδιωτικό Τομέα αυτά τα «φορετινά στέλεχη»... Τι θέση θα κατείχαν;

Είναι αυτοί που οραματίστηκαν μαζί με τον Αθανασόπουλο τη διάλυση της ΔΕΗ και κάποιοι που φρόντισαν να αρπάξουν την καρέκλα με την αλλαγή της κυβέρνησης, ενώ κατά το χρονικό διάστημα που το Σ.Κ. και εργαζόμενοι δόσαν καθημερινό αγώνα για τη σωτηρία της ΔΕΗ οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονταν ως «ψυγιοί».

Είναι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν το ίδιο ήθος, το ίδιο ύφος, τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, την ίδια κουλτούρα με το τότε φαινόμενο «ΓΖΑΝΕΤΟΥ» και που δυστυχώς καθημερινά διαγκωνίζονται για να αποδείξουν ότι την ξεπέρασαν, στην αντισυναιδελφική συμπεριφορά και στην κακοποίηση κάθε ανθρώπινης υπόστασης σκορπώντας την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και τον τρόμο.

Έτσι, λοιπόν, ανεπιβρίστατα και χωρίς ντροπή δεν σέβονται τις υπογραφές που βάζουν στα υπηρειακά έγγραφα, ενώ λειτουργούν διαφορετικά από αυτά που γράφουν αγνοώντας, ακόμη τις εντολές του Προέδρου αλλά και τις συζητήσεις με το Σ.Κ.

Πιο συγκεκριμένα δεν τηρούνται οι διαδικασίες που ίδιοι όρισαν με υπηρειακό έγγραφο, σε σχέση με την μετακίνηση του προσωπικού στις θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ, ενώ αποφασίζουν κατά το δοκούν χωρίς κριτήρια ποιο προσωπικό θα μετακινήσουν.

Πρόκειται για τις περιπτώσεις (προς το παρόν) των Γενικών Διευθυντών προεξάρχοντος του κύριου Τριανταφύλλη, κύριου Αγγελόπουλου, ενώ τους ακολουθεί ασμένως ο κύριος Μπρούστας Διευθυντής της ΔΟΑ.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ θα αγωνιστεί, ώστε να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, γιατί την ενδιαφέρει η βιωσιμότητα της ΔΕΗ αβριο τόσο των θυγατρικών όσο και της μητρικής. Τώρα απαιτούνται σωστές κινήσεις, χωρίς τριγμούς και αφηνιάσιμους αλλά πρωτίστως ο διάλογος με το προσωπικό.

Υ.Γ. Κύριε Πρόεδρε σας εκθέτουν και είναι επικίνδυνοι για την συνοχή του προσωπικού το οποίο είναι απαραίτητο για την επιχείρηση.

Γραφείο Τύπου/ΕΔΟΠ-ΔΕΗ



ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΠ / ΔΕΗ

ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ
Αριθ.Εγγρ.Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 3361/Ειδ. 878/79
Στουρνάρη 73-75 - ΑΘΗΝΑ 104 32 - Τηλ 210 52 30 997 - 210 52 401 68
FAX 210 52 40 383 e-mail: edop.dei@gmail.com

Αθήνα 28/2/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑΥΤΕΚΩ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση του προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ να αναστείλει όλες τις πληρωμές που αφορούν ιατροφαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλισμένων, εξ'ατίας των επανηλεκμένων ληπτείων που παρουσιάστηκαν στα πολυιατρεία του ασφαλιστικού φορέα.

- ❖ Επανελημμένα είχαμε επισημάνει ότι οι συγκεκριμένοι χώροι ήταν εύκολος στόχος, αφού ήταν απροστάτευτοι χωρίς security και χρηματοκιβώτια με χρονοκαθιστήρηση, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των συναδέλφων. Βεβαίως πιο δύσκολο γίνεται τα πράγματα με τη μεταφορά χρημάτων σε μικρές περιοχές της περιφέρειας, αφού δε διατίθεται καμιά προστασία στους συναδέλφους του ΤΑΥΤΕΚΩ, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να κινούνται μόνοι τους τη μεταφορά χρημάτων από τις τράπεζες.
- ❖ Το ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά είναι πρωτίστως η διασφάλιση της ζωής των συναδέλφων, των χρημάτων αλλά και η εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου ο οποίος σήμερα ταλαιπωρείται και δεν εξυπηρετείται. Γι'αυτό απαιτείται να δοθεί η πρότευσια λύση προκειμένου ο ασφαλισμένος να λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση και ταλαιπωρία τις ιατροφαρμακευτικές του δαπάνες.
- ❖ Με την ευκαιρία θέτουμε τους προβληματισμούς μας για το μέλλον και την προστασία των πολιτών αλλά και καλούμε επιτέλους τους αρμοδίους να απαντήσουν τι πρωτοβήματα περιλάμβαν προτίθενται να εφαρμόσουν;

Θα εξακολουθήσουν τα πολυιατρεία να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους;

Αν ΝΑΙ γιατί δεν επανδρώθηκαν με τις πρόσφατες προσλήψεις ιατρών οι περιχές Πολύτροπος και Κιλκίς;
Αν εξακολουθήσουν να ασκούν τη λειτουργία τους αυτή πιο θα είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης; Θα βλέπουμε μόνιμες ουρές ή θα κάνουμε κάτι ώστε να έρθει προσωπικό - νοσηλευτές και ιατροί - για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου;

Αναμένουμε «αισθητικές και υπεύθυνες» απαντήσεις.

Γραφείο Τύπου
ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

Συνάδελφοι,

Ίλιγγο προκαλούν τα δεκάδες δισεκατομμύρια που προκύπτουν από τα νέα μέτρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του μνημονίου. Επιβεβαιώνονται έτσι οι θέσεις μας, ότι ο λαός βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με δεκάδες μόνιμα μνημόνια που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν στο μέλλον. Η νέα αντιλαϊκή επέλαση, με σαρωτικά μέτρα που θα ισοπεδώσουν την ζωή μας, δεν έχει τελειωμό.

Αυτά τα μέτρα αποτελούν στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου και των κομμάτων που το υπηρετούν. Οι εργαζόμενοι με οργανωμένη πάλη μπορούν να τα ανατρέψουν και να προβάλουν την πολιτική που εξυπηρετεί τις δικές τους ανάγκες.

Οι Αποφάσεις της έκτακτης Συνόδου Κορυφής έτσι όπως αποτυπώνονται στο κείμενο των συμπερασμάτων θα φέρουν:

- Μειώσεις μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα**, αφού οι «μισθοί θα πρέπει να βρίσκονται σε συνάρτηση με την ανταγωνιστικότητα» μέσω της «σύγκρισής» τους με τους μισθούς των κυριότερων «εμπορικών εταιρών» της ΕΕ. Δηλαδή, με τους μισθούς πείνας των αναδυόμενων οικονομιών της Ασίας. (Κίνας-Ινδίας).
- Νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και δραστηκή μείωση των προώρων συνταξιοδοτήσεων**, αφού οι κυβερνήσεις αποφάσισαν «να ευθυγραμμιστεί η ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής».
- Λιτότητα χωρίς τέλος**, αφού τα κράτη - μέλη συμφώνησαν «να προβλέψουν μηχανισμό («νομικές δεσμεύσεις») που θα βάζει “φρένο” στην αύξηση του δημόσιου χρέους».
- Πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων**, με τις «μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας να προωθούν την ευελιξία με ασφάλεια (την αντιδραστική «ευελιξία»)». Επίσης, **παραπέρα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και μετακύλιση τους στις πλάτες των εργαζομένων, με αύξηση της έμμεσης φορολογίας**.
- Νέες δραστηκές περικοπές σε μισθούς και κοινωνικές δαπάνες**.
- Νέες μειώσεις των φορολογικών συντελεστών φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων**, στο όνομα της ενίσχυσης της «ανταγωνιστικότητας» της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το ξεπούλημα όποιας δημόσιας περιουσίας έχει μείνει, προκειμένου να εξοικονομηθούν 50 δις ΕΥΡΩ. Περίοπτη θέση στην λίστα έχει η πώληση της ΔΕΗ ολόκληρης ή μέρους (ποσοστό 17%), ανεξάρτητα πότε θα γίνει.

Τα επιχειρήματα της πλειοψηφίας ότι δεν είναι «στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ή ότι εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας δεν απαντούν. Το «καθήκον» τους το έκαναν με την συμφωνία τους στο διμελισμό της ΔΕΗ για την δημιουργία θυγατρικών στην Μεταφορά και την Διανομή.

Μεταξύ άλλων μέτρων που πήρε η διοίκηση της ΔΕΗ (και δεν είναι τα τελευταία) προκειμένου να εναρμονιστούν οι μειώσεις με τις άλλες ΔΕΚΟ

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης και της τρώικας, είναι και τα παρακάτω:

- Εξορθολογισμό των ειδικών επιδομάτων (κατάργηση , ενοποίηση με στόχο την μείωση του κόστους).
- Σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα (η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ σκέπτεται να προσλάβει τον γνωστό καθηγητή Μπουραντά).
- Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής των ειδικών αδειών, και των ημερασθενιών.
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΤΟΤΗΤΑΣ για να κάνουν με νομιμοφανή τρόπο την μετάθεση όπου και όποτε απαιτούν οι 1ανάγκες 1της ΔΕΗ
- Κλείσιμο των Παιδικών Σταθμών της ΔΕΗ και των Κατασκηνώσεων.
- Αλλαγή ωραρίου στις κεντρικές υπηρεσίες και αλλά και στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού.

Η απάντηση πρέπει να είναι δράση από τα κάτω για να αποκρουστεί κάθε βήμα παραπέρα ιδιωτικοποίησης (λίγα ακόμα έμειναν) αλλά και αγώνας για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες.

Στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΓΣΕΕ στις 14-3-2011 η πλειοψηφούσα ΠΑΣΚΕ δια στόματος Παναγόπουλου μέσα από την εισήγηση στο Δ.Σ της ολομέλειας, χαρακτήρισε τις αποφάσεις της συνόδου της ευρωζώνης «Θετικές και ότι συμβάλλουν στο να δοθεί μια ανάσα στην ελληνική οικονομία», έκανε λόγο για «τα οφέλη που αποκόμισε ο ελληνικός λαός από τις διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης μέσα στο δυσμενές κλίμα των αγορών για την ελληνική οικονομία», ακόμα μίλησε για άλλη μια φορά «για την ανάγκη ανάληψης ευθυνών από όλους μπροστά στην κρίσιμη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας».

Είναι φανερό ότι ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός από την ΓΣΕΕ, την ΓΕΝΟΠ μέχρι την ΕΔΟΠ στηρίζουν αυτή την πολιτική. **Όχι μόνο δεν οργανώνουν κανέναν αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική αλλά βάζουν πλάτη.**

Χαρακτηριστικό είναι ότι τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το νομοσχέδιο για τον διαχωρισμό της ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ, την στιγμή που δεν είναι κατοχυρωμένα τα δικαιώματα των πάνω από 9000 συναδέλφων (ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και Υποστηρικτικών Διευθύνσεων) που μεταφέρονται στις θυγατρικές, την στιγμή που προωθούνται μέτρα που περικόπτουν δικαιώματα των εργαζομένων με την σύμφωνη γνώμη των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ την ΓΕΝΟΠ όπως σας έχουμε ενημερώσει αναλυτικά με προηγούμενη ανακοίνωση της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, το μόνο ζήτημα που συζητήσαν, προκειμένου να κρύψουν τη συνενοχή τους και την ευθύνη τους στη πορεία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, ήταν οι προσλήψεις χωρίς όμως να απαντούν σε ποια ΔΕΗ και με ποια δικαιώματα θα προσληφθούν.

Οι εξελίξεις δείχνουν πού οδήγησε η πολιτική που ακολουθήθηκε από το 1999 μέχρι σήμερα, δηλαδή της αποδοχής της απελευθέρωσης- ιδιωτικοποίησης και αποδιορισμό της αντίθεσης σε επιμέρους μέτρα με κριτήριο πάντα το τι εξυπηρετεί κάθε φορά τον εργοδότη-ΔΕΗ.

Από τα ίδια τα πράγματα η μόνη πρόταση που απαντάει σήμερα και δίνει προοπτική είναι αυτή της ΕΣΚ, του ΠΑΜΕ για αγώνα με στόχους:

- Απόκρουση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ με όποια μορφή αυτή εμφανίζεται (Ν. 2773, Ν. 3178, Ν. 3429, μετοχοποίηση, εργολαβοποίηση, απόσχιση και διαχωρισμός δραστηριοτήτων, κλπ).
- Για αποκλειστικά κρατικό, ενιαίο φορέα ενέργειας που θα σχεδιάζει με κριτήριο τη συνδυσμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όπου οι πρώτες ύλες, τα μέσα παραγωγής, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής του ενεργειακού τομέα της χώρας θα αποτελούν κρατική κοινωνική ιδιοκτησία.
- Για ΔΕΗ 100% στο Δημόσιο με αποκλειστικότητα σε Παραγωγή-Μεταφορά-Διανομή που θα υπηρετεί τον ελληνικό λαό και όχι τα μονοπώλια.

ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Γίνεται φανερό από τις ίδιες τις εξελίξεις ότι κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από την πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ. Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις ότι θα «ματώσουμε», παρά τις απεργίες που έγιναν, οι στόχοι της, η γραμμή της, ήταν σταθερή, κινούνταν στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ε.Ε., της ανταγωνιστικότητας και της απελευθέρωσης της αγοράς με «ίσους» όρους. Ήταν απόλυτα ταυτισμένη με την εργοδοσία - κυβέρνηση στα ζητήματα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλ Ενέργειας, ταυτισμένη με την ΓΣΕΕ στην τακτική της . Ένας χρόνος τώρα, από τότε δηλ. που εφαρμόζεται η αυτή η πολιτική, είναι αρκετός για να βγουν συμπεράσματα.

Το επόμενο διάστημα η επίθεση συνολικά στα δικαιώματα μας θα κορυφωθεί. Οι εργαζόμενοι πρέπει σε αυτό τον πόλεμο που κήρυξε η άρχουσα της χώρας μας να απαντήσουν. Η απάντηση πρέπει να στοχεύει στην καρδιά της κυβερνητικής πολιτικής. Να απαντά στο ερώτημα: ανάπτυξη για ποιον, για τα μονοπώλια και τις ανάγκες τους ή για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης;

Η ανάπτυξη που έχει σαν κριτήριο το κέρδος, την ανταγωνιστικότητα, συνολικά η καπιταλιστική ανάπτυξη οδηγεί τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση, δεν εξαιρεί κανέναν. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, που είχαμε συγκριτικά με τους άλλους εργαζόμενους καλύτερους όρους εργασίας και αμοιβής, ζούμε τις επιπτώσεις της.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο κάθε ένας αναλαμβάνει σοβαρή ευθύνη, για την στάση που θα κρατήσει, είτε είναι εκλεγμένος συνδικαλιστής είτε είναι απλός εργαζόμενος.

Στην επίθεση αυτή που έχει ενιαία χαρακτηριστικά η απάντηση πρέπει να είναι ενιαία και όχι κάθε κλάδος να δίνει την μάχη μόνος του .

Η ΕΣΚ ΕΔΟΠ-ΔΕΗ η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική. Να συσπειρωθούν στο ΠΑΜΕ , στα Κλαδικά Σωματεία Ενέργειας.

ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ.

ΕΣΚ-ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, 5/4/2011

Κατασκηνώσεις Παιδικό σταθμό

Ως εργαζόμενοι, βιώσαμε πέρυσι τη μη λειτουργία της κατασκήνωσης ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ. Δύσκολο να εξηγείσκάθε χρόνο στα παιδιά σου, γιατί δε θα πάνε στο δικό τους χώρο που αγαπήσανε πολύ.

Οι λόγοι για εμάς είναι γνωστοί, καθώς και οι ευθύνες. Είτε λέγεται διοίκηση ΟΑΠ, είτε ονομάζεται διοίκηση ΔΕΗ, είτε πρόκειται για ηθελημένη αβελτηρία, που πιο απλά σημαίνει συνειδητό λουκέτο σε κάθε κοινωνική κατάκτηση των εργαζομένων στη ΔΕΗ.

Αν η «Φραγκίστα» πέρυσι ήταν προπομπός για το γνωστό λουκέτο, το επιστέγασμα έρχεται φέτος και με την άλλη κατασκήνωση στο «Υδρίλι», όπου σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε αυτή θα λειτουργήσει.

Επιπλέον τίθενται στη δαμόκλειο σπάθη, όχι μόνο οι κατασκηνώσεις αλλά και οι παιδικό σταθμοί, αφού ξαφνικά οι σοφοί της ΔΕΗ, ανακάλυψαν ότι πρέπει να έχουμε οικονομίες κλίμακας, θυσιάζοντας κάθε κοινωνική μας κατάκτηση!!!

Βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το κόστος λειτουργίας είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με το κόστος των ιδιωτικών κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών.

Για το συγκεκριμένο γεγονός, όμως, δε πράξαμε κάτι προκειμένου να οδηγηθούμε στην ηση του κόστους. Δεν προβάλαμε τις δικές μας κατασκηνώσεις, δεν παροτρύναμε συνα- ελαχιστοποιή- δέλφους να στείλουν τα παιδιά τους στην Φραγκίστα, ενώ αφήσαμε έναν εργολάβο για χρόνια μόνο του να καθορίζει το κόστος λειτουργίας!!! Και δεν βρήκαμε καμιά φόρμουλα να κάνουμε πιο ανταγωνιστική αυτή την κοινωνική παροχή... αφού επιτρέψαμε σε κάποιους να λειτουργούν ως αφεντικά στον ΟΑΠ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στον αντίποδα και στο ίδιο μήκος κύματος, κινούνται και οι παιδικό σταθμοί, όπου η λειτουργία τους έχει εκχωρηθεί σε εργολάβο ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να προσλαμβάνει τόσους, όσους δηλαδή του υποδεικνύουν ...παράγοντες υπηρεσιακοί και μη, αφού άλλος πληρώνει τον λογαριασμό. Με άλλα λόγια έχουν μετατρέψει τους παιδικούς σταθμούς, σε ρουσφετολογικό εργαλείο αφού δεν υπάρχει έλεγχος όλων αυτών, ενώ πληροφορίες λένε ότι κάποιοι, ούτε καν δίδουν την τυπική παρουσία στο χώρο εργασίας.

Οι πληροφορίες αυτό καταμαρτυρούνγ'αυτό το κόστος έχει φτάσει τόσο ψηλά!!! Ποτέ, όμως, δεν καταργούμε μία λειτουργία επειδή έχει υψηλό κόστος, φροντίζουμε να έχουμε μόνο το απαραίτητο προσωπικό για να έχουμε λειτουργικό κόστος χαμηλό.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ θα αγωνιστεί για την διατήρηση της κοινωνικής παροχής για τους συναδέλφους και δε θα διστάσει να καταγγείλει μεθοδεύσεις που οδηγούν στο λουκέτο.





Το Δ.Σ. της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ όπως κάθε χρόνο, έκοψε και φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα στα γραφεία του Συλλόγου. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ εύχονται σε όλους σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με ειρήνη σε όλο τον κόσμο, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.



Επιμνημόσυνη Δέηση

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΕΤΕ/ΔΕΗ, πραγματοποίησε στις 11.3.2011 στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας στις εγκαταστάσεις των σχολών της ΔΕΗ στην Άνοιξη, επιμνημόσυνη δέηση τιμώντας την μνήμη των Συναδέλφων που έφυγαν κάνοντας το καθήκον τους εν ώρα υπηρεσίας. Παραβρέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες, αντιπροσωπεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των σωματείων.

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, εκπροσωπήθηκε από κλιμάκιο με επικεφαλής τον συνάδελφο πρόεδρο Γεώργιο Μπίτζα.



ΔΕΗ Α.Ε.-Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ



Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η ΔΕΗ έχει να επιδείξει μία μοναδική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Πραγματοποίησε τον πλήρη εξηλεκτρισμό της χώρας, στήριξε δυναμικά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα έχει αναλάβει νέες σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που εντάσσονται στο τρίπτυχο **Οικονομία-Κοινωνία-Περιβάλλον**. Ειδικότερα, η ΔΕΗ:

- Πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις με στόχο την εξασφάλιση πλήρους ενεργειακής επάρκειας για τη χώρα. Οι συνολικές επενδύσεις της μέχρι και το 2014 θα ανέλθουν σε 13,5 δισ. ευρώ και θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
- Στήριζει την περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως μέσω της παραγωγικής δραστηριότητάς της σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας μεγάλο αριθμό βιώσιμων θέσεων εργασίας και δημιουργώντας νέα εισοδήματα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.
- Συμβάλλει στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών κατευθύνσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μέσω παραχωρήσεων σημαντικών εκτάσεων της Επιχείρησης για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
- Εξασφαλίζει τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές μεταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε. με βάση την αγοραστική τους δύναμη.
- Παρέχει ένα μοναδικό κοινωνικό έργο, όπως η τηλεθέρμανση και η ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους πολύτεκνους, τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών, τους αγρότες.

Για το Περιβάλλον

Ο Όμιλος της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση περιβαλλοντικών επενδύσεων που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, οι μεγαλύτερες που έχουν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει:

- Κατασκευή νέων θερμικών μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικών προς το περιβάλλον και εξοπλισμένων με τις πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.
- Κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων για παραγωγή καθαρής ενέργειας, υδροδότηση, αρδεύσεις κλπ.
- Πραγματοποίηση επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ύψους 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2014.

Όλες αυτές οι επενδύσεις θα έχουν άμεσα θετικά οφέλη για το περιβάλλον, καθώς θα εξασφαλισθεί μείωση ανά παραγόμενη κιλοβατώρα: του διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) κατά 25%, του διοξειδίου του θείου (SO₂) κατά 91%, των οξειδίων του αζώτου (NO_x) κατά 39% και των σωματιδίων (PM) κατά 56%.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει ήδη μία μοναδική προσφορά στον τομέα του Περιβάλλοντος με σημαντικές δράσεις, όπως:

- Ευρύτατες αποκαταστάσεις εκτάσεων εξαντλημένων ορυχείων με τη δημιουργία γεωργικών και δασικών εκτάσεων.
- Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, με τη δημιουργία φραγμάτων που εξασφαλίζουν την υδροδότηση 2.500.000 κατοίκων της χώρας και την άρδευση σε 4.500.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.
- Δημιουργία νέων υγροβιότοπων και τοπίων φυσικού κάλλους, που προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.