



ΕΝΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73-75 ΑΘΗΝΑ 104 32 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 43 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΜΠΛΑΚΑΟΥΤ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007
ΕΛΛΕΙΜΜΑ

2,750MW

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΖΗΤΗΣΗ*

10.300MW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ*

7.550MW

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ

ΔΕΗ: ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΠΤΩΣΗ



Τον ολισθηρό μονόδρομο χωρίς τέλος έχει πάρει πλέον η ΔΕΗ. Η κάθετη πτώση των κερδών, η απειλή ενός Μπλακάουτ εξ' αιτίας της ανομβρίας, της μείωσης της παραγωγής από λιγνίτη (9%)-λόγω αβελτηρίας η κακού προγραμματισμού-καθώς και κατασκευή νέων μονάδων που έμειναν στα χαρτιά συνθέτουν την ζοφερή μορφή της απαξίωσης, που έχει πάρει σήμερα η επιχείρηση.

Όλα αυτά δημιουργήθηκαν με την διακυβέρνηση της χώρας από την ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ενώ ο απολογισμός μόνο τραγικός μπορεί να χαρακτηριστεί και οι συνέπειες για την πρώτη επιχείρηση της χώρας μεγάλες. Οι «μαθητευόμενοι μάγοι» που ανέλαβαν τη ΔΕΗ κατάφεραν σε τρία χρόνια να τη μετατρέψουν σε μια ζημιογόνο από κερδοφόρο επιχείρηση που ήταν πριν.

Ήδη απομακρύνθηκαν τρεις, ενώ τίποτα δεν διασφαλίζει ότι ο τέταρτος θα είναι ο τελευταίος σε αυτήν την τετραετία. Γιατί Άραγε; Τι ακριβώς συμβαίνει; Ήταν αποτυχημένες οι επιλογές της κυβέρνησης για την Διοίκηση της ΔΕΗ; Ήταν ανίκανοι να ανταποκριθούν οι απομακρυσμένοι ή μήπως οι πολιτικές επιλογές εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική, ώστε να απαξιωθεί η πρώτη επιχείρηση της χώρας να χρεοκοπήσει και να ιδιωτικοποιηθεί πιο εύκολα!!! Μια τέτοια εξέλιξη σίγουρα είναι καταστροφική όχι μόνο για την ΔΕΗ και για τον Έλληνα καταναλωτή αλλά θέτει βρόγχο στο προσωπικό, αφού πλέον, θα υπάρξουν αλλαγές στις εργασιακές του σχέσεις σύμφωνα με τον Ν. 3429 ο οποίος αναφέρεται στις ζημιογόνες ΔΕΚΟ. Έτσι λοιπόν, με σεμνότητα και ταπεινότητα συντελείται ένα έγκλημα

το οποίο-πέραν όλων των άλλων-οδηγεί στη διάλυση του παραγωγικού ιστού της επιχείρησης αν συνυπολογιστεί, η έλλειψη του προσωπικού που οδηγεί στη μείωση των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η αδυναμία ανταπόκρισης στο πελάτη, εξ αιτίας της έλλειψης των υλικών.

Γι' αυτό ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ αναστροφή της πτωτικής πορείας, με ενίσχυση προσωπικού στα πρακτορεία και συγκεκριμένα την εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Να βάλουμε τέλος στην οικονομική αφαιμάξη της ΔΕΗ εξ' αιτίας της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της οριακής τιμής του συστήματος. Δεν γίνεται η ΔΕΗ να αγοράζει 53€ την kw και να πουλά 45€.

Συμμετοχή της ΔΕΗ στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τα 900kw.

Ενίσχυση της λιγνιτικής παραγωγής και διατήρηση της Δημόσιας μορφής της ΔΕΗ.

Οι παραπάνω θέσεις απηχούν το σύνολο του προσωπικού και είναι δέσμευση του προσφάτου συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Άρα το νέο Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ έχει πολύ δουλειά στην κατεύθυνση της συσπείρωσης και της συμπόρευσης των συναδέλφων αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι μπορεί να αναδείξει: **Τις δυνατότητες με τις δυσκολίες. Τη δύναμη του καινούριου με την αντίσταση του παλιού. Τις προσδοκίες με τους περιορισμούς.** Όλοι μαζί αξίζει και μπορούμε να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίσουμε το μέλλον του προσωπικού κόντρα στα αλλότρια συμφέροντα που επιβουλεύονται τη ΔΕΗ.

Ο νέος πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επικοινωνώντας για πρώτη φορά μαζί σας με την ιδιότητα του Προέδρου της ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η. πρώτα από όλα θέλω να εκφράσω τη βαθιά συγκίνηση και το αίσθημα ευθύνης που με διακατέχει.

Θέλω από καρδιάς να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας.

Ανέλαβα Πρόεδρος στην Ιστορική Ομοσπονδία μας στην πιο δύσκολη στιγμή της διαδρομής της Επιχείρησής μας. Μιας διαδρομής ιδιαίτερης

προσφοράς στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας και προπαντός στην ελληνική κοινωνία, στον Έλληνα καταναλωτή, στον Ελληνικό λαό.

Αυτή τη λαμπρή πορεία που συμπυκνώνεται στο γνωστό σε όλους μας σύνθημα «Ρεύμα φθινό Δ.Ε.Η. για το λαό» και που «έδενε» την Επιχείρησή μας με την αγάπη του κόσμου, επιχειρούν εδώ και χρόνια στο όνομα της απειλευθέρωσης της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας να την σταματήσουν.

Μας ήνευσε ότι η απειλευθέρωση γίνεται για το καλό μας για το καλό των καταναλωτών. Μόνο που αυτό δεν το είδαμε, όχι μόνο εδώ αλλήλα πουθενά.

Μας είπαν ότι η απειλευθέρωση είναι το ΜΕΣΟ. Το μέσο που θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Μόνο που για να γίνει πρέπει πρώτα να σταυρωθούμε.

Για να επενδύσουν οι κ.κ. ιδιώτες πρέπει να αυξηθούν τα τιμολόγια. Τι ειρωνεία!!!

Συνάδελφοι,

Ξεκίνησα από αυτές τις επισημάνσεις γιατί το συνδικάτο δεν μπορεί να θεωρεί ως οικονομική και θεσμική νομοτέλεια, τα όσα έχουν δρομοποιηθεί μέχρι τώρα τόσο στη χώρα μας όσο και στα πλαίσια της Ε.Ε. Το συνδικάτο δεν πρέπει και δεν μπορεί να αφοπλίζεται ιδεολογικά.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το συνδικάτο πρέπει να ζει σε κενό οξυγόνου να μην αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, τον συσχετισμό των δυνάμεων της εργασίας και του κεφαλαίου παγκόσμια, αλλήλα και στη χώρα μας τα ιδιαίτερα προβλήματα της κάθε εποχής, της κάθε περιόδου γιατί τότε θα βάζει λαθεμένους στόχους και συνέχεια θα ηττάται.

Με βάση αυτές τις σκέψεις που είναι οι δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος και που θα έχουμε την ευκαιρία να τις αναπτύξουμε διεξοδικά στην πορεία χάραξης της Στρατηγικής και των στόχων της νέας περιόδου, θέλω να σας καλέσω στον ανυποχώρητο αγώνα με τον οποίο η ΓΕΝ.Ο.Π./Δ.Ε.Η.:

- Δεν θα επιτρέψει η όποια απειλευθέρωση, να γίνει εις βάρος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και πάνω στις πλάτες των καταναλωτών.
- Δεν θα επιτρέψει το διαχωρισμό των εργαζομένων σε παλιάς και νέας κοπής.
- Δεν θα επιτρέψει την αφαίρεση των κατακτήσεων μας.
- Θα αγωνιστεί και θα πετύχει νίκες για την Επιχείρησή τους εργαζομένους και τους καταναλωτές.
- Θα κρατήσει ψηλά τη σημαία της αλληλεγγύης των αξιών των αρχών και των ιδανικών του συνδικαλιστικού κινήματος.

Χρέος μου η ενότητα και η συμπόρευση όλων των εργαζομένων για την κοινή προσπάθεια.

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΞΙΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ Ν. ΠΙΛΑΙΔΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ



Κύριες και Κύριοι,
Συνάδελφοι και Συναδέλφισες,

Το 31ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, θα επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά τη θέση όλων μας, άσχετα από τις διαφορετικές αποχρώσεις, για μια ΔΕΗ δημόσια, καθετοποιημένη και με το 51% στο κράτος.

Σ' αυτό δεσμεύτηκε για μια ακόμη φορά και ο υπουργός Ανάπτυξης.

Οι Σύεδροι του 31ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας διαπιστώνουν ότι η πολιτική της Κυβέρνησης και μάλιστα με συγκεκριμένους νόμους που αλληλάζουν το εργασιακό καθεστώς των ΔΕΚΟ, ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις και δημιουργούν μια νέα δύσκολη πραγματικότητα.

Η δε περιοριστική πολιτική της Κυβέρνησης ελάχιστα αποδίδει και το μόνο που κάνει είναι να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ήαικά στρώματα.

Είναι μία πολιτική που υπηρετεί τους ήιγους σε βάρος των πολλών.

Η απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι ξεκάθαρη.

- Θέλουμε ανάπτυξη με αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση των αποδοχών και προστασία του εισοδήματος.
- Θέλουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και πολιτικές που θα ενισχύουν και θα προστατεύουν το κοινωνικό κράτος.
- Θέλουμε ασφαλιστικό σύστημα

που θα καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ Α.Ε. οι δηλώσεις ορισμένων Κυβερνητικών παραγόντων για τον ΟΑΠ/ΔΕΗ αποτελούν πρόκληση.

Το ασφαλιστικό μας ήυθηκε οριστικά με την συμφωνία κυβέρνησης και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, που κυρώθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 2773/99 και ψηφίστηκε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Τελεία και παύλα.

- Θέλουμε η ΔΕΗ ΑΕ να έχει καθοριστικό ρόλο στην Ελληνική αγορά, ώστε να εγγυάται την εύκολη πρόσβαση όλων των πολιτών στο αγαθό της ενέργειας και ταυτόχρονα, φθηνά τιμολόγια. Μια επιχείρηση μοχλή ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Η θέση μας αυτή δεν είναι αναχρονισμός. Είναι μια θέση που υποστηρίζουμε με συνέπεια εδώ και αρκετά χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντανακλά και τις απόψεις που κυριαρχούν σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα των εταιριών ενέργειας.

Όμως, για να μπορέσει η ΔΕΗ ΑΕ, να περιφρουρήσει αυτό το ρόλο πρέπει να σταματήσουν οι «τρικλοποδιές»:

- Ο αποκλεισμός για το διαγωνισμό των 900 MW.
- Οι καθυστερήσεις στα 1.600 MW.

Την ίδια στιγμή, θα πρέπει:

- Να αξιοποιήσουμε τα ήιγνιτικά κοιτάσματα.
- Να διεκδικήσει η ΔΕΗ τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας από το Κράτος.

Την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου (συνεπώς και του φυσικού αερίου) ανεβαίνουν και οι αβεβαιότητες σχετικά με την προμήθεια των αγορών αυξάνονται, είναι ανάγκη να σχεδιάσουμε μια εθνική ενεργειακή στρατηγική, το Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, στη βάση των ανα-

γκών και των συμφερόντων μας.

Σήμερα, ακόμα και ορισμένοι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, παραδέχονται τα «βάρη» που αυτή δημιουργεί.

Κραυγαήιο παράδειγμα ο νέος τρόπος υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ). Η μέση οριακή τιμή του κόστους ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Νοέμβριο του 2005 κόστισε στη ΔΕΗ Α.Ε 54,7 Euro/MWH. Το Νοέμβριο του 2006 κόστισε 77,59 Euro /MWH. Ποιος ωφελείται από αυτή την διαφορά; Μόνο οι βιομήχανοι και οι ανεξάρτητοι ήηγόμενοι παραγωγοί. Σίγουρα, δεν ωφελείται η ΔΕΗ και επομένως ο Ελληνικός ήαός.

Το μέσο κόστος υψηλής τάσης είναι 52 Euro/MWh και η η ΔΕΗ πουλή με 45 Euro/ MWh. Σίγουρα αυτό δεν είναι απόδειξη υγιούς ανταγωνισμού αλλά απόδειξη της στρεβλής λειτουργίας της αγοράς και κραυγαήίας εύνοιας προς τους ιδιώτες και μεσάζοντες.

Έχουμε υποστηρίξει την ανάγκη για την ανάπτυξη της επιχείρησης στις γειτονικές αγορές και στη διεκδίκηση ενός σημαντικού ρόλου στη νέα περιφερειακή αγορά στη βάση όμως ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού.

Η μεγάλη δύναμη της ΔΕΗ ΑΕ για όλα αυτά είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναμικό της.

Θέλουμε η επιχείρηση να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ποθιτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει, δηλαδή τους ανθρώπους της και όχι να τους αποστρατεύει...

Αυτό που χρειάζεται είναι ανανέωση του προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα με αξιοκρατικά κριτήρια, μέσω ΑΣΕΠ και με συμμετοχή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στις επιτροπές προσλήψεων, ώστε να υπάρχει μια ακόμα εγγύηση για τη διαφάνεια.

Υπογραμμίζω με βεβαιότητα της αποδοχής του Συνεδρίου μας τα εξής:

- Δεν θα επιτρέψουμε τον οικονομικό μαρασμό της ΔΕΗ Α.Ε.
- Θα συνεχίσουμε με το ίδιο βά-

ρος των πολιτικών μας πρωτοβουλιών, ενωμένοι, δυνατοί, τεκμηριωμένοι, αξιοποιώντας την εμπειρία μας και την πληρότητα της Ομοσπονδίας μας, ανανεωμένοι με στελεχιακό δυναμικό θα αγωνιστούμε για μια ΔΕΗ ισχυρή, δυνατή και για νέες εργατικές κατακτήσεις.

Οι εργαζόμενοι το θέλουν.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ μπορεί

Να φανούμε όλοι αντάξιοι των αγώνων, της ιστορίας, των οραμάτων και των ευθυνών μας.

Δοθείσης ευκαιρίας θέλω να αναφερθώ σε κάτι προσωπικό.

Για όλους μας κθύνει κάποτε ένας πολιτικός, εργασιακός, συνδικαλιστικός, κοινωνικός κύκλος. Το ίδιο και για μένα.

Αποχωρώ από τα Συνδικαλιστικά δρώμενα της ΔΕΗ γιατί έκλεισε ο συνδικαλιστικός μου κύκλος.

Τριάντα χρόνια συνδικαλιστικής δράσης στην ΔΕΗ Α.Ε. διαμόρφωσαν το πολιτικό, συνδικαλιστικό και κοινωνικό μου χαρακτήρα.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και η Επιχείρηση για μένα ήταν το μεγαλύτερο κοινωνικό σχολείο. Συνεργάστηκα ως Πρόεδρος αηλιά και ως Συνδικάτο με πολλούς που άσκησαν Διοίκηση

στην Επιχείρηση.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία μας αυτή. Ασχέτως αντιπαραθέσεων ή συμφωνιών, τα κρατάω όλη, γιατί είναι μία ζωή ολόκληρη και πιστεύω ότι θετικό πρόσημο παίρνουν οι επιτυχίες που είχαμε, παρά τα αρνητικά.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους που χωρίς την δική τους ενεργή υποστήριξη θα ήταν ημιτελείς οι προσπάθειες μου.

Εύχομαι σε όλους προσωπική και οικογενειακή Υγεία και Καλή Χρονιά.

ΟΜΙΛΙΑ Κ. Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΕ



Κύριε Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Με το Συνέδριο της Γ.Ε.Ν.Ο.Π. Δ.Ε.Η. ΚΗΕ εγκαινιάζεται στο νέο χρόνο μια διαδικασία συνεδρίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που κορυφώνεται στις 15 του Μάρτη της τριτοβάθμιας οργάνωσής μας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Και αυτό το δίμηνο που μεσολαβεί από σήμερα μέχρι τις 15 του Μάρτη, θα πρέπει σε ολόκληρη τη χώρα να συζητήσουμε και να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη της χώρας μας, από τις πολιτικές που ασκούνται τόσο σε επίπεδο Κυβέρνησης, όσο σε επίπεδο εργοδοτικών οργανώσεων και των επιχειρηματικών.

Δεν θα σας πω πολλά. Θα σας πω ότι εμείς βιώνουμε μια καθημερινή επίθεση στο εισόδημα, στην απασχόληση, στις εργασιακές μας σχέσεις, στην ασφάλιση. Ασκείται μια πολιτική η οποία κάνει καθημερινά τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Διευρύνοντας περισσότερο το χάσμα πλουσίων και φτωχών. Μια πολιτική που εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και αναδιανέμει άδικα τον πλούτο.

Απέναντι σε αυτήν την πολιτική έχουμε αντισταθεί, έχουμε κάνει κινητοποιήσεις, έχουμε διαμαρτυρηθεί, έχουμε καταγγείλει. Ενώ το διακύβευμα αυτής της πολιτικής, εξακολουθεί να παραμένει μια διαρκής απειλή για τις δυνάμεις της εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα αναφερόμενα μεταξύ των άλλων στη λογική που θέλει το διαχωρισμό των εργαζομένων σε παλαιούς και νέους, σε καλύτερα αμειβόμενους και λιγότερο καλά αμειβόμενους, σε ιδιωτικούς και δημόσιους. Ουσιαστικά στην πολιτική εκείνη που διασπά τον κοινωνικό ιστό για να αναδείξει το ιδεολόγημα των δήθεν μεταρρυθμίσεων. Για το ιδεολόγημα αυτό, έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι καμία μεταρρύθμιση χωρίς την ανατρεπτική δύναμη, που είναι οι δυνάμεις της εργασίας, δεν έχει πετύχει. Η λεξιλαγνεία και η λεξιμαγεία, δεν μπορούν να αποκρύψουν το σκληρό ταξικό περιεχόμενο της πολιτικής που ασκείται.

Σας είχα πει στο προηγούμενο Συνέδριο, γιατί τότε είχε αναδειχθεί ως πολιτική, ότι δεν θα περάσουν οι πολιτικές που προετοιμάστηκαν και θεσμοθετήθηκαν με το Ν.3429, και μάλιστα με τον Υπουργό είχαμε και μία αντιδικία τότε.

Οι πολιτικές αυτές νομοθετήθηκαν, αλλά δεν πέρασαν στην εργασία, και πολύ περισσότερο δεν πέρασαν στις επιχειρήσεις. Αυτόν τον καιρό επιχειρείται να γίνει κάτι στον Ο.Τ.Ε., μάλιστα ο επικεφαλής του Ο.Τ.Ε. μας έκανε και μαθήματα ναυσιπλοΐας, όταν έχει ρίξει το καράβι στην ξέρα.

Αν αυτό το υπόδειγμα του Ο.Τ.Ε. θέλουν να το μεταφέρουν στις μεγάλες ή δημόσιες ή κοινωνικές επιχειρήσεις, δεν πρόκειται να το δεχτούμε και θα μας βρουν σταθερά απέναντί τους.

Βεβαίως, η πολιτική και ιδιαίτερα η διακυβέρνηση της χώρας, δεν ασκείται με επικοινωνιακά τεχνάσματα και ευφυολογήματα. Δεν ασκείται με πολιτικές που παράγουν σοβαρά οικονομικά αποτελέσματα για την χώρα, στο όνομα πολιτικών επιλογών.

Σαν τέτοια θα σας ανέφερα την απογραφή η οποία μας έχει οδηγήσει να περιμένουμε αμάν και τότε σε προεκλογικό πλέον χρόνο, θα έρθει η επιτήρηση για να μπορέσει η χώρα μας να πάρει ανάσες.

Έχουμε πολλά προβλήματα στα οποία πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας. Ένα από τα μεγαλύτερα

είναι η κοινωνική ασφάλιση. Προσυπογράφω τη δήλωση του απερχόμενου Προέδρου της Γ.Ε.Ν.Ο.Π. Δ.Ε.Η. σχετικά με το ασφαλιστικό στην επιχείρησή σας.

Ταυτόχρονα λέω ότι μη θεωρήσει κανένας ότι μπορεί να επιβάλει αντιασφαλιστικές λύσεις με επιτροπές σοφών, με επιτροπές λαγών, με επιτροπές σοφών λαγών εναντίον της εργατικής τάξης, γιατί αυτό που είδανε το 2002 θα είναι παρωνυχίδα μπροστά στις αντιδράσεις του κόσμου της εργασίας. Το ασφαλιστικό για μας είναι τα όσια των οσίων και θα το περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο.

Και τελειώνω με μια αναφορά στη Δ.Ε.Η. Γνωρίζετε ότι έχω δεθεί με την επιχείρηση συμμετέχοντας στο Διοικητικό της Συμβούλιο ως εκπρόσωπος εκ μέρους της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής. Αυτή η επιχείρηση δεν είναι μια όποια επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση που έχει δώσει και δίνει στην ελληνική οικονομία, δίνει στην ελληνική κοινωνία, δίνει στους Έλληνες επιχειρηματίες και ως εκ τούτου οφείλουμε να την προασπίσουμε. Και θα έλεγα στους συναδέλφους που ασκούν διοίκηση στη Γ.Ε.Ν.Ο.Π. Δ.Ε.Η. να δώσουν σημασία σε τρία ζητήματα.

Δεν είναι το ζήτημα το ιδιοκτησιακό της Δ.Ε.Η. μόνο ζήτημα μετοχικής σύνθεσης. Είναι ζήτημα δημόσιου, ισχυρού, αποτελεσματικού management. Το management το δημόσιο θα το υπερασπίσουμε γιατί έτσι υπερασπί-

ζουμε τον οιοει κοινωνικό χαρακτήρα και το ρόλο της επιχείρησης.

Το δεύτερο είναι ότι η Δ.Ε.Η. είναι προφανώς εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό και θα εκτίθεται ακόμα περισσότερο. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον ανταγωνισμό. Πρέπει να φοβόμαστε τις διοικητικές προσπάθειες να νοθευτεί αυτός ο ανταγωνισμός γιατί η Δ.Ε.Η. και κυρίως με αυτούς τους εργαζόμενους, με αυτό το στελεχιακό δυναμικό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

Και αναφέρομαι στο ζήτημα της οριακής τιμής του συστήματος που καθλώνει την Δ.Ε.Η. και εγώ προσυπογράφω αυτό που είπε ο κύριος Μανιατάκης, ότι άκοπα κάποιοι εισάγουν ρεύμα και κερδίζουν σε βάρος της Δ.Ε.Η., σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών, και αυτό οφείλεται και στην οριακή τιμή του συστήματος, και βεβαίως στην διοικητική επιβολή φόρου στο βασικό καύσιμο της επιχείρησης, στον λιγνίτη, που την επιβαρύνει με 110.000.000 € και την γονατίζει, όταν ξέρετε, όπως και στα καύσιμα στην βενζίνη, η επιβολή του ειδικού φόρου, θα είχε το χαρακτήρα να μεταπέσουμε σε ήπιες μορφές ενέργειας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει, πάνε για να κλείνουμε τις μαύρες τρύπες των ελλειμμάτων.

Και τελειώνω με τούτο, που είναι και το ζήτημα των ημερών. Η Δ.Ε.Η. δεν χρειάζεται στελέχη; Η Δ.Ε.Η. δεν χρειάζεται εξειδικευμένους ανθρώπους; Η Δ.Ε.Η. θα παίρνει στην τύχη ανθρώπους; Όλα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ένα πράγμα δεν συζη-

τάμε, υπαγωγή της Δ.Ε.Η. στο 3429. Δεν συζητάμε διοικητικές ή κυβερνητικές αυθαιρεσίες, δεν συζητάμε προσλήψεις με τρόπο ο οποίος δεν θα περνάει μέσα από την συλλογική διαπραγμάτευση και τη συλλογική σύμβαση, δεν συζητάμε την εργοδοτική αυθαιρεσία. Βεβαίως συζητάμε, οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση, οτιδήποτε που μπορεί να δώσει ώθηση να μην φοβόμαστε τον ανταγωνισμό, το συζητάμε, αλλά το συζητάμε για να το ρυθτίσουμε, το συζητάμε στην διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων.

Συνάδελφοι της Γ.Ε.Ν.Ο.Π. που απέρχεστε και εσείς που θα τους διαδεχτείτε, νομίζω ότι πρέπει η αλλαγή της σκυτάλης να γίνει με την μέγιστη δυνατή ενότητα που θα φέρει την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται η οργάνωση των εργαζομένων, και κυρίως να υπερβούμε αυτό που κάναμε θεωρητικά και να περάσουμε και στην πράξη.

Η Γ.Ε.Ν.Ο.Π. να γίνει η οργανωτική πλατφόρμα του Συνδικάτου για όλους τους εργαζόμενους στην ενέργεια και όχι μόνο στην Δ.Ε.Η. Είναι μια μεγάλη πρόκληση να ξεπεράσουμε τη Δ.Ε.Η. και να πάμε στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή την πρόκληση οφείλουμε να την αναλάβουμε.

Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

ΟΜΙΛΙΑ Κ. Δ. ΣΙΟΥΦΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Αγαπητέ Πρόεδρε της Γ.Ε.Ν.Ο.Π. Δ.Ε.Η. και μέλη της διοίκησής της, καλή σας μέρα. Εύχομαι σε όλες και όλους καλή χρονιά με υγεία και προκοπή και εύχομαι στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού να έχει νέες κατακτήσεις και στη χώρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Όλοι εργαζόμαστε για το κοινό καλό, σε οποιοδήποτε κόμμα και να ανήκουμε. Και προσέξτε την αποστροφή την οποία έκανε ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε. πριν από λίγο, σας μίλησε για ενότητα ως εργαζόμενοι, για να μπορείτε να έχετε και καλύτερα απο-

τελέσματα για την υπηρεσιακή σας σχέση και συγχρόνως να κάνετε ακόμα πιο δυνατή την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, γιατί μόνο μέσα από μια δυνατή Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υπηρετούνται πρώτα τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά η τελική έγνοια είναι ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας καταναλωτής. Αυτός που συμμετέχει και με το 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Η. και αυτός που είναι ο παραλήπτης των υπηρεσιών σας.

Κύριε Πρόεδρε, δεν είχα τη χαρά να ακούσω την εισήγησή σας, αλλά από

μια πρόχειρη ανάγνωση την οποία έκανα, συμμερίζομαι πολλές από τις θέσεις τις οποίες εκφράσατε και μου δίνετε την ευκαιρία με το να είμαι σήμερα μαζί σας να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά δημόσια την διοίκηση, τα στελέχη και τους εργαζόμενους στη Δ.Ε.Η., γιατί μαζί δίνουμε επί τρία χρόνια την μάχη για την ενίσχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι αυτό το κοινωνικό αγαθό θα φτάνει μέχρι και την τελευταία γωνία της χώρας μας.

Στα τρία χρόνια που πέρασαν, το Υπουργείο Ανάπτυξης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Δ.Ε.Η. δημιουργήσανε μια σχέση ειλικρίνειας, και οικοδομήσαμε μια σχέση συνεργασίας και σας μίλησα πάντοτε με την γλώσσα της αλήθειας.

Στις 27 Μαΐου στην ομιλία μου στο 30ο Συνέδριο της Γ.Ε.Ν.Ο.Π. Δ.Ε.Η., είχα επισημάνει ότι θα προχωρήσουμε στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είχα επίσης τονίσει ότι στηρίζουμε την Δ.Ε.Η., την επιχείρηση που αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και είχα επισημάνει ότι στην νέα απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Δ.Ε.Η. θα συνεχίσει να κατέχει τη θέση του ισχυρού κεντρικού πόλου.

Η Δ.Ε.Η. θα παραμείνει για πολλές δεκαετίες ακόμα ο κεντρικός και ισχυρός πόλος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ενώ η παρουσία ιδιωτών θα κάνει ακόμα πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική αλλά και πιο παραγωγική τη Δ.Ε.Η.

Σήμερα μπορώ να επαναλάβω με ακόμα περισσότερη έμφαση όσα σας είχα επισημάνει τότε και να τονίσω ότι σήμερα η Δ.Ε.Η. έχει μια νέα πρόκληση, μια μεγάλη πρόκληση την οποία οφείλουμε να υποστηρίξουμε όλοι μαζί.

Αναφέρομαι στην δραστηριοποίη-

ση της εταιρείας στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό είναι ένα τεράστιο νέο πεδίο δραστηριότητας για την εταιρεία. Η Δ.Ε.Η. στηριζόμενη στην τεχνογνωσία της και στην εξειδίκευση των χιλιάδων στελεχών της, μπορεί στηριζόμενη στη δουλειά που έγινε για την υπογραφή και τη λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας να χαράξει νέους δρόμους και να ανοίξει νέες προοπτικές.

Υποστήριζα πάντοτε την άποψη ότι οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., η Εθνική Τράπεζα και άλλες, έχουν πεδίο δόξης λαμπρό στις γειτονικές αγορές.

Με την λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανοίγονται προοπτικές για την ανάληψη επενδύσεων στην ευρύτερη



περιοχή. Μόνο στον τομέα του ηλεκτρισμού αναμένονται επενδύσεις στα επόμενα χρόνια που θα ξεπεράσουν τα 22.000.000.000€. Η Δ.Ε.Η. που τα τελευταία χρόνια κάνει τα πρώτα της δειλά βήματα εξωστρέφειας, μπορεί και πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το πεδίο, δημιουργώντας νέες αξίες για τους εργαζόμενους και τους μετόχους της, επενδύοντας και στον ιστορικό κοινωνικό της χαρακτήρα, και στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη των γειτονικών χωρών, ώστε να αποτελέσει με την δραστηριότητά της μία ακόμα γέφυρα οικονομικής ανάπτυξης, ειρήνης και συνεργασίας των λαών.

Στηρίζουμε αυτές τις επενδυτικές

πρωτοβουλίες της Δ.Ε.Η. και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στηρίζουμε το πρόγραμμα των 1.600 megawatt. Στηρίζουμε την κατασκευή των νέων διεθνών διασυνδέσεων με τη Fyrom και την Τουρκία. Στηρίζουμε τον προγραμματισμό της για την δεύτερη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με την Βουλγαρία και την Ιταλία.

Στηρίζουμε το πρόγραμμά της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βεβαίως την περαιτέρω τηλεπικοινωνιακή της διεξόδου μέσω της κοινής εταιρείας, της TELLAS. Μαζί στα προηγούμενα τρία χρόνια καταφέραμε με τον συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης η Δ.Ε.Η., η PAF και ο ΔΕΣΜΙΕ να αντιμετωπίσουμε τα υψηλά αιχμηρά φορτία του θέρους του 2005 και του 2006.

Φέτος, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ακόμα πιο δύσκολη πραγματικότητα. Οι εισαγωγές μας από την Βουλγαρία θα είναι μειωμένες κατά 80%, ενώ σήμερα λόγω της ανομβρίας, η πτώση των υδατικών αποθεμάτων στη χώρα υπερβαίνει το 50%.

Σε αυτή την δύσκολη διαβαλκανική πραγματικότητα, η Δ.Ε.Η., η διοίκηση και τα στελέχη της καλούνται όπως και πέρσι να καταβάλουν ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, διασφαλίζοντας με σταθερότητα και αξιοπιστία τον ασφαλή και επαρκή εφοδιασμό της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Αγαπητοί συνεργάτες, θα σας μιλήσω εκ βαθέων. Η διοίκηση της Δ.Ε.Η. καλείται τα τελευταία τρία χρόνια να λύσει μια εξίσωση με τρεις αγνώστους και με ένα αποτέλεσμα. Πρώτον: Να αντιμετωπίσει τα κόστη από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο που μόνο το εννιάμηνο του 2006 ξεπερνούν τα 500.000.000 €.

Αναφέρω το νούμερο αυτό, διότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού

αερίου, τα κέρδη της Δ.Ε.Η. θα ήταν μεγαλύτερα από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά και μετά την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο.

Το ίδιο ποσόν κατεβλήθη και το 2005 από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτός είναι ο πρώτος άγνωστος. Ο δεύτερος άγνωστος είναι το αίτημά σας και η απαίτησή σας και η διεκδίκησή σας να έχετε καλές αμοιβές, πετύχατε ή όχι αυξήσεις που δεν τις είχατε ποτέ πετύχει στο παρελθόν; Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Και ο τρίτος άγνωστος, πρώτον, τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καλά αμειβόμενο προσωπικό και τρίτον, το αίτημα να είναι χαμηλές τιμές του ηλεκτρισμού και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις.

Όποιος και από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, αλλά και από εσάς έχει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, να την καταθέσει και να την υιοθετή-

σουμε την ίδια στιγμή και συγχρόνως το αίτημα του 49% του επενδεδυμένου ελληνικού και ξένου κεφαλαίου σε μετοχές στη Δ.Ε.Η., μετοχοποίηση η οποία έγινε από την προηγούμενη Κυβέρνηση και όχι από την σημερινή Κυβέρνηση, για να μπορεί να έχει τις επενδύσεις σε αυτό το μετοχικό κεφάλαιο.

Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να την αγνοεί, και κυρίως δεν μπορούν να την αγνοούν τα στελέχη της και η συνδικαλιστική της εκπροσώπηση.

Και έρχομαι τώρα σε δύο άλλα θέματα και με αυτό κλείνω. Μιλήσατε για την οριακή τιμή του συστήματος. Το ακούω πολλές φορές τον τελευταίο καιρό αυτό το θέμα. Ποιος προσδιορίζει την οριακή τιμή του συστήματος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;

Οι προσφορές της Δ.Ε.Η. στο ημερήσιο, προσφορές της Δ.Ε.Η. στον ημερήσιο προσδιορισμό της οριακής

τιμής του συστήματος. Είναι ή δεν είναι πραγματικότητα αυτό; Και θέλω να αναρωτηθείτε αν είναι έτσι ή δεν είναι. Ένα αυτό.

Και δεύτερο, εξαιρετικά σημαντικό: Μιλάτε για εισαγωγές. Αυτές μπορούσαν να γίνονται μέχρι τώρα. Από δω και πέρα όπως διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση, ολόκληρη η περιοχή των Βαλκανίων, όπως σας είπα, και φέτος, και τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας και τροφοδοσίας. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί όλους.

Κλείνω με την διαβεβαίωση ότι η πολιτική της Κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού θα είναι πολιτική στήριξης, ενίσχυσης του ρόλου της, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ότι όλες οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί τηρούνται μέχρι κεραίας και με θρησκευτική ευλάβεια.

ΟΜΙΛΙΑ Κ. Χ.ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ



Κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου της Γ.Ε.Ν.Ο.Π. Δ.Ε.Η., κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου προς όλους τους συνέδρους του 31ου Συνεδρίου της Γ.Ε.Ν.Ο.Π. Δ.Ε.Η., ένα Συνέδριο που

αποκτάει ιδιαίτερη σημασία, όπως είχαμε προηγουμένως την ευκαιρία να ακούσουμε από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. τον Γιάννη Παναγόπουλο, αποκτάει ιδιαίτερη σημασία καθώς διεξάγεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομία της χώρας μας, για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η θέση της Ελλάδας στην ενεργειακή αγορά, στην διεθνή ενεργειακή αγορά, θα πρέπει να εξελίσσεται πάντοτε σε σχέση με την ίδια την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, αλλά και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική στον ενεργειακό τομέα που διαμορφώθηκε σταδιακά τα τελευταία χρόνια, θέτει τρεις μεγάλες προτεραιότητες τις οποίες ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε στο συλλογισμό μας και στην προβληματική μας.

Πρώτα απ' όλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, με έμφαση στη διεθνή ενεργειακή συνεργασία και την πολιτική ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας.

Δεύτερο, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής ενεργειακής βιομηχανίας. Αυτό το στόχο υπηρετεί η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αλλά με μια προϋπόθεση, την οποία εδώ στην Ελλάδα, ορισμένοι επιμένουν να την ξεχνούν: Τον σεβασμό ταυτόχρονα και αλληλένδετα των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος.

Τρίτο, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η σύγκλιση των στόχων της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ορθολογική

χρήση των ενεργειακών πόρων και στην εξοικονόμηση της ενέργειας.

Κυρίες και κύριοι, η απελευθέρωση είναι αλήθεια ότι δημιουργεί μια έντονη αναπτυξιακή προοπτική, δεδομένου ότι επιτρέπει την πραγματοποίηση σοβαρών ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του ηλεκτρισμού, στον τομέα της ενέργειας που απαιτούν μακροπρόθεσμη απόδοση.

Όπως όμως είναι φανερό, η απελευθέρωση όπως έχει σχεδιαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν συνιστά ιδιωτικοποίηση. Πρακτικά προβλέπει το ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών, απλώς τις ωθεί, τις οδηγεί στο να λειτουργούν με όρους πιο ορθολογικά οργανωμένης αγοράς που στηρίζεται σε μια γερή οικονομική και ανταγωνιστική βάση.

Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση τέθηκαν από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα θεμέλια μιας μακρόπνοης, βιώσιμης, σύγχρονης και δυναμικής ενεργειακής πολιτικής στη χώρα μας, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής μας.

Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία στην τρίχρονη διακυβέρνησή της προσπαθεί εναγωνίως να παρουσιάσει έργο. Η σύγκριση όμως είναι αμείλικτη με τα αποτελέσματα της διαχείρισης της περιόδου των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Οι εργαζόμενοι, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι πολίτες, οι καταναλωτές έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους.

Αυτά τα τρία χρόνια της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ζήσαμε όλοι τα οικονομικά αποτελέσματα της πολυδιαφημιζόμενης αναδιοργάνωσης. Ακούσαμε τον Υπουργό, κύριο Σιούφα, ο οποίος τον τιμά το γεγονός ότι υποστηρίζει σταθερά τις απόψεις του, αλλά δεν είμαστε κουφοί, ακούμε και τον Υπουργό Οικονομίας, ακόμη και τον Υφυπουργό Οικονομίας, ο οποίος αμφισβήτησε ακόμα και την μετοχική πλειοψηφία του 51% του δημοσίου.

Και τέλος, μόλις προχθές ακούσαμε την αμφισβήτηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των εργασιακών σχέσεων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η αναπτυξιακή υπερπροσπάθεια της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια.

Όλοι πλέον διαπιστώνουν την πλήρη απραξία στην κατάρτιση και την κατάθεση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Όλοι πλέον διαπιστώνουν την επικίνδυνη καθυστέρηση στην αντικατάσταση των παλαιών μονάδων της Δ.Ε.Η., 1.600 megawatt με νέες σύγχρονης τεχνολογίας ανταγωνιστικές μονάδες, την επικίνδυνη παράταση της διάταξης του Ν.3175/2003 για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος με διαγωνισμούς ισχύος 900 megawatt μέχρι το 2010.

Την δημιουργία σύγχυσης με την ψήφιση του Ν.3426 που δημιουργεί μέχρι και τρεις ρυθμιστές του συστήματος. Την προκλητική και σε βάρος της Δ.Ε.Η. αλλαγή, στην πραγματικότητα αλχημεία στον τρόπο υπολογισμού της οριακής τιμής του συστήματος, με την οποία αποζημιώνονται οι μονάδες που είναι κάθε ώρα στο σύστημα.

Όλοι πλέον διαπιστώνουν την καταβράθρωση του δείκτη κερδοφορίας της επιχείρησης, 23% μείωση των κερδών το 2004, 54% μείωση των κερδών του 2005, 53,7% μείωση των κερδών το πρώτο εννεάμηνο του 2006. Την πλήρη εγκατάλειψη κάθε επενδυτικού προγράμματος, όπως ακόμη-ακόμη το πλήρες άδειασμα των αποθηκών από τα απαραίτητα υλικά και εφόδια.

Μιλάμε δηλαδή για μια πολιτική ζημιογόνο. Αυτή η ζημιά θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των τιμολογίων σε βάρος των καταναλωτών, δηλαδή η Κυβέρνηση υλοποιεί την πολιτική της απελευθέρωση της αγοράς στις πλάτες των καταναλωτών, υπέρ των ιδιωτών και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και

κύριοι, έχει μία δογματική προσήλωση στην ελευθερία της λειτουργίας της αγοράς, αλλά αυτό αποτελεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη και ταυτόχρονα – σημειώστε το αυτό – αντιευρωπαϊκή προσέγγιση. Ανυπαρξία λοιπόν σύγχρονης στρατηγικής, ευρωπαϊκός επαρχιωτισμός και άγνοια, είναι τα στοιχεία που μας οδήγησαν εκεί που είμαστε σήμερα.

Η ανυπαρξία όμως στρατηγικής σε έναν κατ' εξοχήν στρατηγικό τομέα της ανάπτυξης, δεν συγχωρείται σε καμία περίπτωση, όπως δεν συγχωρείται αυτή η εμμονή στις ιδιωτικοποιήσεις όλων των δημοσίων οργανισμών, όλων των οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Παντού, σε κάθε οργανισμό έχουν αναρτήσει ένα τεράστιο «πωλείται». Παντού υλοποιείται ο ίδιος απαράλλαχτος σχεδιασμός. Πρώτα απ' όλα απαξίωση των επιχειρήσεων, στη συνέχεια κατασυκοφάντηση των εργαζομένων, ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, ξεπούλημα. Και αυτό το ονομάζουν μεταρρύθμιση.

Αλλά το ξεπούλημα, η απώλεια της μετοχικής πλειοψηφίας του 51% του δημοσίου δεν είναι μεταρρύθμιση, σε καμία περίπτωση και δεν θα το επιτρέψουμε. Εμείς θα παραμείνουμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, όπως θα παραμείνουμε συνεπείς στην εφαρμογή του Ν.2773/99 που έλυσε οριστικά το ασφαλιστικό για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Η.

Πραγματική μεταρρύθμιση για τη Δ.Ε.Η., σημαίνει ενίσχυση του ανταγωνιστικού της ρόλου, αλλά και της ευελιξίας της για να ανταγωνιστεί και μία απελευθερωμένη εσωτερική αγορά της Ευρώπης. Σημαίνει ενίσχυση του ρόλου της για να συμμετέχει στην περιφερειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σημαίνει ενίσχυση της ικανότητας της Δ.Ε.Η. για διεθνείς συνεργασίες και για νέες εταιρικές συμπράξεις, για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε νέες επενδύ-

σεις, μέσα στο πλαίσιο ενός μακροχρόνιου επενδυτικού αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Σήμερα, πρέπει με τόλμη και ρεαλισμό να οργανώσουμε την προσπάθεια για να κερδίσουμε το μέλλον της μεγαλύτερης δημόσιας επιχείρησης της χώρας μας, με την προσαρμογή μας στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αξιοποίηση των νέων ενεργειακών επενδύσεων, δημοσί-

ων και ιδιωτικών στην ανάπτυξη της χώρας.

Με την αποκατάσταση των διασυνδέσεων. Με την επιτάχυνση της ανακατάστασης των παλαιών μονάδων. Με τον εκσυγχρονισμό του δικτύου. Με την περαιτέρω αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε νέες λιγνιτικές μονάδες και μονάδες φυσικού αερίου.

Με την δυναμική συμμετοχή της

Δ.Ε.Η. στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με τον διαρκή εκσυγχρονισμό των δομών διοίκησης και λειτουργίας. Με δύο λόγια, να κάνουμε την Δ.Ε.Η. αναντικατάστατη, όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις σκέψεις, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλές επιτυχίες, μεγάλη επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Να ευχηθώ τα καλύτερα.

ΟΜΙΛΙΑ Κ. Χ. ΓΑΤΣΙΩΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.



Φίλες και φίλοι, χαιρετίζουμε το Συνέδριό σας και τους εργαζόμενους στην ενέργεια, έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και το λαό.

Οι αναδιρθρώσεις, οι μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το κεφάλαιο για να αυξήσει την κερδοφορία του και την κυριαρχία του, συνεχίζονται:

- Κοινωνικά αγαθά όπως παιδεία, υγεία, πρόνοια, γίνονται πανάκριβα εμπορεύματα με αποτέλεσμα να τα στερείται ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων.
- Οι στόχοι της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας, προωθούνται με ταχείς ρυθμούς. Ό,τι θεωρείται εμπόδιο στο «καλό επενδυτικό κλίμα», αλλάζει, καταργείται.
- Τα ασφαλιστικά δικαιώματα, οι εργασιακές σχέσεις, η σταθερή δουλειά, ο σταθερός ημερήσι-

ος χρόνος εργασίας, οι συλλογικές συμβάσεις αλλάζουν σύμφωνα με τις επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου.

Η επίθεση θα συνεχίζεται όσο η εργατική τάξη και τα πλατιά λαϊκά στρώματα δεν αμφισβητούν αυτή την πολιτική.

Δεν έχουν περάσει, πολλά χρόνια από τότε που η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν μαζί την πρώτη ρύθμιση απελευθέρωσης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας με την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου της Δ.Ε.Η. Τότε προπαγάνδιζαν τα ευεργετικά αποτελέσματα που θα είχε ο ελεύθερος ανταγωνισμός, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Μαζί με τον ΣΥΝ πρόεβαν σαν μονόδρομο την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου, εργασίας, εμπορευμάτων, στο πλαίσιο της ΕΕ.

Την αντίθεση του ΚΚΕ στην απελευθέρωση, τη θέση ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα την παρουσίαζαν, τότε, σαν απόδειξη της δογματικής αδυναμίας του να αντιληφθεί και να προσαρμοστεί στις σύγχρονες εξελίξεις.

Στο διάστημα που μεσολάβησε αποκαλύφθηκαν οι πραγματικοί στόχοι, αλλά και οι αρνητικές συνέπειες για το λαό, της απελευθέρωσης της αγοράς στην Ελλάδα. Στην ΕΕ υπήρχε ήδη πλούσια αρνητική πείρα.

Για τους εργαζόμενους του κλάδου, η πορεία της απελευθέρωσης μεταφράστηκε σε εντεινόμενη επίθεση στο κεκτημένο δικαίωμα της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Από το 1999 είχαμε κατακόρυφη αύξηση των έκτακτων υπαλλήλων και των εργαζόμενων σε

υπεργολάβους για να ακολουθήσει η κατάργηση της μόνιμης εργασίας για τους νέους εργαζόμενους με το Ν.3429/2005.

Την πενταετία 2000-2005, το προσωπικό της Δ.Ε.Η. μειώθηκε κατά 14%, ενώ ο δείκτης συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων δεν βελτιώθηκε. Αντίθετα, αυξήθηκε η παραγωγικότητα της εργασίας, από 1.592 MWH ανά εργαζόμενο το 2000, σε 1.939 το 2005.

Δεν ωφελήθηκε, όμως η λαϊκή οικονομία που είδε τα τιμολόγια οικιακής χρήσης να αυξάνονται κατά 3,5% κατά μέσο όρο το χρόνο, με τελευταίο σταθμό την αύξηση με τα 4,6% τον Αύγουστο του 2006.

Δεν πρόκειται για ελληνική πρωτοτυπία. Οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 20% κατά μέσο όρο στην ΕΕ την περίοδο 2004-2006. Στην Βρετανία, 4.000.000 νοικοκυριά δεν αντέχουν πλέον τις δαπάνες μόνιμης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και χρησιμοποιούν προπληρωμένες κάρτες χρονοχρέωσης.

Διοίκηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., υποψήφιοι επενδυτές, τράπεζες, ζητούν όλοι μαζί νέες σημαντικές αυξήσεις στα τιμολόγια λαϊκής κατανάλωσης. Η Κυβέρνηση ετοιμάζει διάσπαση του ενιαίου τιμολογίου σε γεωγραφικές ζώνες, χρονοχρέωση, τιμολόγιο με λίτρα καυσίμου...

Το σύνολο των κυβερνητικών μέτρων, τόσο της ΝΔ, όσο και του ΠΑΣΟΚ, στοχεύουν στην διασφάλιση της κερδοφορίας των επίδοξων ιδιωτών επενδυτών και των μεγαλομετόχων της ΔΕΗ ΑΕ: Κρατικές επιδοτήσεις των ιδιωτικών επενδύσεων, προαγορά της ισχύος που θα εγκαταστήσουν, γενναίες μειώσεις

του φορολογικού συντελεστή, αποζημιώσεις σε περίπτωση εμπορικής αποτυχίας, είναι μερικά από αυτά τα μέτρα.

Κορυφαίο παράδειγμα, η αυθαίρετη αύξηση της οριακής τιμής του συστήματος στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά 73% μέσα σε οχτώ μήνες, προς όφελος των μεγαλεισαγωγών, και της ιδιωτικής μονάδας παραγωγής των ΕΛΠΕ-Λάτση.

Όλα αυτά θα μεταकुλιστούν στις πλάτες του λαού, τόσο με τα τιμολόγια, όσο και με τους φόρους που θα στηρίζουν κρατικοδίαιτες ιδιωτικές επενδύσεις

Ο ταξικός προσανατολισμός των κυβερνητικών μέτρων, επιβεβαιώνεται από την μεγάλη προσέλευση εγχώριων ομίλων σε συμμαχία με ευρωπαϊκούς κολοσσούς για το μοίρασμα της αγοράς. Η συγκέντρωση, η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στην ελληνική και στην βαλκανική αγορά θα ακολουθήσει το δρόμο της ΕΕ, όπου πέντε ισχυροί όμιλοι μονοπωλούν ήδη το 60% της αγοράς, επιβάλλουν τιμολόγια και θρυμματίζουν το μύθο περί ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού.

Αποκαλύφθηκε πλέον ο πραγματικός στόχος της απελευθέρωσης: Τα κεφάλαια, που έχουν υπερσυσσωρευτεί σε άλλους τομείς της οικονομίας εξασφαλίζουν, με την προστασία των κρα-

τών της ΕΕ, κερδοφόρα διέξοδο στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ανοίγουν ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού μονοπωλιακών ομίλων και ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, με την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την καταλίστευση των λαϊκών εισοδημάτων.

Τα άλλα κόμματα περιορίζουν την αντιπαράθεσή τους με την πολιτική αποκρατικοποιήσεων της Κυβέρνησης στη διαφάνεια των διαδικασιών, στο ποσοστό που θα διατηρήσει το δημόσιο στις πρώην ΔΕΚΟ, στο κρατικό management, στην διαμόρφωση ανταγωνιστικών δημόσιων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της απελευθέρωσης.

Επιδιώκουν τον αποπροσανατολισμό του λαϊκού κινήματος. Σε μια απελευθερωμένη αγορά, κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το ποσοστό που κατέχει το δημόσιο, είναι υποχρεωμένη να δράσει προς όφελος της κερδοφορίας των μετόχων της. Με αυτό το κριτήριο αντιμετωπίζει η ΔΕΗ ΑΕ τόσο τους εργαζομένους της, όσο και τους λαϊκούς καταναλωτές.

Μόνο η αγωνιστική συσπείρωση κατά του πλαισίου της ΕΕ και της εγχώριας αστικής τάξης μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός πρέπει να απαλλαγεί από τους νόμους του καπιταλιστικού κέρδους. Διαφορετικά, η κοινωνία θα εγκλωβίζεται σε αδιέξοδες διαχειριστικές επιλογές και ψευδοδιλήμματα όπως φτηνό κόστος ηλεκτροπαραγωγής από ρυπογόνους λιγνιτικούς σταθμούς, ή ακριβό κόστος από ιδιωτικά αιολικά πάρκα, με προστασία του περιβάλλοντος;

Μόνο ο κεντρικός σχεδιασμός, στο πλαίσιο της κρατικής κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, στις πρώτες ύλες, στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της ενέργειας, μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα της συνδυασμένης ικανοποίησης των αναγκών του λαού.

Γι' αυτό, το Κ.Κ.Ε. προτείνει ένα ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας που θα αποτελεί μηχανισμό της λαϊκής οικονομίας και θα κατοχυρώνει την ενέργεια σαν κοινωνικό αγαθό και όχι σαν εμπόρευμα. Η πρότασή μας βρίσκεται βέβαια στον αντίποδα της πολιτικής του δικομματισμού. Στο χέρι του λαού και ιδιαίτερα των εργαζομένων είναι να προτάσει τις ανάγκες του και να τις κάνει πραγματικότητα με ενωτικούς και σωστά προσανατολισμένους ταξικούς αγώνες.

ΟΜΙΛΙΑ Κ. Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ



Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μας δίνετε να πούμε δυο λόγια στο Συνέδριό σας.

Θέλω να πω ότι αυτό το Συνέδριο

γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, διότι έχουμε μια πολιτική από την πλευρά της Κυβέρνησης γενικότερα, διάλυσης και κατεδάφισης των εργασιακών δικαιωμάτων και εργασιακών σχέσεων και μια πολιτική γενικής συλλήβδην εκποίησης κάθε τι του δημόσιου σε αυτή τη χώρα.

Ότι άλλο σας λένε, αποτελεί εμπαιγμό. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το δρόμο γι' αυτή τη γενική εκποίηση και ιδιωτικοποίηση που συντελείται από αυτή την Κυβέρνηση τον έχουν ανοίξει οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στο όνομα του εκσυγχρονισμού.

Τώρα βεβαίως, οι κατεδαφιστικές πολιτικές γίνονται στο όνομα των μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις όμως αυτές έχουν ένα και μόνο ωφελημένο σε αυτή τη χώρα, το μεγάλο κεφάλαιο και τα κέρδη του, και κυρίως το τραπεζικό κεφάλαιο, ενώ οι μεγάλοι χαμένοι

είναι οι εργαζόμενοι, και ο κόσμος της μισθωτής εργασίας.

Διαβάσατε ίσως την έκθεση, την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενέργεια. Καταρχάς, το ενεργειακό πρόβλημα έχει πολλές διαστάσεις και μία διάστασή του, ίσως πάρα πολύ κρίσιμη, είναι οι συνέπειες που έχουν οι ενεργειακοί ρύποι στο παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο έχει τεθεί πλέον σε κίνδυνο.

Τα μέτρα τα οποία προτείνονται από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην κατεύθυνση της μείωσης των ρύπων και της αναδιάταξης στο χώρο της ενέργειας για να ενισχυθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αναπτυχθούν καινούριες τεχνολογίες, είναι εντελώς ανεπαρκή θα έλεγα και βεβαίως να προσθέσω ότι πέρα από την Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και



άλλες ανεπτυγμένες ενεργοβόρες και ρυπογόνες δυνάμεις του πλανήτη, όχι μόνο δεν παίρνουν έστω και αυτά τα ανεπαρκή μέτρα που δεν ξέρουμε και αν θα εφαρμοστούν, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζουν ούτε καν το πρωτόκολλο του Κιότο, με συνέπειες τρομακτικές και ίσως συγκλονιστικές τις επόμενες δεκαετίες για όλο τον πλανήτη, ιδιαίτερα για την Νότια Ευρώπη.

Αφήνω όμως αυτό το θέμα, διότι είναι πολύ γενικότερο και πολύ ευρύτερο, για να τοποθετήσω δύο θέματα από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα οποία έχουμε κάθετη διαφωνία, ριζική διαφωνία.

Πρώτον: Η κατεύθυνση που υποδεικνύεται για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας. Για λόγους αυτονόητους που δεν έχω το χρόνο να εξηγήσω, ασφάλειας, ανάπτυξης των πυρηνικών όπλων, είμαστε ριζικά αντίθετοι σε αυτό τον δρόμο υποκατάστασης του άνθρακα του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου με την πυρηνική ενέργεια, και διατρέχουμε μεγάλους κινδύνους με αυτές τις κατευθύνσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή μας.

Αν αναπτυχθούν πυρηνικά εργοστάσια που αναπτύσσονται από όλες τις γειτονικές χώρες, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχουν και στα πυρηνικά όπλα μετά, αλλά και για την ασφάλεια από φυσικές καταστροφές ή και πολέμους στην περιοχή.

Ακούγεται κομψή η λέξη, «απελευθέρωση αγοράς ενέργειας». Εμείς γενικά

πώς θα πάνε οι εξελίξεις.

Απελευθέρωση ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, σημαίνει ότι οι συνέπειες θα είναι καταλυτικές σε βάρος των δημόσιων επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Απελευθέρωση στο χώρο της ενέργειας, με τα χαρακτηριστικά που έχει αυτό το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ενέργεια, σημαίνει παράδοση στα ιδιωτικά συμφέροντα, πλήρης παράδοση στα ιδιωτικά συμφέροντα των δημόσιων επιχειρήσεων και κυρίως μια πολιτική η οποία θα οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμολογίων, υπεραυξήσεις των τιμολογίων σε βάρος των καταναλωτών.

Όλα αυτά, δυστυχώς τα παρακάμπτουν οι συναινετικοί οι οποίοι ετοιμάζουν σήμερα το πλαίσιο της ενέργειας και μας λένε ηχηρά λόγια. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προετοιμάζει το μέλλον της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων στο χώρο της Δ.Ε.Η. και της εκποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

Θα μου πείτε, ήρθε εδώ ο κύριος Υπουργός και λέει ότι το 51% θα παραμείνει στα χέρια του δημοσίου. Κύριε Σιούφα, δεν θέλω να σας διαψεύσω προσωπικά, αλλά θέλω να σημειώσω ορισμένα πράγματα, βεβαίως μπορώ να το κάνω και θα δείτε πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς διαψεύδεστε.

Να σας πω ότι αυτά τα ωραία λόγια περί 51% τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Τα ελληνι-

έχουμε μια άποψη για τις απελευθερώσεις σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Αλλά ειδικά για το χώρο της ενέργειας, κάτι το οποίο θέλω να σας το επισημάνω, για να μην υπάρχουν οι παραμικρές αυταπάτες για το τι έχει γίνει, αλλά και για το

κά πετρέλαιο, κρίσιμος τομέας για την ενέργεια, μέχρι πρότινος μας λέγανε, θα το θυμάστε όλοι, ότι στρατηγικός τομέας δεν πρόκειται να τον ιδιωτικοποιήσουμε, δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Σε μια νύχτα όμως, στην ουσία έχουν παραδοθεί τα ΕΛΠΕ, κρίσιμη επιχείρηση. Στην ουσία έχουν παραδοθεί στον κύριο Λάτση, στον όμιλο Λάτση, ο οποίος επεκτείνεται με την ΔΕΠΑ, φτιάχνει στην ενέργεια και θέλει να γίνει ο νέος Κολοσσός που θα παίζει ρόλο στα εθνικά πράγματα στο χώρο της ενέργειας.

Ποιος έλεγε τότε ψέματα; Ποιοι κοροϊδευαν τον ελληνικό λαό; Τον Ο.Τ.Ε., μέχρι πρότινος ακούγαμε ότι δεν πρόκειται ο Ο.Τ.Ε. ποτέ να περάσει στον έλεγχο των ιδιωτών. Σε μια νύχτα όμως μέσα έγινε πραξικόπημα, πολιτικό, συνταγματικό πραξικόπημα στη Βουλή.

Διαλύθηκαν πλήρως οι εργασιακές σχέσεις στον Ο.Τ.Ε. και τώρα έχουν φέρει τη γύρα και αναζητούν τον περίφημο αυτό στρατηγικό επενδυτή ο οποίος θα πάρει και το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο μέρος και θα έχει και το management το οποίο μας λένε εύχητα ότι θα το μοιράσουν δήθεν με τον ιδιώτη. Ποιον κοροϊδεύουν; Αυτό θα συμβεί και με την Δ.Ε.Η.

Βεβαίως έχει ειδικές δυσκολίες αυτή η υπόθεση, διότι η Δ.Ε.Η. παίζει έναν ρόλο στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας. Δεν είναι εύκολη αυτή η υπόθεση γι' αυτό και καθυστερεί.

Αλλά όμως θα προηγηθεί η υποβάθμιση και η περιθωριοποίηση της Δ.Ε.Η. και η διάλυση των εργασιακών της σχέσεων πριν πάμε στο τελικό στάδιο που θα είναι και η εκποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης. Και ήδη με την λογική της απελευθέρωσης, που εμείς διαφωνούμε, σας είπα συνοπτικά για ποιους λόγους, αλλά διαφωνούμε και με τον τρόπο τον οποίο γίνεται, για τον οποίο είχαμε καταγγείλει πολύ συγκεκριμένα στη Βουλή με την περίφημη αυτή οριστική τιμή του συστήματος, η οποία δουλεύει για τους ανταγωνιστές της Δ.Ε.Η., και όχι για την Δ.Ε.Η.

ΟΜΙΛΙΑ Κ. Δ. ΠΙΠΕΡΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ



Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, χρειάζεται περισσότερη ένταση του αγώνα για κάθε καινούρια κατάκτηση, αλλά την διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Περισσότερος αγώνας που προϋποθέτει ενότητα και συσπείρωση. Ενότητα που κατακτάται μέσα από τον διάλογο, αλλά κυρίως την συνάντηση πάνω στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Με πάρα πολλούς από σας έχω δώσει κοινούς αγώνες, όχι μέσα από διαφορετικές παρατάξεις.

Όταν ξεκινήσαμε την κοινή προσπάθεια, η προσπάθεια αυτή είχε πάρει γενικότερα οικουμενικά χαρακτηριστικά. Ήμασταν όλοι, θα μπορούσα να πω, σε μια παράταξη, με μια πρωτόγνωρη τότε ενότητα για την οικοδόμηση αυτού του κινήματος.

Υπάρχει μια αντίληψη γενικότερη άσχημη, την οποία πρέπει να την πολεμήσουμε. Μια αντίληψη η οποία θέλει να πουλάμε όλο και περισσότερο δημόσια περιουσία. Ζούμε βεβαίως εμείς σαν Έλληνες με δανικά, υπερδανειζόμαστε. Ένώ το έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών συνέχεια διευρύνεται.

Ταυτόχρονα, το έλλειμμα στους προϋπολογισμούς του κράτους και αυτό είναι ανοιχτό και μεγάλο. Αυτό σημαίνει ότι τρώμε από το μέλλον μας. Όταν τελειώσει σε κάποια φάση το απόθεμα, γεννιέται το ερώτημα τι θα γίνει. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο, ένα

ζήτημα μεγάλο που σε αυτό χρειάζεται, απάντηση πολιτική, μία απάντηση από όλους μας.

Δυο λόγια όμως για την απελευθέρωση. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και πολλές κουβέντες. Πιστεύω ότι η απελευθέρωση είναι σε λαθεμένη, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε λάθος βάση.

Έχουμε αντί για το θεωρητικό αποτέλεσμα της απελευθέρωσης, που είναι μέσα από τον ανταγωνισμό η μείωση της τιμής του προϊόντος και η βελτίωση της ποιότητας, αντίθετα από το αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχει μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός ακόμη, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται νομοθετικά από το 1999. Αντί να επιταχυνθεί η διαδικασία για την συγκρότηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, οδηγούμαστε σε καινούριες καθυστερήσεις και σε νέα θεσμικά κατασκευάσματα.

Η ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν λειτουργεί σε όφελος του καταναλωτή, αλλά και σε όφελος των παικτών της αγοράς, λειτουργεί υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων της Δ.Ε.Η.

Χρειάζεται να επανεξεταστούν οι κώδικες συναλλαγών και χρειάζεται να πάμε σε μια καινούρια αγορά. Δεν εννοείται η ημερήσια αγορά να διαμορφώνει τιμές στον αυτόματο πιλότο. Χρειάζεται να γίνεται διαπραγματευση, αλλά μεταξύ αυτών οι οποίοι πράγματι προμηθεύουν την ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές και όσων εκχύνουν ενέργεια στο σύστημα.

Διαφορετικά, αντιγράψαμε με κακό τρόπο το καθεστώς που επικρατούσε στην Καλιφόρνια. Εάν δεν αλλάξουμε άμεσα τους κανόνες, δεν πρόκειται να λειτουργήσει η αγορά επ' ωφελεία και του ανταγωνισμού, αλλά και των πολιτών, των καταναλωτών. Η αγορά θα λειτουργεί σε βάρος του κυρίαρχου παίκτη, που αυτή τη στιγμή είναι η Δ.Ε.Η. και σε επόμενη φάση σε βάρος των καταναλωτών που θα κληθούν να

πληρώσουν το μάρμαρο.

Αυτή η αντίληψη που επικρατεί, που είναι κρατούσα, είναι αντίληψη η οποία υποστηρίχθηκε με μεγάλη συνέπεια από αυτούς που θέλουν να καρπωθούν από την απελευθέρωση για ιδιοποίηση του οφέλους. Αυτές τις μέρες διεξάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών επικίνδυνα παιχνίδια που αφορούν τις μεταβολές και τις αλλαγές στο χώρο της ενέργειας, και αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς έχουν και απολήξεις μέσα σε αρχές, οι οποίες θα έπρεπε να προστατεύουν και τον ανταγωνισμό, αλλά και τους σκοπούς τους οποίους αδειοδοτούνται μονάδες παραγωγής.

Είναι απαράδεκτο, φίλες και φίλοι, να υπάρχουν εκθέσεις οργανισμών, τραπεζών, οι οποίες να προπαγανδίζουν ότι επέρχονται μεταβολές, και κάποιοι αδειούχοι συμπαραγωγής θα πουλάνε την ενέργειά τους στο σύστημα με τιμές 80 ή 75 € την μεγαβατώρα ενώ οι ίδιοι θα αγοράζουν την ηλεκτρική ενέργεια από την Δ.Ε.Η. σε τιμές 45€ και τελικώς αν δεν το καταφέρουν αυτό θα προχωρήσουν ακόμα και σε πώληση των μονάδων συμπαραγωγής.

Αυτές τις μέρες, αν παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη των δικτύων αλλά και των μετοχών, θα αντιληφθεί πως στήνεται παιχνίδι και πως αυτά τα ύποπτα παιχνίδια συμμετέχουν και ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί.

Και δύο ακόμα τοποθετήσεις γύρω από την ίδια την επιχείρηση που δουλεύετε, που δουλέψαμε, που πονάμε και που συναισθηματικά είμαστε δεμένοι. Υπάρχουν πράγματι προβλήματα





εξωγενή. Υπάρχουν όμως και εσωτερικά ζητήματα.

Κύριε Μανιατάκη, κανένας δεν θα διαφωνήσει με ορισμένες σωστές διαπιστώσεις που κάνετε, πλην όμως η ίδια η πρακτική δείχνει ότι αλλιώς αρμενίζετε.

Δεν φταίνε εξωγενείς παράγοντες για την μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 9%. Δεν φταίνε τα τιμολόγια του πετρελαίου γιατί η Δ.Ε.Η. στερήθηκε το 2006 3.000 γιγαβατώρες από λιγνιτική παραγωγή. Ούτε ευθύνεται το τιμολόγιο του πετρελαίου, γιατί αυτά τα ποσοστά της μείωσης υποκαταστάθηκαν από ακριβή ενέργεια που παράγεται από ακριβό φυσικό αέριο.

Όπως επίσης δεν υπάρχει μόνο

ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας γιατί καθυστερούν οι προσλήψεις. Υπάρχουν ευθύνες και των μηχανισμών που λειτουργούν μέσα στην επιχείρηση, γιατί εγκρίσεις των προσλήψεων έχουμε από το 2004, και το πήγαينه-έλα στο Α.Σ.Ε.Π. και στο Υπουργείο ήταν για να μπει ο θεσμός των συνεντεύξεων, και μέσα από αυτόν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα των προσλήψεων και να δημιουργηθεί ευνοϊκός συσχετισμός.

Ας μην κλαψουρίζουμε λοιπόν για πράγματα στα οποία είμαστε συνυπεύθυνοι και ας πούμε ανοιχτά τα πράγματα με το όνομά τους. Αγαπητοί συνάδελφοι όμως, για να κλείσω, για να μην καταχρώμαι το χρόνο σας, όλα αυτά είναι ψηφίδες και διαπιστώσεις. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι το κίνημα το εργατικό είναι σε υποχώρηση.

Θυμάμαι πριν από χρόνια, γίνονταν ομηρικοί καυγάδες στην αίθουσα για άλλα ζητήματα. Για το πόσο θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι, για το πώς θα προχωρήσουμε πάρα πέρα την δημόσια ιδιοκτησία, κατά πόσο θα έχουμε κοινωνικοποιήσεις. Παλεύαμε για

την διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των πολιτών πάνω στην ιδιοκτησία.

Τώρα παλεύουμε και καλούμαστε να παλέψουμε για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της αντίστροφης πορείας, όχι της πορείας προς την κοινωνικοποίηση, αλλά της πορείας προς την ιδιωτικοποίηση.

Ακριβώς αυτή η δύσκολη συγκυρία επιβάλλει για μια ακόμα φορά να δυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ μας. Να δυναμωθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης, ο διάλογος και προπαντός η συναντίληψη. Υπάρχει πεδίο συναντίληψης και δράσης, τα δικαιώματα των εργαζομένων και γιατί όχι, η προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της Δ.Ε.Η., που αυτή τη στιγμή κάποιος την θέλουν απλώς έναν μηχανισμό μετατροπής εισοδήματος, μεταφοράς εισοδήματος από τους πολλούς στους λίγους.

Αυτή η αντίληψη που μπορεί να μας ενώσει, μπορεί να δημιουργήσει ένα μέτωπο για νέες κατακτήσεις. Καλή επιτυχία στο Συνεδριό σας, καλά αποτελέσματα στις προσπάθειές σας.

Στις 13 και 14 Γενάρη πραγματοποιήθηκε το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΠΑΣΚΕ 12 έδρες

ΔΑΚΕ/ ΓΕΝΟΠ 9 έδρες

ΔΑΚΕ/ΔΕΗ 5 έδρες

ΕΣΚ 3 έδρες

ΣΑΔ 2 έδρες

Μετά την κατανομή των εδρών η συγκρότηση του πενταμελούς προεδρείου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΑΣΚΕ)

ο οποίος προέρχεται από την ΕΤΕ-ΔΕΗ

Γραμματέας: ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΑΚΕ) ΓΕΝΟΠ

Τεχνικός προερχόμενος από την ΕΤΕ-ΔΕΗ

Ταμίας: Στασινόπουλος Διονύσης (ΔΑΚΕ) από την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

Αντιπρόεδρος: ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΣΚ) από το σύλλογο πτυχιούχων Μηχανικών

Οργανωτικός Γραμματέας: ΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΣ (ΣΑΔ) τεχνικός από την ΕΤΕ-ΔΕΗ

Η ένωση εύχεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δημιουργικό έργο και κάθε επιτυχία στην προσπάθεια διεκδίκησης των προβλημάτων που ταλανίζουν τους εργαζόμενους. Για το νέο προεδρείο είναι μονόδρομος, η προοπτική συσπείρωσης της εργατικής τάξης και η αναβάθμιση του Σ.Κ. ενάντια στην απειλή των ιδιωτικών συμφερόντων που ισοπεδώνουν αξίες, δικαιώματα, ενώ με την ανοχή των διοικούντων επιδιώκουν να βάλουν στο χέρι όλο και περισσότερο λειτουργίες της ΔΕΗ. Η αντίσταση, η προάσπιση των κατακτήσεών μας και το ασφαλιστικό μας φορέα αλλά και η Δημόσια ΔΕΗ αποτελεί για όλους αδίρητη ανάγκη.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ



Η πρόσφατη παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Δ. Μανιατάκη, όσο κι αν παρουσι-

άστηκε από ορισμένους ως «βελούδινο διαζύγιο» ήταν το τελευταίο κεφάλαιο μιας προαγγελθείσας παραίτησης για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ της επιχείρησης.

Η παραίτηση του κ. Δ. Μανιατάκη είναι το τελευταίο επεισόδιο στο κακοστημένο σίριαλ που παίζεται εδώ και καιρό σε βάρος της επιχείρησης, των εργαζομένων, των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Είχε προηγηθεί το επεισόδιο της παραίτησης Νέζη εν μέσω καταγγελιών για διαπλοκή, αναφορών στον εισαγγελέα κλπ και στη συνέχεια η εκπαράθυρωση του κ. Γ. Παλαιοκρασά με πύρινους λόγους κατά των «οργα-

νωμένων συμφερόντων». Μόνο που κάθε φορά που ερωτούντο «οι αρχάγγελοι της καθάρσεως» απέφευγαν να αναφερθούν σε συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, προκειμένου να πληροφορηθούμε και εμείς ποιοι είναι εκείνοι που απεργάζονται τα σκοτεινά τους σχέδια κατά της ΔΕΗ.

Το τελευταίο διάστημα, ο συνήθως φειδωλός σε δηλώσεις του κ. Δ. Μανιατάκης, είχε αρχίσει να «μιλάει». Πότε για το θέμα της αύξησης των τιμολογίων, πότε για τις προσλήψεις νέου προσωπικού και πότε γενικώς για ζητήματα ενεργειακής πολιτικής. Την ίδια στιγμή βάλλονταν πανταχόθεν για τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ ο ίδιος έριχνε το φταίξιμο όχι στην κακή διοίκηση της εταιρείας, αλλά στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Βολική όντως δικαιολογία. Πάντα φταίνει οι άλλοι, ποτέ εμείς.

Τι συνέβη και άλλαξε έτσι άρδην η στάση του; Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος είχε αρχίσει να λαμβάνει μηνύματα από διάφορες πλευρές σχετικά με τις «τάσεις» της αγοράς και έβλεπε να αλλάζουν «στάσεις» οι μέχρι πρόσφατα υποστηρικτές του. Άρχισε μάλιστα να συνειδητοποιεί ότι χάνει και τα

ερείσματα του στην Μεσογείων αλλά και στην πλ. Συντάγματος.

Επιλογές δεν είχε άλλες, παρά μόνο να επιχειρήσει μια «ηρωική έξοδο» εγγράφοντας υποθήκες για το προσωπικό του μέλλον. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε μια παγκόσμια πρωτοτυπία στην επιστολή παραίτησής του: παραιτείται από διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης αλλά δεν θα έλεγε όχι στην ανάληψη της ηγεσίας των θυγατρικών της εταιρειών στα Βαλκάνια. Μήπως αυτό εξηγεί την επιμονή του για τη σύναψη συμφωνίας με την περιώνυμη Καντούρ και την θρυλούμενη εδώ και καιρό «έξοδο» τις ΔΕΗ στην βαλκανική ενδοχώρα;

Όπως και έχουν τα πράγματα ένα είναι σίγουρο. Η προσπάθεια απαξίωσης της ΔΕΗ συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, έτσι ώστε αποδυναμωμένη και την βρει η ημέρα της απελευθέρωσης της αγοράς. Και το επεισόδιο της παραίτησης του κ. Δ. Μανιατάκη ήταν απλά άλλο ένα επεισόδιο της σύγχρονης ιστορίας της μεγαλύτερης ελληνικής επιχείρησης που κινδυνεύει με αφανισμό.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ανέλαβε αυτή τη θέση μετά από κοινή πρόταση που του έγινε από τους υπουργούς Οικονομικών Γιώργο Αλοφροσκούφη και Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα. Ο κ. Π. Αθανασόπουλος θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του αμέσως μετά την επικύρωση του διορισμού του από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ που θα συγκληθεί σύντομα.

Ο Παναγιώτης Αθανασόπουλος γεννήθηκε το 1944 στο Στάδιο Τεγέας στην Αρκαδία, είναι παντρεμένος και έχει τρεις κόρες. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Institute of Technology του Illinois, απέκτησε Bachelor of Science στη βιομηχανική παραγωγή, Masters και Ph. D. στη διοίκηση επιχειρήσεων. Δίδαξε σε πανεπιστήμια του Σικάγο και του Οχάιο. Το 1981 επέστρεψε στην Ελλάδα ως τακτικός καθηγητής στην έδρα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς όπου διετέλεσε πρόεδρος των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,

και πρύτανης του Πανεπιστημίου. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 1986 διετέλεσε μέλος της ιδρυτικής ομάδας της Toyota Ελλάς και ανέλαβε καθήκοντα εκτελεστικού αντιπροέδρου. Από το 1989 έως το 2000 ήταν πρόεδρος και CEO της εταιρείας. Τον Ιανουάριο του 2001 προσχώρησε στην Toyota Motor Marketing Europe, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του εκτελεστικού αντιπροέδρου και chief operating officer. Τον Ιούνιο του 2004 προήχθη σε managing officer της Toyota Motor Corporation και εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Toyota Motor Europe. Τον Ιούλιο του 2006 απεσύρθη από την ενεργό δράση και είναι senior executive advisor της Toyota Motor Europe.



ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ



Η αναμόρφωση του μισθολογίου στην προοπτική ενός νέου και σύγχρονου όπως διαβεβαιώνουν οι υπεύθυνοι

τότε ότι δηλ. μεταξύ των άηλων-θα αμοιβόντουσαν αναλόγως με τη θέση και την προσφορά τόσο το προσωπικό της πρώτης Α γραμμής-διανομή, πρακτορεία-όσο και αυτοί που κατείχαν θέση ευθύνης.

Από όλα αυτά μόνο το επίδομα ευθύνης χορηγήθηκε και μέχρι τον υποτομέαρχη Β.Ο.Κ χωρίς να επεκταθεί πιο κάτω δηλ. μέχρι και τον υπεύθυνο δραστηριότητας, που ήταν αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί άραγε; Έχει μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη ή συμμετέχει πιο πολύ στην παραγωγική διαδικασία απ'τον συνάδελφο που εργάζεται στην πρώτη γραμμή και έχει την ευθύνη του τμήματος. Μήπως γι αυτό φρόντισαν να καταργήσουν τους υπεύθυνους δραστηριοτήτων στα πρακτορεία απαξιώνοντας έτσι το ρόλο ύπαρξης των πρακτορείων, αφού ο πελάτης πολλές φορές δεν βρίσκει υπεύθυνο με αποτέλεσμα να είναι ορατή η διαιλουτική μορφή της επιχείρησης. Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε άηλο αυτή την κατάσταση;

ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΥΣΗ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ

Βιώνουμε καθημερινά το ζήτημα έλλειψης των υλικών αλλή των προβλημάτων που δημιουργεί στο προσωπικό ο διαχωρισμός στη διανομή μεταξύ δικτύου και εμπορίας.

Έτσι, λοιπόν, το προσωπικό πέρα από την ανασφάλεια που νοιώθει μετατρέπεται καθημερινά σε ρομπότ για να ανταπεξέλθει στην πίεση του πελάτη ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως μπαλάντερ, όπως στο πρακτορείο Αθήνας χωρίς να έχει μια μόνιμη βάση, ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλή και αλλή μαζί. Δεν θα ενοχλούσε αν είναι κάτι πρόσθετο, αν όμως παγιώνεται μια κατάσταση τότε πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις. Το ταμείο στην Αριστείδου για παράδειγμα θέλει μόνιμη απασχόληση δεν μπορεί να καλύπτεται με αυτό τον τρόπο και πάντοτε αυτό τα ίδια άτομα!!! Αν δεν υπάρχει προσωπικό οφείλει η επιχείρηση να φέρει κόσμο, ώστε να μην αγανακτεί ο πελάτης και να μην γίνεται η ζωή του προσωπικού μαρτύριο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν γίνεται συγκεκριμένα άτομα να παίζουν το ρόλο του μπαλάντερ και να χρησιμοποιούνται συστηματικά στην αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας και στην εξυπηρέτηση του πελάτη!!!

Η ιεραρχία πρέπει σε αυτή την περίπτωση να κάνει χρήση του προσωπικού κυκλικά δηλ, να αξιοποιούνται όλοι στις δύσκολες περιπτώσεις και όχι οι ίδιοι. Διαφορετικές περιπτώσεις δημιουργούν προβλήματα και τριβές στους εργασιακούς χώρους.

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ



Στη δημιουργία ενεργειακού χαρτοφυλακίου με μονάδες ανανεώσιμων πηγών, ισχύος 1.540 μεγαβάτ, στοχεύει το 6ετές ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα που ενέκρινε το δ.σ. της ΔΕΗ στις 16

Ιανουαρίου. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει μέσω της θυγατρικής «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στην οποία μεταφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία της Διεύθυνσης Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και θα ασκεί πλέον όλες τις σχετικές δραστηριότητες. Η δραστηριοποίηση στις ανανεώσιμες πηγές, και κυρίως στην αιολική ενέργεια και τα μικρά υδροηλεκτρικά, θα γίνει μέσω μεικτών εταιρειών που ιδρύει η ΔΕΗ με άλλες εταιρείες. Ήδη η ΔΕΗ έχει συστήσει παρόμοιες εταιρείες με την ΕΛ.ΤΕΧ. την ΤΕΡΝΑ, τη Ρόκας και άλλες, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο της 16 Ιανουαρίου, εγκρίθηκε η σύσταση μεικτής εταιρείας με την EdF ENERGIES

NOUVELLES. Οι δύο εταιρείες θα προχωρήσουν στην από κοινού κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 122 μεγαβάτ. Η διμερής συνεργασία ξεκινάει άμεσα με την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου 38 μεγαβάτ στη Βοιωτία, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις αρχές του 2008. Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το 2009. Για την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού στόχου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θα εφαρμόσει τις ακόλουθες πολιτικές:

- 1) Πλήρης αξιοποίηση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού της.
- 2) Μεγιστοποίηση των αποδόσεων των εν λειτουργία εγκαταστημένων αιολικών και υδροηλεκτρικών πάρκων, συνολικής ισχύος περίπου 85 μεγαβάτ και προώθηση των εργασιών υλοποίησης νέων επενδύσεων 45 μεγαβάτ.

ΟΡΥΧΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ... ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Κι ενώ τα κέρδη «τρέχουν» στην κατηφόρα με -40% για το 2006, φαίνεται ότι η διοίκηση της ΔΕΗ κοιμάται τον ύπνο του δικαίου όσον αφορά στην κατάσταση στα ορυχεία. Ήδη οι ψίθυροι έγιναν κραυγές ότι το σύστημα κρέμεται από μια λεπτή λιγνιτική κλωστή και απειλείται η ευστάθειά του.

Εδώ και καιρό είναι γνωστό στους διοικούντες την ΔΕΗ ότι η ποιότητα του λιγνίτη που χρησιμοποιείται είναι υποβαθμισμένη, ενώ οι μονάδες παραγωγής είναι ιδιαίτερα καταπονημένες. Τώρα αν αυτά τα δύο σημαντικότερα προβλήματα συνδυαστούν με την δραματική μείωση των υδατικών αποθεμάτων αθλή και την κατά το 80% περικοπή ηλεκτρικού ρεύματος από την Βουλγαρία το σενάριο ενός black out φαντάζει ολοένα και πιο απειλητικό.

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει προειδοποιήσει τόσο

την διοίκηση της ΔΕΗ όσο και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ για την κατάσταση που επικρατεί και τους έχει θέσει ενώπιον των ευθυνών τους. Το κυριότερο πρόβλημα σήμερα στην παραγωγή ακούει στ' όνομα ορυχεία. Τα ορυχεία της Καρδιάς, τα οποία τροφοδοτούν συγκρότημα τεσσάρων ατμοηλεκτρικών μονάδων συνολικής ισχύος 1200 MW

έχουν εξαιρετικά κακή. Αρκεί και μόνο να αναφέρουμε ότι το τελευταίο δίμηνο η 3η μονάδα του ΑΗΣ Καρδιά δεν λειτουργεί, αφού λόγω της κακής ποιότητας του λιγνίτη, το προσωπικό υποχρεώθηκε να την θέσει εκτός λειτουργίας

και να την επαναλειτουργήσει 22 φορές!

Ανάλογη είναι και η κατάσταση και στην 4η μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, ισχύος 300 MW η οποία θα τεθεί εκτός λειτουργίας το ερχόμενο καλοκαίρι. Κι αυτό γιατί τα ορυχεία της Μαυροπηγής που τροφοδοτούν με λιγνίτη το ενεργειακό συγκρότημα της Πτολεμαΐδας έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα με αποτέλεσμα να παρέχουν καύσιμο χαμηλής ποιότητας.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2006 καταγράφηκε μείωση του λιγνίτη κατά 5, περίπου, εκατομμύρια τόνους. Συνολικά οι μονάδες παραγωγής τροφοδοτήθηκαν με 58 εκατομμύρια τόνους, σαφώς μειωμένη ποσότητα σε

σχέση με τα 62 εκατομμύρια του 2005. Στελέχη της παραγωγής δηλώνουν πως το αίτημα των μονάδων για 52 εκατομμύρια τόνους φέτος πολύ δύσκολα θα ικανοποιηθεί, ενώ είναι γνωστό ότι ήδη συζητείται η εισαγωγή τριών εκατομμυρίων τόνων λιθάνθρακα.

Το σκηνικό φαντάζει επιπλέον αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 2017 θα εξαντληθούν τα λιγνιτικά αποθέματα του πεδίου της Μεγαλοπούλης, πράγμα που απ' ό,τι φαίνεται δεν ανησυχεί τους διοικούντες της ΔΕΗ, αθλιώς δεν εξηγείται η ελαφρά τη καρδία αντιμετώπιση του προβλήματος. Η κακή άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων, ο λάθος προγραμματισμός όλα τα προβλήματα της συνεργασίας Παλαιοκρασά-Μανιατάκη παλαιότερα, αθλή και στη συνέχεια οδήγησε στην κάθετη πτώση της παραγωγής στον λιγνίτη.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Απίστευτο και πρωτοφανές είναι το παιχνίδι με φορομή την προκήρυξη για πρόσληψη 2.035 εργαζομένων στην ΔΕΗ. Αξίζει μόνο να σημειώσουμε τα σχόλια του Τύπου του Σαββατοκύριακου 20-21/02/2007 σχετικά με το ότι οι όροι της προκήρυξης, συνολικής εκτάσεως 124 σελίδων, δημοσιεύτηκαν μόνο στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Ο εν λόγω διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί επί Στ. Νέζη και αφορούσε 1250 προσλήψεις. Μέσα σε δύο χρόνια ο αριθμός διπλασιάστηκε με την γνωστή μέθοδο της σαλαμοποίησης, δηλαδή 100 θέσεις κάθε φορά. Είναι γνωστές οι περιπέτειες της διοίκησης της ΔΕΗ, τόσο επί Παλαιοκρασά όσο και επί Μανιατάκη να παρακάμψουν τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Η αρχή έγινε τον Απρίλιο του 2005 όταν η ΔΕΗ εξαιρέθηκε με μια απλή υπουργική

απόφαση από την δικαιοδοσία του ΑΣΕΠ, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση ελέγχεται από το Δημόσιο. Έτσι, στο ΑΣΕΠ απόμεινε μόνο η δικαιοδοσία να ελέγξει αν είναι σύμφωνοι με το πνεύμα του νόμου οι όροι της προκήρυξης.

Με αυτή λοιπόν την λογική κάποιος επιπλέον σαν το παρακάτω σύστημα:

Διδακτορικό	200 μόρια
Μεταπτυχιακό	100 μόρια
Συνέντευξη	1000 μόρια!!!

Επιπλέον κόπηκαν τα μόρια της προϋπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη εμπειρία 24 μηνών και όχι 60 όπως ισχύουν σε όλες τις άλλες προσλήψεις, έτσι ώστε να τοποθετηθούν στις νέες θέσεις μόνο εκείνοι που διορίστηκαν επί ΝΔ.

Το τεστ δεξιοτήτων για τις θέσεις του τεχνικού προσωπικού δεν είχαν κανένα αντικειμενικό κριτήριο με κίνδυνο να προσληφθούν σε

θέσεις τεχνικού προσωπικού ανειδίκευτοι και έτσι να θέσουν την ζωή την δική τους αλλά και άλλων συναδέλφων σε κίνδυνο.

Η αρμόδια τριμελής επιτροπή θα αποτελείται μόνο από στελέχη διορισμένα από την ηγεσία, δίχως την συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων και του ΑΣΕΠ, γεγονός πρωτοφανές στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της χώρας. Και ο εμπαιγμός; Αυτό συνίσταται στο ότι ενώ μέχρι τώρα σε περιπτώσεις διορισμού η επιτροπή έπρεπε να λαμβάνει συνεντεύξεις ίσες με τον αριθμό των θέσεων συν 30% τώρα υπόσχονται να αυξηθεί ο αριθμός των συνεντεύξεων να ίσος με τον αριθμό των θέσεων συν 100%.

Το συνδικαλιστικό κίνημα είχε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι υπεύθυνοι της ηγεσίας της ΔΕΗ, θα οδηγήσουν σε ολισθηρό δρόμο την επιχείρηση και αντιτίθεται και καταστρατήγηση των διατάξεων του ΑΣΕΠ.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στις 8-1-2007, συζητήθηκε επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, με θέμα την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα από την επερώτηση αυτή το ΚΚΕ αποκάλυψε ποιοι ωφεληούνται και ποιοι χάνουν από την απελευθέρωση-ιδιωτικοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τόνισε ότι σήμερα στην ΕΕ τέσσερις - πέντε μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι ελέγχουν το 55% της αγοράς των 15. Με τη διεύρυνση της Ένωσης θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η μονοπωλίηση της αγοράς από ελάχιστους ισχυρούς κεφαλαιοκράτες.

Αποκάλυψε ότι στη ΔΕΗ με τη μείωση του προσωπικού και την αύξηση της παραγωγής, έχουμε αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Παράλληλα όμως, οι θέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας αντικαθίστανται από τις χαμηλότερου κόστους ευέλικτες μορφές απασχόλησης, από εργαζόμενους συχνά ανασφάλιστους, χωρίς συνδικαλιστική οργάνωση και προστασία, από εντατικοποίηση και από αύξηση εργατικών ατυχημάτων - συχνά θανατηφόρων. Έδειξε ότι με κρατικές παρεμβάσεις, σαν την αυθαίρετη αύξηση της οριακής τιμής του συστήματος, ωφελοούνται με προνομιακούς, σκανδαλώδεις όρους, οι ιδιώτες ανταγωνιστές της ΔΕΗ, με

πρώτο και καλύτερο τον κύριο Λάτση, μεγαλομέτοχο των κρατικών ΕΛΠΕ, που ανταγωνίζονται την κρατική ΔΕΗ. Η εμπλοκή της αμερικανικής πρεσβείας στην προώθηση της συνεργασίας της ΔΕΗ ΑΕ με την Contour Capital, υπογραμμίζει τις βλέψεις των πολυεθνικών, για τον έλεγχο των λιγνιτικών κοιτασμάτων στα Βαλκάνια, την υποκριτική και επιθετική επίκληση της συμφωνίας του Κιότο για την προστασία του περιβάλλοντος. Αποκάλυψε το παιχνίδι των ιδιωτών επενδυτών, που εκβιάζουν με την κατασκευασμένη ενεργειακή ανεπάρκεια, για ακόμη μεγαλύτερες κρατικές παρεμβάσεις, επιδοτήσεις, πρόνοιες και εγγυήσεις, προκειμένου να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν, με δημόσιο χρήμα, οι ιδιωτικές μονάδες παραγωγής. Τόνισε ότι η μετοχοποίηση οδήγησε τη ΔΕΗ, όχι στον εκσυγχρονισμό, αλλά στις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμολογίων της, ιδιαίτερα για τη λαϊκή κατανάλωση. Αντί για επενδύσεις, η ΔΕΗ προτίμησε την περιτομή αναπτυξιακών δαπανών και επενδύσεων, για να εμφανίζει μεγαλύτερα κέρδη και να καθιστά τη μετοχή της περισσότερο ελκτική στις χρηματαγορές,

Τούτο το μεγάλο φαγοπότη γίνεται γιατί: «Θεωρείτε την ηλεκτρική ενέργεια εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό. Εμπόρευμα που πρέπει να επιφέρει

γρήγορα και μεγάλα κέρδη στους ιδιώτες επενδυτές, κέρδη που βγαίνουν από την εκμετάλλευση των εργαζομένων και από τις την αυξήσεις των τιμολογίων στα λαϊκά νοικοκυριά.»

Για το ΚΚΕ, η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Ο σχεδιασμός και η χάραξη ενεργειακής πολιτικής πρέπει να γίνονται με κριτήριο αποκλειστικά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Οι πρώτες ύλεις, τα μέσα παραγωγής, οι γραμμές μεταφοράς, τα δίκτυα διανομής πρέπει να αποτελούν κρατική - κοινωνική περιουσία. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να τα εκχωρεί στους ιδιώτες. Το ΚΚΕ αγωνίζεται, με συνέπεια και σταθερότητα, κατά της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, για φτηνό ρεύμα στο λαό, για κρατική έρευνα με την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών, του λιγνίτη, των αιοηλικών πάρκων, του νερού. Να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας μας από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και μονοπωλιακούς ομίλους, για πλήρη-σταθερή εργασία με συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόμενους, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.

Το ΠΑΣΟΚ, δια του κ. Γ. Φλωρίδη, προσπάθησε να αποσειεί από πάνω του τις ευθύνες και αν στρέψει

το θέμα σε ανούσιο δικοματικό καυγά, συνδέοντας τις παλαιότερες αλλοθές στη διοίκηση της ΔΕΗ με τα πρόσφατα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της ΑΕ και κατήγγειλε τις επιχειρούμενες προσλήψεις «γαλήζιων παιδιών», με τη μέθοδο των προφορικών συνεντεύξεων στον επικείμενο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ.

Την παράσταση έκληψε ο υφυπουργός της Ν.Δ. Κ. Νεράντζης, ο οποίος έδωσε απόλυτη πολιτική κάλυψη στην απόφαση της ΡΑΕ για τη δημοτική αύξηση της οριακής τιμής του συστήματος. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό της ΔΕΗ, τόνισε: «Είναι ΑΕ, της οποίας καταστατικός σκοπός είναι η κερδοφορία, ... για τους νεοπροσλαμβόμενους υιοθετείται περιβάλλον όρων εργασίας, ανάλογο με εκείνο της γενικότερης αγοράς εργασίας. Παύουν πια οι εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων... εκείνων όπου εργάζονται στις ΔΕΚΟ... και εκείνων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και συμμετέχουν ενεργά στην προοπτική για επιβίωση και ανταγωνιστικότητα...». Και συνέχισε: «Η παροχή προνομίων στη μία κατηγορία εις βάρος της άλλης, δεν μπορεί επ' άπειρον να συνεχιστεί». Άραγε μετά τα παραπάνω, τι αξία έχει η δέσμευση «δεν θίγουμε τους παλαιούς εργαζόμενους»;

ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ



Η Ε.Ε. και ο δικομματισμός συνεχίζουν την κατεδάφιση της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης. Χτυπούν ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις.

Η Ν.Δ. καλλιεργεί το έδαφος για νέες αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης, μείωση συντάξεων, κατάργηση ειδικών ρυθμίσεων για τις γυναίκες. Κανείς πια δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα βγει στη σύνταξη, ούτε τι σύνταξη θα πάρει. Προ-

ωθείται η ιδιωτική ασφάλιση και με νέες μορφές όπως τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία έτρεξαν να «διεκδικήσουν» οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες.

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ χρόνια τώρα κατασκευάζουν τον μπαμπούλα της «κρίσης», των «ελλειμμάτων» της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα νομιμοποιούν την εισφοροδιαφυγή, νομοθετούν την εισφοροαπαλλαγή των επιχειρήσεων και την ανασφάλιστη εργασία στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας». Διαλύουν καθημερινά τα κρατικά νοσοκομεία και το ΕΣΥ και ιδιωτικοποιούν Υγεία και Πρόνοια, εντείνοντας έτσι την αιμορραγία των ασφαλιστικών Ιδρυμάτων, των Ταμείων και Οργανισμών.

Οι δυνάμεις του δικομματισμού αυξάνουν την ανασφάλεια του κόσμου της εργασίας. Δημιουργούν, διευρύνουν και απελευθερώνουν ταυτόχρονα την αγορά κοινωνικής ασφάλειας, για να κερδοσκοπήσει το κεφάλαιο με την πώληση προσδοκιών ιδιωτικής συνταξιοδότησης και ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Για τις ίδιες και χειρότερες υπηρεσίες οι εργαζόμενοι ήδη πληρώνουν δύο και τρεις φορές περισσότερο, ενώ αυξάνεται συνεχώς το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού που πετάγεται έξω από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Καταργείται έτσι η καθολικότητα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

Το προσωπικό της ΔΕΗ δεν έμεινε στο απυρόβλητο. Ούτε ένας από τους αντισσφαλιστικούς νόμους του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. δεν μας εξαίρεσε. Καθώς η ΔΕΗ ΑΕ μειώνει το προσωπικό της, οι θέσεις εργασίας καλύπτονται από εργαζόμενους στον εργολάβο, πολλοί απ' τους οποίους είναι ανασφάλιστοι.

Η ΕΣΚ από χρόνια προειδοποίησε ότι η μετοχοποίηση της ΔΕΗ θα προικοδοτούσε τους μεγαλομετόχους με την ενσωματωμένη στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσία του ασφαλιστικού. Ότι η απελευθέρωση των αγορών εργασίας και ενέργειας θα υπονόμει ακόμα περισσότερο ασφαλιστικές παροχές και δικαιώματα. Πρότεινε στα συνδικάτα και τους εργαζόμενους να δραστηριοποιηθούν για να δημιουργηθεί μέτωπο των

εργαζόμενων και όλου του λαού για να αποκρουστεί η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και η κατεδάφιση του Ασφαλιστικού.

ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΣΑΔ ισχυρίζονται ότι έλυσαν οριστικά το ασφαλιστικό μας με τη δημιουργία του ΟΑΠ. Δημιούργησαν ένα Ταμείο στο οποίο η αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων συνεχώς χειροτερεύει. Η χρηματοδότησή του, η ίδια του η ύπαρξη εξαρτάται από τον κρατικό προϋπολογισμό και την πολιτική βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης. Η επικαιροποιημένη περιουσία για την οποία πανηγυρίζουν δεν αναγράφεται σε κανένα λογιστικό βιβλίο του Υπ. Οικονομικών ή της ΔΕΗ ΑΕ. Η θυγατρική που ετοιμάζουν για τη διαχείριση και ιδιωτικοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΔΕΗ θα δώσει την οριστική λύση στην υπόθεση της ενσωματωμένης περιουσίας, στο «εμπράγματο δικαίωμα».

Η διοίκηση του ΟΑΠ κάνει οικονομία στις δαπάνες, όταν αυτές αφορούν τους δικαιούχους. Μας ονομάζει πλέον «πελάτες» και βάζει στην άσκηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας όλο και περισσότερα γραφειοκρατικά προσχώματα. Όλο και συχνότερα εξετάσεις και φάρμακα δεν εγκρίνονται, ενώ συνάδελφοι που πάνε να δικαιολογήσουν ημερασθένειες ή αναρρωτικές αντιμετωπίζονται σαν απατεώνες. Για να μην αναφερθούμε στα ύψη των αποζημιώσεων για ιατρικές εξετάσεις, ή για τη συμμετοχή στα φάρμακα.

Επιβεβαιώθηκε η ΕΣΚ όταν έθετε ως μοναδικό κριτήριο για το τι ασφαλιστικό έχουμε είναι το ύψος, η ποιότητα και η καθολικότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Τα ζητήματα αυτά όμως δεν βρίσκονται ποτέ στην ατζέντα των εκπροσώπων του δικομματισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα.

ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ στα πρωτοβάθμια, στη ΓΕΝΟΠ και στη ΓΣΕΕ είναι μέρος του προβλήματος, αφού εμποδίζουν την ανάπτυξη οποιασδήποτε αντίστασης και πνίγουν τη διεκδίκηση στα σαλόνια των «κοινωνικών διαλόγων», σαν «προνομαϊκό συνομιλήτρες» των υπουργών της κάθε κυβέρνησης. Η ΕΣΚ, η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, το ΠΑΜΕ παλεύουν για τη κατάργηση του συνόλου των αντισσφαλιστικών νόμων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Απαιτούν να μπουν σε αγωνιστική πορεία διεκδίκησης, μαζί με τα ζητήματα ιδιωτικοποίησης και εργασιακών σχέσεων, τόσο το ύψος όσο και η ποιότητα των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης. Η Κοινωνική Ασφάλιση, όπως η Υγεία, η Παιδεία είναι κοινωνικά αγαθά-δικαιώματα, γι' αυτό και θεωρούμε ότι κάθε ιδιωτική-κερδοσκοπική δραστηριότητα στους τομείς αυτούς πρέπει να καταργηθεί.

Οι εργαζόμενοι έχουν και γνώση των προβλημάτων και εμπειρία. Κάθε φορά που οι λαοί οργάνωναν αγώνες, είχαν κινήματα, μέτωπα κάθε φορά που οι εργαζόμενοι έμπαιναν μπροστά και διεκδικούσαν, είχαμε πρόοδο, κοινωνικά δικαιώματα, κατακτήσεις.

Πρώτη προϋπόθεση: Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ

Πόλεμος συμφερόντων μέσω non paper

Ένα περίεργο non paper κυκλοφόρησε σε δημοσιογραφικά και άλλα γραφεία, στο οποίο διατυπώνονται κατηγορίες για «φωτογραφικές διατάξεις» στον διαγωνισμό για την κατασκευή της νέας μονάδας της ΔΕΗ στο Αλιβέρι.

Το κείμενο αυτό αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο στον ακήρυχτο πόλεμο συμφερόντων που έχει στηθεί γύρω και μέσα στην ΔΕΗ για το ποιος θα πάρει τα «φιλέτα» του εκσυγχρονισμού των μονάδων συνολικής ισχύος 1.600 MW.

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει για τη διανομή αυτών των έργων (Αλιβέρι, Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία) έχει ως έπαθλο για το νικητή

1 δισεκατομμύριο ευρώ !!! και στην μάχη για την κατάκτησή του έχει εμπλακεί οι πιο ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι (Μυτιληναίος, Κοπελούζος, ΤΕΛ, ΤΕΡΝΑ) μέσω κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχουν και οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί και αμερικανικοί κατασκευαστικοί όμιλοι (Alstom, Ansaldo, General Electric).

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ανεξάρτητα από την κατάληξη του διαγωνισμού, οι χαμένοι δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και ετοιμάζονται να καταθέσουν ενστάσεις. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ακόμη

καθυστέρηση της έναρξης του έργου με αποτέλεσμα η νέα ή οι νέες μονάδες να μην μπουν εγκαίρως στο σύστημα, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο του black out.

Οι ευθύνες της διοίκησης της ΔΕΗ είναι τεράστιες αφού λόγω της ολιγωρίας ή της έλλειψης βούλησης να προχωρήσει τα έργα, ταλαντευόμενη μέσα στο πλέγμα των συμφερόντων, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση της επιχείρησης και «στρώνει» τον δρόμο για τους ιδιώτες ανταγωνιστές της.

ΔΕΗ: μια καθόβωση και αποδοτική «αγελάδα»

Διαστάσεις σκανδάλου έχει λάβει πλέον η υπόθεση με τα χρέη προς την ΔΕΗ του ελληνικού δημοσίου.

Τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών ποιούν τη νήσαν και δεν θέλουν να πιάσουν στα χέρια τους την «καυτή πατάτα» που ακούει στο όνομα των αποζημιώσεων του δημοσίου προς την ΔΕΗ αναφορικά με την κοινωνική πολιτική που ασκεί η τελευταία.

Για την ιστορία και μόνο θα αναφέρουμε ότι το ελληνικό Δημόσιο οφείλει να καταβάλει στην ΔΕΗ το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ για την δημόσια υπηρεσία που προσφέρει

(ηλεκτροδότηση δρόμων, επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για το νησιωτικό σύμπλεγμα και τις δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας κλπ). Από το 2001 το ελληνικό Δημόσιο αρνείται να καταβάλει τα 161 εκατομμύρια ετησίως που οφείλει στην ΔΕΗ με αποτέλεσμα όχι μόνο να επιβαρύνονται τα ήδη άσχημα οικονομικά της αποτελέσματα, αλλά και να «στρώνεται» ο δρόμος για τους ιδιώτες ανταγωνιστές της.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της διοίκησης της ΔΕΗ το συνολικό ποσό των οφειλών του Δημοσίου προς την ΔΕΗ ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό του 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ

και όπως η ίδια, δια στόματος του πρώην πλέον, διευθύνοντος συμβούλου κ. Δ. Μανιατάκη δήλωσε, «δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτά».

Την ίδια στιγμή η σκανδαλώδης απόφαση της ΡΑΕ για το νέο τρόπο προσδιορισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος επιφέρει θανάσιμο πλήγμα στην ΔΕΗ και αποτελεί ένα δώρο ως μάννα εξ ουρανού για τους ιδιώτες ανταγωνιστές της, αφού με το νέο τρόπο, ουσιαστικά, η ΔΕΗ πριμοδοτεί την «ακριβή» ηλεκτροπαραγωγή των ιδιωτών, προκειμένου αυτοί να πουλήσουν στον ΔΕΣΜΗΕ το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγουν.

Δεν θα ήταν υπερβολή να

τονίσουμε ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία αντιλαμβάνεται την απελευθέρωση της αγοράς ως απαξίωση της ΔΕΗ (μέσω του οικονομικού στραγγαλισμού και της προνομιακής μεταχείρισης των ανταγωνιστών της), προκειμένου να φανεί ότι τείνει ευήκοον ου στα κελύσματα της Ε.Ε. όταν άλλες χώρες (Γερμανία, Γαλλία) προσπαθούν να δημιουργήσουν «εθνικούς πρωταθλητές» στον ενεργειακό κλάδο στηρίζοντας και ενισχύοντας τις κρατικές τους επιχειρήσεις, ευνοώντας τις προσπάθειες οικονομικής εξυγίανσης και ενίσχυσης τους με στρατηγικές συμμαχίες.

ΣΕΝΑΡΙΑ BLACK OUT... Αλήθειες και Ψέματα

Δεν πρόλαβε καλά καλά να στεγνώσει το μελάνι τον κινδυνολογούντων άρθρων σχετικά με την επάρκεια του συστήματος για το ερχόμενο καλοκαίρι και δόθηκε στην δημοσιότητα η έκθεση της ΙΕΑ (του ενεργειακού οργανισμού του ΟΟΣΑ), η οποία προβλέπει τον κίνδυνο black out.

Είναι γνωστό ότι τον Ιούλιο η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος φτάνει στο ζενίθ της και ότι για τον λόγο αυτό, εάν υπήρχε μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός στην χώρα, θα έπρεπε μέχρι το 2010 κάθε χρόνο να εγκαινιάζεται μια νέα μονάδα παραγωγής της τάξεως των 400MW. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί γιατί δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί η δημοπράτηση αλλά και η ολοκλήρωση των νέων απαιτούμενων μονάδων. Επιπλέον, με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝ αλλά και της διοί-

κησης της ΔΕΗ ο εκουγχρονισμός και η αντικατάσταση των παλαιών μονάδων 1600MW περπατάει με «βήμα χελώνας» προκειμένου να ξεκαθαρίσει από τον πόλεμο συμφερόντων που διεξάγεται στο παρασκήνιο ο νικητής ή ο συνασπισμός νικητών για το μεγάλο αυτό «φιλέτο».

Σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο της ΙΕΑ η ζήτηση αιχμής το 2007 θα φτάσει τα 10.031 MW (το συντηρητικό σενάριο προβλέπει 10.501 MW και το σενάριο βάσης τα 10.786 MW). Για το 2008 το αντίστοιχο σενάριο προβλέπει 10.672 MW (10.882 MW το συντηρητικό και 11.183 MW το βάσης), για το 2009 11.048 MW (11.270 MW και 11.586MW αντίστοιχα για το συντηρητικό και το σενάριο βάσης) και για το 2010 11.431 MW (11.664 MW και 11.997 MW αντίστοιχα).

Είναι προφανές ότι παρά τις υπεράνθρωπες και γεμάτες αυτοθυσία προσπάθειες του προσωπικού της ΔΕΗ, είναι πολύ πιθανή η εκδήλωση black out την κρίσιμη περίοδο. Και

τότε οι ευθύνες θα πρέπει να επιμεριστούν εκεί που ανήκουν, δηλαδή τόσο την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ, όσο και στην διοίκηση της ΔΕΗ για ολιγωρία και κακό προγραμματισμό, για να χρησιμοποιήσουμε επιεικείς εκφράσεις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο διαγωνισμός για την μονάδα των 400 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο έχει καθυστερήσει σημαντικά, ενώ η επιδίωξη του ΥΠΑΝ για κατασκευή ιδιωτικών μονάδων 1200 MW καθυστερεί σημαντικά γιατί δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει το τοπίο μεταξύ των μεγάλων ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων για το ποιος θα πάει με ποιον και από κοινού να διεκδικήσουν τα ανάλογα μερίδια αγοράς.

Και μέσα σε όλα αυτά καταλήγουμε στο πικρό και συνάμα ζοφερό συμπέρασμα ότι μέχρι τα μέσα του 2009 δεν θα είναι έτοιμη καμία νέα μονάδα, θέτοντας σε κίνδυνο την ευστάθεια του συστήματος και την οικονομία της χώρας.

Ερωτήσεις των Βουλευτών προς την ηγεσία του ΥΠΑΝ

Συνεχίζονται οι ερωτήσεις από την πλευρά των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συνεχιζόμενη προσπάθεια απαξίωσης της ΔΕΗ προκειμένου να εξυπηρετηθούν αλλότρια σχέδια.

Μόνο το τελευταίο διάστημα υποβλήθηκαν δύο ερωτήσεις, οι οποίες έφεραν σε δύσκολη θέση την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ αναδεικνύοντας, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τα σοβαρά προβλήματα που εδώ και πολύ καιρό ταλαιπωρούν την επιχείρηση, τους εργαζόμενους αλλά και τους απλούς καταναλωτές.

Στην πρώτη ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Πιπεργιάς και Βασίλης Κεγκέρογλου, εισηγητής και αναπληρωτής εισηγητής, αντίστοιχα, του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας (ΚΤΕ) Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, τα δύο μέλη του κοινοβουλίου αναφέρονται στις συχνές δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης ότι, από 1/7/2007, οι οικιακοί καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνουν ότι οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης να δείξει ότι έχει επισπεύσει την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αφού τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η κυβέρνηση, αντί

για το «άνοιγμα» της αγοράς, έχει καταφέρει το «κλείσιμο» της, ενώ απουσιάζει η υποδομή και ιδιαίτερα οι κατάλληλοι μετρητές, που μπορούν να καταγράφουν την ωριαία κατανάλωση των οικιακών καταναλωτών. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ερωτούν τον υπουργό Ανάπτυξης με πιο τρόπο είναι δυνατόν πρακτικά να εφαρμοσθεί από 1/7/2007, όπως δηλώνει, και να ασκηθεί το δικαίωμα επιλογής άλλου, πέραν της ΔΕΗ, προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας από τους οικιακούς καταναλωτές.

Στην δεύτερη ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Πιπεργιάς, Βασίλης Κεγκέρογλου, Γιάννης Διαμαντίδης, Θανάσης Παπαγεωργίου, και Παναγιώτης Σγουριδής, επανέρχονται στο θέμα της γνωμοδότησης της ΡΑΕ, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπέρ των ιδιοκτητών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους, αναφέρονται στην υπ. Αριθμ. 332 Α/17.11.2006 γνωμοδότηση της ΡΑΕ με την οποία προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 24 και 44 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για να διευκολυνθεί η υποβολή προσφορών από μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας προκειμένου να εντάσσονται, στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό με νέο υπολογισμό του ελάχιστου μεταβλητού κόστους ηλεκτροπαραγωγής. Σημειώνουν ότι, πριν την γνωμοδότηση της ΡΑΕ, η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να εντάξει διάταξη στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα στο άρθρο 23, σύμφωνα με την οποία οι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, άσχετα από τον λόγο κατασκευής τους, θα προεντάσσοντο στο σύστημα και θα μπορούσαν να πωλούν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στις εγγυημένες τιμές των ΑΠΕ. Μετά, όμως, από καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ για φωτογραφική διάταξη και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, η διάταξη αναμορφώθηκε και

αφορά ισχύ σταθμών συμπαραγωγής το πολύ 50 ΜWe.

Αφορμή για την επαναφορά του θέματος, έδωσε η δημοσιοποίηση της έκθεσης της UBS (15/12/2006), για τον όμιλο Μυτιληναίου, στοιχεία της οποίας επιβεβαιώνουν πλήρως τις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ για φωτογραφική διάταξη της ΡΑΕ. Οι βουλευτές αναφέρονται σε συγκεκριμένες παραπομπές της έκθεσης για την Αλουμίνιον της Ελλάδος (ΑτΕ), σύμφωνα με τις οποίες το επικρατέστερο σενάριο είναι: «Ο σταθμός φυσικού αερίου να τροφοδοτεί μόνο με θερμική ενέργεια το εργοστάσιο και να πουλά την ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα ενώ τις ανάγκες του εργοστασίου σε ηλεκτρισμό θα καλύπτει η ΔΕΗ (με το τιμολόγιο Α150). Το σενάριο αυτό θεωρείται το καλύτερο, επειδή το βιομηχανικό τιμολόγιο έχει σταθερή τιμή 45 €/MWh, μια από τις χαμηλότερες της Ευρώπης». Σημειώνουν ότι, όσα αναφέρονται στην έκθεση, αποδεικνύουν περίτρανα ότι η γνωμοδότηση της ΡΑΕ, ήταν απολύτως φωτογραφική και ότι εξυπηρετεί τη στρατηγική της συγκεκριμένης επιχείρησης και τα χρηματιστηριακά παιχνίδια που στήνονται στο όνομα της.

Αναφερόμενοι στην απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης στην προηγούμενη ερώτησή τους για το ίδιο θέμα, στην οποία σημείωνε ότι δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ότι δεν ζήτησε γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ, επισημαίνουν: «προκύπτει μείζον πολιτικό θέμα, αφού καλύπτονται μεθοδεύσεις, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και μάλιστα σε βάρος της ελεγχόμενης από το δημόσιο ΔΕΗ.»

Οι βουλευτές ερωτούν τον υπουργό Ανάπτυξης ποιοι συνέβαλαν στην έκδοση της φωτογραφικής γνωμοδότησης της ΡΑΕ (332 Α/17.11.2006) και για ποιους λόγους καλύπτονται και δεν αποπέμπονται από τις θέσεις τους. Επιπρόσθετα τον ρωτούν αν η άδεια παραγωγής θα ισχύει και στην περίπτωση που η συγκεκριμένη εγκατάσταση συμπαραγωγής πωληθεί από την ΑτΕ.

ΕΝΩΣΗ

Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ
Κωδικός: 5808

Εκδότης
Γιώργος Μπίτζας

Διευθύνεται από
Συντακτική Επιτροπή
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Στουρνάρη 73-75, Τ.Κ. 104 32
Τηλ.: 210-52 30 997,
Fax: 210-52 40 383

Παραγωγή - Εκτύπωση:
ΚΑΜΠΥΛΗ Adv.
Αντιγόνης 60, Τ.Κ. 104 42
Τηλ.: 210-51 56 810-20-30,
Fax: 210-51 56 811

Εικονική απελευθέρωση ή πώς να κλέψετε την ΔΕΗ

Ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ έχουν πάρει «φόρα, φόρα κατηφόρα» τα τελευταία 2 χρόνια, τα κέρδη των ανταγωνιστών της αυξάνονται. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξει κάθε καλόπιστος αναγνώστης των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται στον Τύπο.

Στα τέλη Νοεμβρίου η «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης», θυγατρική των ΕΛΠΕ ανακοίνωσε ότι κατέγραψε κέρδη της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2006. Ναι, καλά διαβάσατε. Είναι εκείνη η μονάδα που τον Ιανουάριο του 2006 άρχισε να λειτουργεί αλλά δεν μπορούσε να πουλήσει το ηλεκτρικό ρεύμα που παρήγαγε επειδή οι τιμές της ήταν πολύ πιο ακριβές από τις αντίστοιχες της ΔΕΗ.

Πώς όμως συνέβη αυτό το θαύμα; Τι μεσοδιάβησε στο μεταξύ και μια ζημιολογία μονάδα άρχισε να καταγράφει κέρδη;

Όπου δεν πίπτει λόγος... πίπτει ράβδος (διοικητική παρέμβαση). Αρκεί και μόνο να αναφέρουμε ότι με παρέμβαση της ΠΑΕ την άνοιξη του 2006 άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος και οι τιμές χονδρικής ακρίβυναν. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2006 η Οριακή Τιμή του Συστήματος αυξήθηκε κατά μέσο όρο 42,79%.

Ποιες όμως ήταν οι τιμές τα προηγούμενα χρόνια; Το 2005 η μέση τιμή έτους της ΟΤΣ ήταν 43,18 ευρώ ανά MWh και το 2004 30,02 ευρώ ανά MWh. Με απλή αριθμητική βλέπουμε ότι η αύξηση αγγίζει το 105% μέσα σε μια διετία. Η έκρηξη των τιμών βέβαια έγινε τον Μάρτιο του 2006 όταν τέθηκε σε εφαρμογή απόφαση της ΠΑΕ για το νέο τρόπο υπολογισμού των τιμών.

Να λοιπόν ο «μαγικός» τρόπος με τον οποίο η «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης» μπόρεσε να πουλήσει το ρεύμα που παράγει με φυσικό αέριο, το οποίο ως γνωστό είναι πολύ πιο ακριβή πρώτη ύλη.

Ακόμη και οι πιο δύσπιστοι γνωρίζουν και παραδέχονται ότι όσα χρόνια η ΔΕΗ ήταν ο μοναδικός-παραγωγός αλλά και πελάτης του ΔΕΣΜΗΕ το σύστημα λειτουργούσε δίχως απώλειες και κυρίως προς όφελος των καταναλωτών. Η είσοδος όμως της «Ενεργειακής Θεσσαλονίκης» άλλαξε τα πράγματα γιατί έπρεπε να εξηγηθούν τα συμφέροντα του ομίλου λάτρου που είναι πλέον ο μεγαλομέτοχος των ΕΛΠΕ. Η μονάδα των ΕΛΠΕ έχει πολυπληθές κόστος παραγωγής σε σχέση με εκείνο της ΔΕΗ αφού χρησιμοποιεί ως μοναδικό καύσιμο το φυσικό αέριο. Σε κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να πουλήσει το ρεύμα της στον ΔΕΣΜΗΕ. Ήρθε όμως η απόφαση της ΠΑΕ και άλλαξε τα πράγματα (προς όφελος τίνος;).

Η κατάσταση αυτή θα επιδεινώνεται συνεχώς αφού οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται διαρκώς με αποτέλεσμα η μεν ΔΕΗ να συνεχίσει να πριμοδοτεί την παραγωγή της «Ενεργειακής Θεσσαλονίκης» και των άλλων ιδιωτών «επενδυτών». Τώρα τι είδους «επενδυτές» είναι αυτοί, οι οποίοι θα πωλούν το ρεύμα με προκαθορισμένες και εγγυημένες τιμές το αφήνουμε στην κρίση των αναγνώστων.

Αντίστοιχες έμμεσες επιδοτήσεις θα κληθεί να καταβάλει ο ΔΕΣΜΗΕ για την λειτουργία των 3 νέων ιδιωτικών μονάδων που θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια. Το κόστος αυτό της έμμεσης επιδότησης όμως ποιος θα κληθεί να το καταβάλει; Προφανώς η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή είτε μέσω των μειωμένων μερισμάτων προς το Δημόσιο, είτε μέσω των ζημιών που ήδη καταγράφει η ΔΕΗ, είτε μέσω της απευθείας αύξησης των τιμοολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος.

Εμείς απλά θα τονίσουμε πως έχουμε κλασική περίπτωση «επιχειρηματικού ρίσκου» με τις εγγυήσεις και τις ευλογίες των θιασωτών του άκρατου φιλελευθερισμού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η Ε.Ε. ΠΡΟΤΙΝΕΙ, ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ

Εν μέσω μίνι ενεργειακής κρίσης, λόγω των προβλημάτων Ρωσίας-Λευκορωσίας για τα τέλη διέλευσης του πετρελαίου από τα εδάφη της δεύτερης με κατεύθυνση τις ενεργειακά πενιασμένες οικονομίες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, για πρώτη φορά η Ε.Ε. παρουσίασε τον δικό της «Οδικό Χάρτη» για την ενεργειακή επάρκεια και τροφοδοσία των χωρών-μελών της Ένωσης.

Το πακέτο των προτάσεων (αναμένεται να εγκριθούν στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής 8-9 Μαρτίου 2007) κρίθηκε αναγκαίο για δύο, πρωτίστως, λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το εσωτερικό της κοινότητας και ανεπαρκή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας όπου κυριαρχεί η έλλειψη διαφάνειας και ο δεύτερος λόγος έχει άμεση σχέση με το διεθνές περιβάλλον και το συνεχή προβλήματα που ανακύπτουν στην τροφοδοσία των κρατών μελών με πρώτες ενεργειακές ύλες από την Ρωσία.

Τα γεωπολιτικά παιχνίδια των μεγάλων (Η.Π.Α και Ρωσία) παραγωγών και διανομών πρώτων υλών φέρνουν σε δύσκολη θέση της Ε.Ε, η οποία βλέπει να αυξάνει διαρκώς ο βαθμός εξάρτησης της από τρίτες χώρες. Στόχος της Ε.Ε είναι να μειώσει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που σήμερα φτάνει το 50% μέσω της αντίστοιχης αύξησης της παραγωγής από εναλλακτικές πηγές ενέργειας ώστε από το 5% που είναι σήμερα να φτάσει το 20% μέχρι το 2020 και η συμμετοχή των βιοκαυσίμων στη συνολική κατανάλωση καυσίμων να φτάσει το 10%.

Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι τόσο οι κατά καιρούς ενεργειακές κρίσεις λόγω της στάσης της Ρωσίας, όσο και η επαπειλούμενη «ενεργειακή πείνα» επαναφέρουν στο προσκήνιο δύο «καυτά ζητήματα» της ενεργειακής βιομηχανίας. Το πρώτο έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια και το δεύτερο με την λιγνιτική παραγωγή. Ήδη πολλές χώρες ανακοίνωσαν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων, ενώ άλλες, όπως οι Γερμανία, ξανανοίγουν τα παλιά λιγνιτορυχεία προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους για φτηνή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναφορικά με την δέσμη μέτρων που προτείνει, πάντως η Κομισιόν, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτές κινούνται προς την κατεύθυνση προάσπισης των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων προσπαθώντας να δημιουργήσουν μια τεχνητή απορύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στοχεύοντας βασικά τις πρώην κρατικές επιχειρήσεις με το επιχειρήμα ότι έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Το μέλλον των προτάσεων αυτών όμως είναι αβέβαιο, ακόμη κι αν καταστούν επίσημη πολιτική της Ε.Ε. γιατί πολλές χώρες με επικεφαλής την Γαλλία και την Γερμανία αντιδρούν φοβούμενες ότι η ανεξέλεγκτη λειτουργία των διαφόρων επενδυτικών κεφαλαίων που περιμένουν στη γωνία, θα δημιουργήσει συνθήκες ενεργειακής ανασφάλειας και κατ' επέκταση πολλά προβλήματα στην τροφοδοσία της οικονομίας, υπονομεύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα πολλών εθνικών οικονομιών.

Η ΑΝΟΜΒΡΙΑ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δραματικές αναμένονται να είναι οι εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής



ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης, λόγω της εκτεταμένης ανομβρίας αλλά και της διακοπής λειτουργίας των σταθμών 3 και 4 του πυρηνικού εργοστασίου στο Κοζλοντούι της γειτονικής Βουλγαρίας.

Ανάμεσα σε όλες τις χώρες ο πιο ασταθής κρίκος του συστήματος αποδείχτηκε ότι ήταν η Αλβανία, που ήταν και η πρώτη που βίωσε εκτεταμένη ενεργειακή κρίση με πολύωρες διακοπές ρεύματος που φτάνουν και τις 8 ώρες ημερησίως κι αυτό γιατί το 78% του ενεργειακού ισοζυγίου της γειτονικής χώρας καλύπτεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι «έπεσαν» θύματα της ανομβρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ελλιάδα προσέφερε ήδη στην Αλβανία 80 MW, ενώ η ΔΕΗ υπέγραψε συμφωνία με την αντίστοιχη εταιρεία ηλεκτρισμού της Αλβανίας για εξαγωγή τις νυχτερινές ώρες 100MW μέχρι τον Μάρτιο, τις οποίες η δεύτερη θα ανταποδώσει στο διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου 2007.

Αξίζει να σημειώσουμε πως σε ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων έχουν μειωθεί σημαντικά τα υδατικά αποθέματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανομβρία των δύο τελευταίων μηνών, αν και βρισκόμαστε στα μέσα του χειμώνα, αλλά και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στην ελληνική ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά έργα. Ανησυχητικά είναι ήδη τα μηνύματα που φτάνουν από τους ταμιευτήρες του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας των Κρεμαστών, όπου η στάθμη των νερών έχει πέσει κατά 30 μέτρα. Σήμερα στο ταμιευτήρα βρίσκονται 1.5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, τη στιγμή που η ωφέλιμη χωρητικότητα είναι 3.3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Οι κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται είναι βέβαιο ότι θα επιτείνουν το πρόβλημα στα επόμενα χρόνια. Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η μειωμένη χιονόπτωση, αφού οι ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών έργων το καλοκαίρι περιέχουν κατά κύριο λόγο ύδατα από τα χιόνια που λιώνουν.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Στις 22 Φεβρουαρίου θα βγει η προκήρυξη για τη δημοπράτηση της πρώτης ιδιωτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από το ΔΕΣΜΗΕ. Τη μονάδα αναμένεται να διεκδικήσουν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των αρμοδίων του ΔΕΣΜΗΕ, τρεις με τέσσερις μεγάλοι όμιλοι. Αυτοί είναι οι:

- 1) Iberdrola από κοινού με τη Motor Oil, η οποία διαθέτει άδεια στην Κόρινθο για μονάδα συνδυασμένου κύκλου συνολικής ισχύος 400 MW,
- 2) Ο όμιλος Μυτιληναίου κατά πάσα πιθανότητα από κοινού με την ισπανική Endesa, (διαθέτει άδεια για 400 MW στη Βοιωτία),
- 3) Η Ελληνική Τεχνοδομική από κοινού με τη γαλλική EdF και τη Βιοχάλη (διαθέτει επίσης άδεια για αντίστοιχη μονάδα στη Βοιωτία).
- 4) Δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί εάν και με ποιους συνεταιρούς θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ο όμιλος Κοπελούζου ο οποίος διαθέτει άδεια για 400 MW μέσω της Enelco (κοινοπραξία με την ιταλική Enel), ο όμιλος της Τέρνα όπως και η Χαλυβουργική.

Στο μεταξύ οι ανάγκες του συστήματος σε ηλεκτρισμό δημιουργούν νέο πεδίο δραστηριότητας για ιδιώτες παραγωγούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο επόμενο τρίμηνο ο ΔΕΣΜΗΕ θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για ισχύ 350-400 MW από αεριοστροβιλικές μονάδες για να εγκατασταθούν στο σύστημα το καλοκαίρι του 2008.

Από τα παραπάνω είναι εύκολο να ξεκαθαρίσει η εικόνα για τους λεγόμενους «ιδιώτες» επενδυτές στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής στην χώρα μας. Μια απλή χαρτογράφηση των προθέσεων τους έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των διαπλεκόμενων συμφερόντων αλλά και της ηυσαθείας μάχης που διεξάγεται.

Έντονη την παρουσία τους στον τομέα της ενέργειας ετοιμάζονται να κάνουν οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας μας, Ελληνική Τεχνοδομική, ΓΕΚ-Τέρνα και J&P-ΑΒΑΞ.

Από την ανάπτυξη σειράς αιοθικών πάρκων, οι τρεις όμιλοι αναμένουν σημαντικά έσοδα, που μάλιστα στην περίπτωση της Ελληνικής Τεχνοδομικής εκτιμάται ότι θα "καταλαμβάνουν" το 12% επί των καθαρών κερδών της για το 2006. Με ποσοστό 45% θα συμμετάσχει στην εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή αιοθικού πάρκου στη Γυάρο η J&P-ΑΒΑΞ, η οποία σκοπεύει να επενδύσει για το σκοπό αυτό το ποσό των 40 εκατ. ευρώ.

Το αιοθικό πάρκο, ισχύος 300 MW, αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια 1 εκατομμυρίου MWh τον χρόνο. Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), η πρώτη φάση του έργου εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.

Αιοθικά πάρκα και μονάδες παραγωγής βιοαερίου, συνολικής ισχύος 60 MW, εκτιμάται ότι θα διαθέσει σε λειτουργία ο όμιλος Ελληνική Τεχνοδομική μέχρι το τέλος του έτους, ενώ μέχρι τις αρχές του 2009 θα προστεθούν νέα αιοθικά πάρκα, συνολικής ισχύος 108 MW. Με βάση το σημερινό σχεδιασμό, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να προσεγγίζει τα 200 MW μέχρι το 2008, με πωλήσεις 30-40 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 20-25 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος έχει ήδη εξασφαλίσει άδειες για άλλα 200 MW, οι εργασίες κατασκευής των οποίων αναμένεται να ξεκινήσουν μετά το 2008. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, η ενέργεια και τα έργα περιβάλλοντος θα συνεισφέρουν το 12% των καθαρών κερδών για το 2006, τα οποία προβλέπεται ότι θα φτάσουν τα 73 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό προβάδισμα στον τομέα της ενέργειας έχει ο Όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, καθώς ήδη λειτουργεί θερμοηλεκτρική μονάδα μέσω της θυγατρικής "Ηρώ". Για το σύνολο της χρήσης η διοίκηση του Ομίλου, από τη συγκεκριμένη μονάδα αναμένει έσοδα περί τα 31 εκατ. ευρώ και κέρδη γύρω στα 10 εκατ. ευρώ. Σήμερα, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ανέρχεται σε 109 MW, ενώ στο στάδιο της κατασκευής βρίσκονται επιπλέον 58 MW αιοθικών πάρκων και 15 MW υδροηλεκτρικών έργων.

ΒΡΥΧΑΤΑΙ Η ΚΟΚΚΙΝΗ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ” ΑΡΚΟΥΔΑ

Σφίγει ο κλοιός του Πούτιν γύρω από τον λαιμό της Ευρώπης. Πέρσι ολόκληρη η Κεντρική και Δυτική Ευρώπη κρατούσε την ανάσα της περιμένοντας να δει που θα καταλήξει η διεθκυστία μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας για την διέλευση του φυσικού αερίου, φέτος «πάγωσαν» και μόνο με την σκέψη ότι η Λευκορωσία δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με την Ρωσία για την διέλευση του πετρελαίου.

Ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά την εξάρτηση της Δυτικής Ευρώπης από τις ενεργειακές πρώτες ύλες της Ρωσίας και «παίζει» σκληρά, προς το παρόν, προκειμένου να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά, οικονομικά και πολιτικά οφέλη.

Η στρατηγική του εδράζεται στον ξεκάθαρο εκβιασμό τόσο προς τις χώρες διέλευσης όσο και προς τις χώρες τελικούς παραλήπτες των αγαθών που με τόση μαεστρία εμπορεύεται. Πολλοί μιλούν για μια νέα μορφή «ψυχρού πολέμου» που έχει ξεσπάσει, αλλά λίγοι το λένε να τα βάλουν με την ρωσική αρκούδα, η οποία κρατάει σφιχτά στα δόντια της τα κλειδιά της ενεργειακής αυτάρκειας της Δυτικής Ευρώπης.

Η κατάσταση αυτή έχει προβληματίσει τις ηγεσίες πολλών ευρωπαϊκών κρατών αλλά και την ίδια την Ε.Ε. που βλέπει ότι παρά τις συνεχείς υποχωρήσεις της, ο Πούτιν παραμένει σταθερά προσανατολισμένος προς τον τελικό του στόχο που δεν είναι άλλος από τον ενεργειακό εναγκαλισμό της Ευρώπης και την εξάρτησή της από τις πρώτες ύλες της χώρας του. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Ε.Ε. να εκδώσει «οδικό χάρτη» που αποσκοπεί στην προφύλαξη των 490 εκατομμυρίων πολιτών της από ένα εφιαλτικό μέλλον δίχως επαρκή ενεργειακά αποθέματα.

Βουλγαρία: Ζητά αποζημίωση 1 δισ. για Κοζλοντούι

Το ποσό του ενός δισ. ευρώ θα ζητήσει η Βουλγαρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αποζημίωση για το κλείσιμο των μονάδων 3 και 4 του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας του Κοζλοντούι. Όπως μετέδωσαν τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Ενέργειας της χώρας δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι η Βουλγαρία θα λάβει μέτρα για την αύξηση του ποσού της αποζημίωσης για το κλείσιμο των εν λόγω μονάδων, τονίζοντας ότι η χώρα θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων κρατών-μελών που έχουν ήδη εκμεταλλευτεί αυτές τις αποζημιώσεις. Ο Ρούμπεν Οβτσάροβ εξέφρασε την ελπίδα οι δύο «παροπλισμένες» πυρηνικές μονάδες να τεθούν και πάλι σε λειτουργία. Σημειώνεται ότι στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, λίγες μόλις ώρες πριν από την ένταξη στην Ε.Ε., η Βουλγαρία έκλεισε άλλους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες στο Κοζλοντούι προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφάλεια. Η Ε.Ε. αναμένεται να καταβάλει στη Σόφια το ποσό των 550 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για το κλείσιμο των τεσσάρων αντιδραστήρων και για να ενθαρρύνει την οικονομία στη χρήση ενέργειας.

GAZPROM ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ



Α πρόβλεπτες θα είναι οι συνέπειες από την επαπειλούμενη είσοδο του ρωσικού μαγνηρίου Gazprom στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Τα δείγματα γραφής που έδωσε μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη εται-

ρεία φυσικού αερίου στον κόσμο έχουν προκαλέσει ρίγη τρόμου στις κυβερνήσεις των χωρών της Δυτικής Ευρώπης που εξαρτώνται από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ρωσία. Σκληρός διαπραγματευτής που αγγίζει τα όρια του ανοιχτού εκβιασμού, όπως απέδειξαν οι ενέργειές της πέρσι και φέτος προς την Ουκρανία και την Λευκορωσία, η Gazprom ετοιμάζεται να εισέλθει στην ελληνική αγορά μέσω της «Προμηθέας Gaz» του ομίλου Κοπελούζου. Πληροφορίες που είδαν το φως στον ρωσικό Τύπο θέλουν την Gazprom να αγοράζει ενεργειακές μονάδες στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αυτές αν και δεν γνώρισαν μεγάλης προβολής στον ελληνικό Τύπο, εντούτοις προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία σε όλη την αγορά, αφού κάτι τέτοιο, θα δημιουργήσει συνθήκες άγριου ανταγωνισμού με αποτέλεσμα των εξοβελισμό πολλών εγχώριων παικτών. Την ίδια περίπου ανησυχία, φημολογείται, ότι διακατέχει και την πολιτική ηγεσία, η οποία θα δει έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, με προεκτάσεις στην ασφάλεια της χώρας, να περάσει στα χέρια των Ρώσων.

Βέβαια, παρόμοιες συμφωνίες μπορούν να έχουν μόνο διακρατικό χαρακτήρα και εδώ καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του αμερικανικού παράγοντα, ο οποίος δεν μπορεί να αφήσει την ρωσική αρκούδα να αλωνίζει στα Βαλκάνια δίχως να αντιδράσει, αφού διακυβεύονται ζωτικά γεωπολιτικά του συμφέροντα. Η Ρωσία, ακολουθώντας μια επιθετική ενεργειακή πολιτική, σφίγγει ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από τα Ε.Ε. η οποία προσπαθεί από δυσχερή θέση να αναζητήσει εναλλακτικούς προμηθευτές. Την ίδια στιγμή όμως ρωσικές εταιρείες εξαγοράζουν συνέχεια ευρωπαϊκές εταιρείες δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για παράδοση της Ευρώπης στα μακροχρόνια γεωπολιτικά σχέδια της Μόσχας.

Η Ελλάδα, αν και ως μέγεθος αγοράς είναι πολύ μικρή, καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στους ρωσικούς σχεδιασμούς, λόγω της προωθούμενης διασύνδεσης με την Τουρκία και την Ιταλία με αγωγή δυναμικότητας 11,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων τον χρόνο. Η Gazprom έχει δηλώσει με κάθε επισημότητα ότι θέλει να «γεμίσει» τον αγωγό και μάλιστα σε μια εκδήλωση «καλής θέλησης» έχει προσφερθεί να αναλάβει το κόστος κατασκευής τους. Φυσικά η αιτία είναι προφανής, αφού ο ελληνοϊταλικός αγωγός έχει στρατηγική σημασία για την Ρωσία, αφού μέσω αυτού μπορεί να διοχετεύσει τεράστιες ποσότητες αερίου στην Δυτική Ευρώπη. Η ρωσική πλευρά επιθυμεί να συνδεθεί το αίτημα για την χρήση του αγωγού με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για την επέκταση της σύμβασης που έχει με την ΔΕΠΑ και λήγει το 2016. Πάντως, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, το «παιχνίδι» της Gazprom με την «Προμηθέας Gaz» εντάσσεται σε μια στρατηγική πίεσης που ασκεί η ρωσική πλευρά και είναι ένας σαφής απειλητικός υπαινιγμός για την δυνατότητα άμεσης προμήθειας αερίου με αέριο που μπορεί να διαθέσει σε πολύ φθηνότερη τιμή από την ΔΕΠΑ.

Όπως και να έχουν τα πράγματα ένα είναι το μόνο βέβαιο. Η ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας απειλείται άμεσα, αφού η πρόσδεση στο άρμα του φυσικού αερίου που τόσο πολλοί διαφημίζουν ορισμένοι (γιατί άραγε;) θα την οδηγήσει στον εναγκαλισμό με την ρωσική αρκούδα, η οποία εδώ και χρόνια δείχνει τα θανάσιμα απειλητικά δόντια της.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ: ΗΞΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Απ' ότι φαίνεται ο απλός Έλληνας καταναλωτής θα κληθεί να πληρώσει «το μάρμαρο» αναφορικά με την κακοδιοίκηση και τα άσχημα για δεύτερη συνεχή χρονιά οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ.

Εφαρμόζοντας την επικοινωνιακή πολιτική των διαρροών αλλά και την παραπομπή από τον Άννα (Αλογοσκούφη) στον Καϊάφα (Σιούφα), η κυβέρνηση προετοιμάζει την κοινή γνώμη για τις επικείμενες αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ σε ποσοστό πολύ υψηλότερο από εκείνο του επίσημου πληθωρισμού, δηλαδή περίπου στο 5%.

Σε πρόσφατες δηλώσεις τους τόσο ο υπουργός Οικονομίας, ο οποίος δήλωσε πως τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ θα πρέπει να καθορίζονται με μεγαλύτερη ευελιξία, όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απέκλεισε «προς το παρόν» οποιοσδήποτε αυξήσεις, άφησαν να εννοηθεί πως τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ θα περιέχουν εκπλήξεις για τους καταναλωτές.

Έτσι ελπίζουν πως θα σταματήσουν τον κατήφορο των κερδών της ΔΕΗ τα οποία ήδη τρέχουν με αρνητικό πρόσημο -45% και θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τους ξένους θεσμικούς επενδυτές,

οι οποίοι βλέπουν τις προσδοκίες τους να διαψεύδονται.

Η επίσημη δικαιολογία που προβάλλεται στους διαδρόμους είναι ότι η διεθνής συγκυρία με υψηλές τιμές των καυσίμων επηρεάζουν το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος πράγμα που επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ.

Ποιούν, βέβαια, τη νήσσα όταν γίνεται λόγος για την κακή κατάσταση στα ορυχεία και στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που είναι αποτέλεσμα της κακοδιοίκησης της εταιρείας εδώ και δύο χρόνια, ενώ η «απορία ψάλτου βηξ» είναι η απάντησή τους στο ερώτημα που έχει να κάνει με τις συνεχείς επεισοδιακές αλλαγές του μάντζιμεντ της ΔΕΗ.

Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι με αυτοθυσία και αυταπάρηση προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους για τη συνεχή και αδιάλειπτη παροχή δημόσιας υπηρεσίας (ηλεκτροδότηση της χώρας) οι μανδραβίνοι των δύο υπουργείων αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με την τακτική των αυξήσεων των τιμολογίων αντί να προχωρήσουν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της ΔΕΗ.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ

Μια σημαντική απόφαση έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία αφορά σε όλους τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η οποία αφορά στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τον οποίο η κυβέρνηση δημιουργεί ένα νέο φορέα για το φυσικό αέριο, την Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της πολιτείας με τις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας, σημειώνοντας με έμφαση πως οι επιχειρήσεις αυτές ασκούν ουσιαστικά δημόσια υπηρεσία, γεγονός που τις κατατάσσει σε καθεστώς ειδικής προστασίας. Η απόφαση αυτή βάζει φραγμό σε αυθαίρετους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθαρίζει ότι στις επιχειρήσεις αυτές, η πολιτεία θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας που διέπει και όλη την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζωτική σημασία για το κοινωνικό σύνολο (όπως η ηλεκτροδότηση), αφού αφορούν αγαθά απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές.

Αξιζει να σημειώσουμε το ιδιαίτερο νόημα αυτής της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας σε σχέση με τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικοποιήσεις, αφού σύμφωνα με αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ανεξέλεγκτη διαδικασία διάλυσης του φορέα, μεταβίβασης ή συρρίκνωσης των αρμοδιοτήτων σε μεγάλο ή μικρό βαθμό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι δεν αρκεί να προηγηθεί μια σχετική απόφασης της γενικής συνέλευσης, όπως γίνεται στις περιπτώσεις των Ανωνύμων Εταιρειών, αλλά θα πρέπει να προηγηθεί πολιτειακή πράξη, όπως η έκδοση ενός Προεδρικού Διατάγματος ή ακόμη και ειδικού νόμου. Έτσι, κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας διασφαλίζεται ότι θα υπάρξει ένας προηγούμενος δικαστικός έλεγχος για τη νομιμότητα της συγκεκριμένης πράξης (διάλυσης, συρρίκνωσης, μεταβίβασης κλπ) αλλά και ότι θα εξασφαλιστεί η συνέχισης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του σχετικού φορέα προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή των αναγκαίων για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μάλιστα, προχωράει ένα βήμα παρακάτω και διατυπώνει την άποψη ότι ακόμη και η τροποποίηση του καταστατικού για επουσιώδη ζητήματα, δεν μπορεί να γίνεται με χορήγηση σχετικής εξουσίας σε συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά πρέπει να γίνεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

ΔΕΗ Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΠΕΦΤΕΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ



Ακόμη και οι ένθερμο υποστηρικτές της ιδιωτικο-

ποιημένης ΔΕΗ, οι τραπεζικοί και χρηματιστηριακοί αναλυτές, είναι έντονα δυσαρεστημένοι από τα αποτελέσματα του 9μήνου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2006, όπου η επιχείρηση συνεχίζοντας τον κατήφορο κατέγραψε μείωση κερδών 53,4%, εκ των οποίων τα 40 εκατομμύρια αφορούν μόνο το τρίτο τρίμηνο.

Για τους εργαζόμενους, βέβαια, αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, αφού εδώ και δύο περίπου χρόνια η ΔΕΗ ταλαινίζεται από βαθιά διοικητική κρίση με συνεχείς παραπήσεις της ηγεσίας της και συνεχείς αλλαγές στην διοικητική πυραμίδα. Οι εκάστοτε «μαθητευόμενοι μάγοι-σωτήρες» της ΔΕΗ έρχονται, βλέπουν και φεύγουν, αναζητώντας αλλού καλύτερες συνθήκες για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.

Οι δικαιολογίες περί ακριβού πετρελαίου δεν πείθουν πλέον κανένα, και κυρίως τους εργαζόμενους, οι οποίοι γνωρίζουν καλά ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στηρίζεται στο εγχώριο καύσιμο τον λιγνίτη. Ακόμη και οι συνήθως γαλαντόμοι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα έξοδα έχουν ξεφύγει, ενώ οι αρμόδιοι γενικοί διευθυντές δεν ασχολούνται και δεν ελέγχουν την αποδοτικότητα των μονάδων, γεγονός που δείχνει την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η διοικητική ιεραρχία της ΔΕΗ.

Αξιζει να σημειώσουμε ότι είναι απορίας άξιον πως έχουμε χαμηλή παραγωγή από τις λιγνιτικές μονάδες, όταν όλοι ξέρουμε ότι είναι το θεμέλιο της ΔΕΗ. Απορίας άξιον είναι επίσης το γεγονός ότι παρά την σταθερή τιμή του λιγνίτη, η επιχείρηση οδηγείται (από ποιους και γιατί άραγε) σε διαρκή αύξηση της κιλοβατώρας και γενικότερα σε αύξηση του κόστους του λιγνίτη, πράγμα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε παραγωγική απαξίωσή της (μήπως αυτό βολεύει τους ιδιώτες ανταγωνιστές της που «δουλεύουν» με φυσικό αέριο).

Το συνδICALιστικό κίνημα εδώ και καιρό έχει εκφράσει και διατυπώσει με κατηγορηματικότητα και σαφήνεια την άποψή του για την εσωτερική διάλυση, που επικρατούν στην επιχείρηση και για άλλη μια φορά εκφράζει την ανησυχία του για το μέλλον της ΔΕΗ. Τα πρόσφατα, άλλωστε, οικονομικά αποτελέσματα έρχονται να δικαιώσουν αυτή την ανησυχία, αφού το μέλλον της επιχείρησης διαγράφεται ζοφερό και δυσόϊνο και οι μόνοι που μπορούν να επιχαιρούν από αυτό είναι οι λεγόμενοι ιδιώτες-παραγωγοί.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Ο.Λ.

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Π.Α.

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ - ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Συναδέλφισσα, Συνάδελφοι,

Η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ αποφάσισε συστηματικά να αξιοποιήσει το θεσμό της αιμοδοσίας του προσωπικού έτσι ώστε να μπορεί να διαθέτει ικανοποιητικά αποθέματα αίματος για κάθε ανάγκη που παρουσιάζεται, αλλά και παράλληλα να διευκολύνει τους συναδέλφους που δίνουν αίμα ώστε να μπορούν και να γνωρίζουν πότε θα δώσουν προγραμματισμένα και να μην αναλίσκονται στα διάφορα αιμοδοτικά κέντρα.

Ο θεσμός της αιμοδοσίας έχει το πλεονέκτημα (και αυτοί που προσφέρουν αίμα το γνωρίζουν καλά) ότι εξυπηρετεί και τον αιμοδότη αλλά και τον συνάνθρωπό μας όταν έχει ανάγκη, συνεπώς αξίζει τον κόπο να συμμετάσχουμε στις αιμοδοσίες ώστε να δημιουργήσουμε αποθέματα τέτοια που να μας επιτρέψουν να εφεισυχάσουμε στις διάφορες έκτακτες ανάγκες αλλά και παράλληλα οι συνάδελφοι αιμοδότες να εξυπηρετούνται από τα οφέλη που προσφέρει η αιμοδοσία. Διευκρινίζουμε ότι απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους κάθε κατηγορίας και ειδικότητας.

Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται με μαζική συμμετοχή οι εθελοντικές αιμοδοσίες που έχουν προγραμματιστεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Όλο και περισσότεροι συνάδελφοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της ΕΔΟΠ - ΔΕΗ αναδεικνύοντας, έτσι την κοινωνική ευαισθησία που άλλαξε τη ζωή στους συνανθρώπους μας.

Με βάση αυτά θέλουμε να σε παρακαλέσουμε να συμπληρώσεις το απόκομμα που συνοδεύει την επιστολή και να το στείλεις στο fax 210-5240383 της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ συμπληρώνοντάς το σωστά, διευκολύνεις εμάς, εσένα και την υπηρεσία σου.

Περιμένουμε τη συμμετοχή σου και τη βοήθειά σου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Επιτροπή Αιμοδοσίας της ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

ΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΝΗ - ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Ο/ΗΑΜ.....που υπηρετώ στην.....
(ταχ.διεύθυνση).....ενημερώνω την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ότι επιθυμώ να προσφέρω αίμα κα
προτίθεμαι να συμμετάσχω στις οργανωμένες αιμοδοσίες που θα γίνονται στην υπηρεσία.

Ημερομηνία

(υπογραφή)

Χθες, σήμερα, αύριο

η δική μας πηγή ανάπτυξης

