

# ΕΔΟΠ - ΔΕΗ

## ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

# 42°

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## ΕΔΟΠ-ΔΕΗ

6-7 Νοεμβρίου 2011 • Ξενοδοχείο "NOVOTEL"

- ✓ Αγώνας κατά της Μνημονιακής πολιτικής
- ✓ Αγώνας κατά της Περικοπής μισθών
- ✓ Αγώνας για τον ενιαίο & δημόσιο χαρακτήρα του ομίλου ΔΕΗ



- ✓ Προβλήματα στους καταναλωτές
- ✓ Προβλήματα στους γονείς με παιδιά σχολικής & προσχολικής ηλικίας
- ✓ Προβλήματα μεταξύ των υπηρεσιών

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΚΙΩΤΗΣ. 09. 2005.

# Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ



## Εισαγωγή

**Α**γαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Κανείς από εμάς, ένα χρόνο πριν, ούτε και στους πιο ζοφερούς του εφιάλτες, δεν θα μπορούσε να φανταστεί την άγρια, βίαιη και ολοκληρωτική οπισθοδρόμηση της κοινωνίας, ως συνέπεια της πολύπλευρης κρίσης.

Κανείς από εμάς, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου εναντίον της εργασίας, θα οδηγούσε στην αναβίωση των μεσαιωνικών συνθηκών εργασίας και ζωής, στη μετατροπή των εργαζομένων σε σύγχρονους σκλάβους.

Κανείς από εμάς, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας θα οδηγούσε σε μισθούς πείνας, στην κατάργηση κάθε έννοιας ασφάλισης, προστασίας και σύνταξης για τους εργαζόμενους.

Και όλα αυτά, εν ονόματι της κρίσης, η οποία πέραν των αυστηρά οικονομικών όρων, αγκαλιάζει πλέον το σύνολο της κοινωνίας. Είναι μια κρίση δομική, μια κρίση μοντέλου, μια κρίση βαθύτατα πολιτισμική, αφού αφορά όλο το φάσμα της ελληνικής κοινωνίας.

Η κρίση αυτή είναι οικονομική. Το μοντέλο της παρασιτικής, αναποτελεσματικής, κρατικοδίαιτης καπιταλιστικής οικονομίας, που συνομολογήθηκε το 1974, κατέρρευσε.

Η κρίση αυτή είναι πολιτική. Το μοντέλο του πολιτικού συστήματος, με τα κόμματα, τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες και την τύποις αντιπροσώπευση των λαϊκών στρωμάτων κατέρρευσε. Μαζί του κατέρρευσε και όλο το οικοδόμημα της μικρής και μεγάλης διαπλοκής ανάμεσα στην πολιτική εξουσία, την οικονομική ελίτ και τα Μ.Μ.Ε.

Η κρίση αυτή είναι πολιτισμική. Οι μύθοι, τα στερεότυπα, οι απόλυτες αλήθειες που έγιναν η επίσημη ιδεολογία της 4η ελληνικής δημοκρατίας, δεν μπορούν πλέον να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα και οδεύουν οριστικά και αμετάκλητα προς το χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Η Ελλάδα, μια χώρα με στρεβλή ανάπτυξη δεκαετιών ολόκληρων, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, βρέθηκε απροετοίμαστη στην αντιμετώπιση της κρίσης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Αμήχανη έως πανικόβλητη παρακολουθεί τις διεργασίες για το νέο καταμερισμό της εργασίας σε διεθνές επίπεδο και αναζητά σε περασμένα μεγαλεία τις απαντήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι προφανές ότι η ελληνική κοινωνία, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της νέας πραγματικότητας δε διαθέτει εκείνο το απαραίτητο και αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο, που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να αναστοχαστεί και να αναζητήσει λύσεις στα πολλά, ενδιαφέροντα και προκλητικά ερωτήματα που θέτει η πραγματικότητα.

Αν πριν ένα χρόνο, στην αντίστοιχη διαδικασία μας, εκφράζαμε φόβους για τη δημιουργία συνθηκών έντασης και κοινωνικού αυτοματισμού, σήμερα κανείς δε μπορεί να αρνηθεί ότι η οικονομική και πολιτική κρίση, έχει αποσαθρώσει πλήρως τον κοινωνικό ιστό της χώρας, ότι οι διαλυτικές τάσεις έχουν αγκαλιάσει όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλους τους θεσμούς, - πολιτικούς, οικονομικούς κλπ -, όλο το οικοδόμημα της Μεταπολίτευσης.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνέλευσή μας, η χώρα έζησε μια πρωτοφανή περιδίνηση στο κενό. Απροετοίμαστη καθώς ήταν, το τσουνάμι του εξωτερικού χρέους σάρωσε στο διάβα του τα πάντα. Ο κρατικός μηχανισμός, ουσιαστικά, τέθηκε εκτός λειτουργίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και το πολιτικό προσωπικό του τόπου, ζαλισμένο, αμήχανο και άβουλο απλά βλέπει το τραίνο της ιστορίας να περνά από μπροστά του.

Ο χρόνος πλέον διαιρείται στην περίοδο «προ Μνημονίου» και «μετά Μνημονίου». Είναι προφανές ότι έχουμε εισέλθει για τα καλά σε μια νέα περίοδο, μια περίοδο ανακατατάξεων και αλλαγών, μετά την οποία τίποτα δεν θα είναι όπως πριν.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες

Κάτω από αυτές τις συνθήκες συγκαλείται φέτος η Γενική μας Συνέλευση και το Γενικό μας Συμβούλιο. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες μας υποχρεώνουν να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, γνώμες, προτάσεις, να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε, αλλά κυρίως να δράσουμε. Θα πρέπει να επανατοποθετηθούμε απέναντι στην αδυσώπητη πραγματικότητα,

να επεξεργαστούμε προτάσεις διεξόδου από την κρίση, προτάσεις προστασίας των εργαζομένων από την εργοδοτική λαίλαπα.

Ζούμε ιστορικές στιγμές και οι ευθύνες μας είναι πλέον απέναντι στην ιστορία. Όχι στην ιστορία του παρελθόντος, αλλά στην ιστορία του μέλλοντος. Στο δικό μας χέρι, στη δική μας βούληση και δράση επαφίεται το μέλλον των παιδιών μας, οι ιστορικοί του μέλλοντος θα κρίνουν και θα θεωρήσουν αν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων ή αν αποδειχθήκαμε ανάξιοι και λίγοι στο να προστατεύσουμε την κοινωνία τις κρίσιμες τούτες στιγμές.

Σήμερα, ιδιαίτερα, που από πολλές πλευρές αμφισβητείται η θέση και ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος ως συνιστώσα του πολιτικού συστήματος, ως στυλοβάτης της Δημοκρατίας, ως οχυρό προάσπισης των εργαζομένων, θα πρέπει μετά από πολλή σκέψη να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, να αναζωογονήσουμε τον πολιτικό και συνδικαλιστικό μας λόγο, να επινοήσουμε νέες μορφές και μεθόδους συνδικαλιστικών αγώνων.

Σήμερα πια, δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για αβελτηρίες θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις ιστορικού χαρακτήρα.

Σήμερα πια, θα πρέπει να αποφασίσουμε άμεσα για ένα πρόγραμμα αγωνιστικών διεκδικήσεων και τολημών παρεμβάσεων στα πράγματα.

Σήμερα, δεν αρκεί πλέον, να συμφωνήσουμε στα λόγια, για την ανάγκη ενότητας των εργαζομένων, αλλά πρέπει να το δείξουμε στην πράξη, όλοι μαζί, δίχως αποκλεισμούς, δίχως συνδικαλιστική αλαζονεία, δίχως τις αντιλήψεις περί συνδικαλιστικής καθαρότητας και κατοχής της απόλυτης αλήθειας.

Σήμερα κίολας θα πρέπει να διατρανώσουμε όλοι μαζί την αποφασιστικότητά μας, την βούλησή μας να τεθούμε επικεφαλείς του εργατικού κινήματος, του κινήματος αντίστασης των εργαζομένων έναντι στην επίθεση που δέχονται, του ελληνικού λαού που βλέπει, για άλλη μια φορά στην ιστορία του, να πληρώνει εκείνος τα σπασμένα που άλλοι προκάλεσαν.

## Η κατάσταση μετά το «Μνημόνιο» και το «Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα»

**Τ**ο εξωτερικό χρέος της χώρας, η Ευρωζώνη και ο νέος παγκόσμιος καταμερισμός της εργασίας Το γεγονός ότι ο δημόσιος διάλογος έχει επικεντρωθεί στο εξωτερικό χρέος της χώρας, (δημόσιο και ιδιωτικό), κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι. Όντως, το πολιτικό σύστημα της χώρας, συστηματικά και επί δεκαετίες δανείζονταν προκειμένου να καλύψει τόσο τα δημοσιονομικά του ελλείμματα, όσο και το έλλειμμα παραγωγής πολιτικής με όραμα για ανάπτυξη και ευημερία.

Από την άλλη πλευρά μια χώρα που αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για το σύστημα του Ευρώ, ότι κι αν λένε οι διάφοροι, παντός καιρού, αναλυτές και οικονομολογούντες.

Πέραν του προφανούς, ότι δηλαδή χρεοκόπησε ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο, σαν αυτό που συνομολογήσαμε το 1974 με τη Μεταπολίτευση, το συνολικό ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο.





## Η κατάρρευση του μοντέλου του αχαλίνωτου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού

**Ο**υσιαστικά πρόκειται για ένα επαναπροσδιορισμό των θέσεων που θα καταλάβουν τα τρία μεγάλα κέντρα του καπιταλιστικού συστήματος (Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Κίνα - Ινδία) στο νέο διεθνές σύστημα καταμερισμού της εργασίας και μάλιστα σε συνθήκες άκρατης παγκοσμιοποίησης, δηλαδή απόλυτης ελευθερίας μετακινήσεις κεφαλαίων και προϊόντων.

Μέσα στις συνθήκες αυτές, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με το θηρίο του εξωτερικού χρέους, το οποίο και τελικά την καταβρόχθισε. Και τώρα καλούνται εκείνοι που τόσα χρόνια εργάζονταν έντιμα και φιλότιμα να πληρώσουν τη κρίση που δημιούργησαν οι σπεκουλαδόροι των διεθνών αγορών, οι καρχαρίες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος που στοιχηματίζουν στη χρεοκοπία της χώρας και στην εξόντωση δια της εξαθλίωσης ενός ολόκληρου λαού.

Την ίδια στιγμή, η περιβόητη και πολυδιαφημισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση με την αλληλεγγύη της φανέρωσε το πραγματικό της πρόσωπο. Ενώ κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, ενθάρρυνε παντί τω τρόπω τις μεταφορές κεφαλαίων από τη μία χώρα στην άλλη, και κυρίως, από τις χώρες του Βορρά προς τις χώρες του Νότου, ενώ ενθάρρυνε τις μεταφορές κεφαλαίων στο εσωτερικό διαφόρων χωρών, και κυρίως, στη Γερμανία, προκειμένου να απορροφήσει την πρώην Ανατολική Γερμανία, τώρα προβάλλει σθεναρή αντίσταση σε μια τέτοια προοπτική. Ο λόγος είναι απλός και ξεκάθαρος. Στο νέο διεθνή καταμερισμό της εργασίας, οι χώρες αυτές, εφαρμόζοντας τον οικονομικό φυλετισμό που στηρίζεται στην προτεσταντική καθαρότητα, επιδιώκουν την καθυπόταξη των αγορών και τη καταλήστευση του πλούτου των λαών.

Η οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης, δίχως την αντίστοιχη πολιτική, παραμένει ένα κενό γράμμα. Η διαβόητη «κοινωνική αλληλεγγύη» μεταφράζεται πλέον ως ένα απεχθές πακέτο μέτρων που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην διάλυση του κοινωνικού ιστού, στην κατάργηση του κοινωνικού κράτους, στην επιστροφή στο Μεσαίωνα.

## Η ελληνική ιδιομορφία

**Η** ιδιομορφία της ελληνικής περίπτωσης έγκειται στο ότι, ενώ στις άλλες χώρες η κρίση είναι κυρίως οικονομική/δημοσιονομική, στην Ελλάδα είναι φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο και περίπλοκο. Εδώ, η κρίση είναι καθολική - συστημική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική - και έχει το σχήμα πυραμίδας. Στην κορυφή εκδηλώνεται η δημοσιονομική κρίση με κύρια συμπτώματα τα γιγαντιαία ελλείμματα προϋπολογισμού και χρέους. Κάτω βρίσκεται η οικονομική κρίση εν τη ευρεία έννοια, με κύρια έκφραση το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Πιο κάτω εντοπίζεται η πολιτική κρίση - η κρίση του κρατικού συστήματος - με συμπτώματα τα ελλείμματα αποτελεσματικότητας, ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, διαφθοράς. Στην αφετηρία βρίσκεται σαφώς η κρίση του πολιτιστικού προτύπου. Η κρίση είναι κατά βάση κρίση πολιτιστική. Η δημοσιονομική κρίση απαιτεί την άμεση και κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση, αλλά η επίλυσή της δεν απαντά από μόνη της στην καθολικότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα. Η συνολική απάντηση απαιτεί ριζικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα.

## Σώζουν τις τράπεζες, χρεοκοπούν τα κράτη, εξαθλιώνονται οι κοινωνίες

**Η** Ευρώπη στην παρούσα φάση και 20 χρόνια μετά την συμφωνία για την Συνθήκη του Μάαστριχτ και τη δημιουργία του ευρώ, οδηγείται στη διάλυση γιατί κατά βάση είναι μια τραπεζικοκεντρική ένωση και τίποτα άλλο. Ούτε πολιτική, ούτε οικονομική, ούτε πολιτιστική ένωση. Αντίστοιχα, επιταχυντής της χρεοκοπίας της Ελλάδας δεν είναι μόνον το δημόσιο χρέος της ή η αδυναμία του πολιτικού και θεσμικού της συστήματος να την υπερασπιστούν. Είναι κατά βάση η μονομέρεια των συμφερόντων των ελληνικής ιδιοκτησίας τραπεζών, που για τίποτα άλλο δεν ενδιαφέρονται παρά μόνον για τα πρόσκαιρα

ειδικά τους συμφέροντα, για να μην μιλήσουμε για τη πυραμίδα της Διοίκησης τους ή τους κύριους μετόχους τους, που ενδιαφέρονται μόνον για τα ατομικά τους συμφέροντα και τις ζώνες επιρροής τους στο σύστημα εξουσίας και διαχείρισής του και για τίποτα άλλο.

Στην λογική αυτή το να είναι υγιής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα κατά τόπους καταστήματα της στα κράτη-μέλη ή το ευρώ να είναι το πιο ισχυρό νόμισμα στον κόσμο, δεν σημαίνει τίποτα για τη συνοχή της, τη δημοσιονομική της δυνατότητα και πολύ περισσότερο για την ευημερία των λαών που την αποτελούν. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας και ο μέσος πολίτης βλέπει το εισόδημά του και το επίπεδο ευημερίας του να καταρρέουν, την ίδια στιγμή κατά την οποία το σύνολο των εγγυήσεων που το ελληνικό δημόσιο μπορούσε να εκδώσει έχουν διοχετευθεί στις τράπεζες, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των επιχειρήσεων και η ανάγκη ο κύκλος της οικονομίας που τροφοδοτείται από την κατανάλωση να έχει κάποια δυνατότητα επιβίωσης.

Στην Ελλάδα σήμερα με τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί εξ' ολοκλήρου στις τράπεζες, μπορεί η χώρα να χρεοκοπήσει και οι Έλληνες επίσης και οι τάχα ελληνικές τράπεζες να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται την θέση τους στους πιστωτές και την επιβίωση των μετόχων τους και των διευθυντικών τους στελεχών. Φυσικά οι τραπεζίτες κάνουν λάθος, στην ατομικιστική τους αυτή προσέγγιση. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρξει τραπεζικό σύστημα χωρίς οικονομία, καταθέσεις, δάνεια και αποπληρωμή δανείων.

Δεν μπορεί να υπάρξει τραπεζικό σύστημα σε χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την ανάγκη των επενδύσεων και της αναπτυξιακής δυναμικής, προκειμένου και το ίδιο να ισχυροποιείται.

## Η Ελλάδα ως κοινωνικό πειραματικό εργαστήριο

**Η** χώρα μας ήταν η πρώτη που μπήκε στο χορό του «οικονομικού και κοινωνικού μετασχηματισμού» της νέας εποχής. Η κρίση του εξωτερικού χρέους που ξέσπασε πριν 2 χρόνια, ήταν απλά η αφορμή για την εφαρμογή του νέου μοντέλου, με το οποίο θα πορευτεί ο παγκόσμιος και κυρίως, ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός. Η κυνική ομολογία της Κριστίν Λαγκάρντ, όταν ακόμη ήταν υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ότι η Ευρώπη καταναλώνει, δεν αποταμιεύει και έχει χαμηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με την Ασία και συγκεκριμένα την Κίνα, είναι η πεμπτουσία της ιδεολογικής γραμμής που ακολουθούν σήμερα οι ελίτ των ευρωπαϊκών κρατών.

Το μοντέλο που θέλουν να επιβάλλουν θα στηρίζεται στο χαμηλό έως μηδαμινό κόστος εργασίας, στην εξόντωση των θεσμών προστασίας, στην εξόντωση των συνδικάτων, ως κοινωνικών εταίρων και στην πειθήνια στάση του πληθυσμού λόγω της μόνιμης απειλής της δομικής ανεργίας, όπου το 1/3 του πληθυσμού θα παραμένει εκτός της παραγωγικής διαδικασίας.

Η ανάγκη των ευρωπαϊκών οικονομικών ελίτ να ανταγωνιστούν την Κίνα, τη Ινδία αλλά και τις αναδυόμενες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής, τις υποχρεώνει να τις ανταγωνιστούν πρώτα στη δημιουργία μεσαιωνικών συνθηκών εργασίας.

Η Ελλάδα, ήδη βιώνει την κατά μέτωπο επίθεση του κεφαλαίου κατά της εργασίας, όπου μετά την κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, έρχεται η ώρα της κατάργησης της εθνικής



συλλογικής σύμβασης εργασίας και η επιβολή του καθεστώτος μισθών ύψους 560 ευρώ το μήνα.

Παράλληλα, με τη θεσμοθέτηση μιας σειράς νέων μέτρων, καταργείται, ουσιαστικά, η νοσοκομειακή περίθαλψη, η σύνταξη μετατρέπεται σε «προνιακό επίδομα», η δωρεάν παιδεία μεταμορφώνεται σε φωτοτυπίες, και ο απλός εργαζόμενος σε «αόρατο» παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας.

## Ο αγώνας των εργαζομένων

**Α**πέναντι σε όλα αυτά έχουν να παλέψουν σήμερα οι εργαζόμενοι. Πρόκειται για ένα τιτάνιο αγώνα κοσμοϊστορικών διαστάσεων. Η νέα κοσμογονία δεν θα πρέπει να βρει τους εργαζόμενους αποδυναμωμένους, το συνδικαλιστικό κίνημα άοπλο κα άσφαιρο, την κοινωνία υποδουλωμένη.

Γι' αυτό και το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα, επωμίζεται όλο το βάρος του αγώνα, δεχόμενο τις επιθέσεις των υπηρετών του συστήματος του νεοφιλελευθερισμού από τα Μ.Μ.Ε. Συκοφαντικές εκστρατείες, ψέματα, διαβολές, όλα έχουν τεθεί στην υπηρεσία των ισχυρών προκειμένου να καμφθεί το φρόνιμο και το σθένος των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των μόνων που αντιστέκονται στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου.

Στον αγώνα αυτό θα βρούμε συμπαραστάτες όλους τους ταπεινούς και καταφρονημένους του συστήματος, όλους τους αδικημένους, όλους όσους πέταξαν στο περιθώριο της κοινωνίας εν ονόματι της δημοσιοοικονομικής εξυγίανσης και της άναρχης καπιταλιστικής ανάπτυξης.

## Όταν πέφτουν οι μάσκες

**Τ**ώρα πια αποκαλύφθηκαν οι δόλιες και σκοτεινές προθέσεις τους. Τώρα πια εξηγούνται τόσο οι επερωτήσεις ορισμένων θιασωτών του νεοφιλελευθερισμού, όσο και μερικών όψιμων υπερασπιστών του δημοσίου χρήματος. Τώρα πια ήρθαν στο φως οι φαύλες προσθέσεις όλων εκείνων που ορέγονται και καλοβλέπουν τη ΔΕΗ ως τη πολυφερνή νύφη των αποκρατικοποιήσεων.

Το πρωτοφανούς εντάσεως κύμα κατασυκοφάντησης του συνδικαλιστικού κινήματος, και κατ' επέκταση, του συνόλου των εργαζομένων της ΔΕΗ που επιχειρήθηκε με σημμένα λαϊκά τηλεοπτικά δικαστήρια, ερωτήσεις στη Βουλή και υποβολιμαία δημοσιεύματα συγκροτημάτων του Τύπου που έχουν άμεση και οργανική σχέση με επενδυτικά σχήματα, ενδιαφερόμενα για την απόκτηση των μετοχών της ΔΕΗ σε εξευτελιστικές τιμές, έπεσε στο κενό.

Συνελήφθησαν κλέπτοντας οπώρας, ή αλλιώς, του πιάσαμε με το χέρι στο παγκάρι της Παναγιάς. Συστηματικά εδώ και μήνες, με τη βοήθεια ευπειθών δημοσιογράφων επιδόθηκαν σε ένα «κυνήγι μαγισσών», προκειμένου να προετοιμάσουν το έδαφος στη κοινή γνώμη για να ξεπουλήσουν κυριολεκτικά τη ΔΕΗ σε ιδιώτες - επενδυτές, και μάλιστα σε υποτιμημένες τιμές. Ο συκοφαντικός μηχανισμός περιελάμβανε τα πάντα: από ατεκμηρίωτες κατηγορίες εκτοξευόμενες από τον τηλεοπτικό άμβωνα, μέχρι επερωτήσεις στη Βουλή και φήμες στο διαδίκτυο.

Οι απαντήσεις όμως δόθηκαν εγκαίρως, τεκμηριωμένα και με ενέργεια από τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Δόθηκαν όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με διαδηλώσεις και συλλαλητήρια, με ενημέρωση των πολιτών για τα σχέδια ξεπουλήματος της επιχείρησης που εξυφαίνονται στα διάφορα γραφεία και διαδρόμους της πολιτικής εξουσίας και μάλιστα «συναϊνετικά».

Η επίθεση αυτή θα συνεχιστεί και θα ενταθεί και στο επόμενο διάστημα. Οι στόχοι της είναι απλοί: αφενός να συκοφαντήσουν τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ στα μάτια της κοινής γνώμης και να τους στερήσουν την αναγκαία συστράτευση και συμπαράσταση στον αγώνα κατά του ξεπουλήματός της και, αφετέρου, να προετοιμάσουν το έδαφος για την εκχώρηση του δημόσιου πλούτου σε εγχώριους και ξένους τοκογλύφους.

Ας έχουν όμως υπόψη τους, ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και το συνδικαλιστικό τους κίνημα δεν προέκυψε το τελευταίο διάστημα και από παρθενογένεση. Έχουμε πίσω μας μακρόχρονους αγώνες, αγώνες που έγιναν σε πείσμα των καιρών, όταν άλλοι απολάμβαναν τους υπουργικούς τους θώκους, αγώνες που κερδήθηκαν στο δρόμο. Όπως τότε, έτσι και σήμερα δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε, θα αντισταθούμε και θα νικήσουμε.

## Οι οριζόντιες περικοπές και η εξαθλίωση των εργαζομένων

**Ο**λα ξεκίνησαν με το διάγγελμα περί προσφυγής στον διεθνή οικονομικό έλεγχο, τον Μάιο του 2010. Τότε για πρώτη φορά μπήκε στο καθημερινό λεξιλόγιο εκατομμυρίων Ελλήνων η λέξη «οριζόντιες περικοπές».

Με μια απλή συνέντευξη Τύπου, ο τότε υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και νυν υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Παπακωνσταντίνου, ανακοίνωσε τα επαχθή μέτρα για το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού. Μισθοί και συντάξεις περικόπηκαν, εκατομμύρια άνθρωποι είδαν το εισόδημα τους να μειώνεται από 30% έως και 50%.

Αυτό όμως, όπως φαίνεται, δεν ήταν αρκετό για την Τρόικα και την κυβέρνηση. Εξαιτίας των δικών τους λαθών, εξαιτίας της ανικανότητάς τους να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή, εξαιτίας της απουσίας πολιτικής βούλησης να εισάγουν ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, σήμερα, για άλλη μια φορά, οι έλληνες μισθωτοί και συνταξιούχοι, τα γνωστά υποζύγια του φορολογικού συστήματος αυτής της χώρας, θα δουν τα πενιχρά τους, πλέον, εισοδήματα, να περικόπτονται και οι ίδιοι να οδηγούνται σε καθεστώς απόλυτης εξαθλίωσης.

Ήδη, εικόνες ανθρώπων να αναζητούν τροφή σε κάδους απορριμμάτων, άστεγων που κοιμούνται στους δρόμους, είναι το καθημερινό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και κινούνται εκατομμύρια συμπολίτες μας.

Η κατάρρευση των θεσμών κοινωνικής πρόνοιας οξύνει τα προβλήματα αυτά με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο κοινωνικός ιστός της χώρας έχει διαλυθεί. Η οργή, η αγανάκτηση, η έλλειψη κάθε ελπίδας για το μέλλον, είναι τα συστατικά στοιχεία της ψυχολογίας του ελληνικού λαού.

Τώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να περικόψει για πολλοστή φορά τα εισοδήματα των εργαζομένων εμείς, οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχουμε ήδη βιώσει τα παρακάτω: Το 2010 με τους νόμους 3833 και 3845 είδαμε κατά μέσο όρο, ανάλογα και με τα επιδόματά τους, μειώσεις στους μισθούς μας από 15 έως 50%.

Πιο συγκεκριμένα η μισθοδοσία της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 294 εκατ. ευρώ και το πιο τραγικό όλων είναι ότι τα μισά χρήματα από αυτά κατέληξαν στις τσέπες των μετόχων. Σήμερα με τα όσα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, εάν και εφόσον ψηφιστεί ως έχει, θα δοθεί η χαριστική βολή σε 21.000 εργαζομένους.

Με λίγα λόγια οι εργαζόμενοι στη κυριολεξία οδηγούνται σε οικονομική εξαθλίωση και οικογενειακή δυστυχία. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλει ότι έτσι ακριβώς θα συμβεί γιατί με τα όσα περιλαμβάνονται στο νόμο οι εργαζόμενοι της επιχείρησης και των άλλων ΔΕΚΟ αλλά και του Δημοσίου θα έχουν και νέες απώλειες πάνω από το 50% του μισθού τους που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φθάσουν το 75%!

## Η ανεργία απειλή για την κοινωνική συνοχή

**Ν**έες περικοπές συντάξεων, εφάπαξ και επικουρικών αλλά και έκρηξη της πραγματικής ανεργίας στο 26% στο τέλος του 2012, με 1.250.000 ανέργους, είναι η πρόβλεψη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ σε πρόσφατη έρευνα του, που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα υπάρξουν ασφυκτικές πιέσεις για δραστική μείωση των δημόσιων κοινωνικών δαπανών παράλληλα με την έκρηξη της ανεργίας το 2012, η οποία θα δημιουργήσει μαύρη τρύπα 6,5 δισ. ευρώ στο ασφαλιστικό σύστημα.

Η εκτίμηση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ είναι ότι η πραγματική ανεργία (που περιλαμβάνει όλες τις μορφές υποαπασχόλησης) στο τέλος του 2012 θα σκαρφάλωσει στο 26%. Ήδη παρατηρείται το φαινόμενο (για πρώτη φορά μεταπολεμικά), οι οικονομικά μη ενεργοί να είναι περισσότεροι των οικονομικά ενεργών!

Στην έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αναφέρεται ότι ένα στα τέσσερα ευρώ που παράγονται στην ελληνική οικονομία δεν φορολογείται, με αποτέλεσμα τη διαρροή ετήσιων εισόδων 12-15 δισ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχονταν στις 30/6/2011 στα 41 δισ. ευρώ.



Σύμφωνα με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ οι θυσίες οι οποίες επιβάλλονται κυρίως σε μισθωτούς και συνταξιούχους δεν επέφεραν τη βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά την υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού στο έτος 2003, του κατώτερου μισθού σε επίπεδα προ του 1984 και του επιπέδου ανεργίας στο 1961.

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εκτιμά ότι το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2010-2015, το οποίο παρουσιάζεται ως μονόδρομος για την αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας, περιλαμβάνει κατεδαφιστικά μέτρα αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.

Για τους λόγους αυτούς το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ εκτιμά ότι αν δεν ανατραπούν οι σκληρές πολιτικές που περιέχονται στο Μνημόνιο 1 και στο Μεσοπρόθεσμο, η ύφεση θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, κατά τα οποία η ελληνική οικονομία θα χάσει σε σημαντικό βαθμό παραγωγικές δυνάμεις.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι οι μεγάλες περιουσίες και τα επιχειρηματικά κέρδη να φορολογηθούν με υψηλότερο συντελεστή, οι φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων να επανεξεταστούν και να ακυρωθούν, ο φορολογικός έλεγχος των ανώτερων εισοδημάτων να γίνει εξονυχιστικός κ.λπ.

## Μύθοι και αλήθειες για τις αποκρατικοποιήσεις

**Ε**πειδή στη χώρα αυτοί δεν είμαστε όλοι επιλήσμονες, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε στα περιβόητα οφέλη που προέκυψαν από τις αποκρατικοποιήσεις ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ από το 2000 κι εντεύθεν.

Αν εξετάσουμε το ιστορικό διάστημα της δεκαετίας 2000 - 2010 θα δούμε ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια η ΔΕΗ κατόρθωσε να υλοποιήσει επενδύσεις 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, να υπερδιπλασιάσει τόσο τις πωλήσεις από τα 3 στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και τα κέρδη της από τα 200 εκατομμύρια ευρώ τα 600 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Τι έκανε η ελληνική πολιτεία και οι διάφορες κυβερνήσεις όλο αυτό το διάστημα; Προτίμησε να πουλήσει μέρος των μετοχών που κατείχε, για να κλείσει τις τρύπες των διαφόρων «αχόρταγων» και «ψευδών» (όπως φάνηκε εκ των υστέρων) προϋπολογισμών.

Τι άντλησε από αυτές τις αποκρατικοποιήσεις το ελληνικό δημόσιο; Η απάντηση είναι ότι από τις μετοχοποιήσεις του 2001, 2002 και 2003 το ελληνικό δημόσιο ενθυλάκωσε μόλις 1.4 δισεκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τη συμμετοχή του κράτους από το 100% στο 51%.

Τι θα είχε συμβεί, αν η ελληνική πολιτεία δεν είχε προβεί σε αυτές τις κινήσεις; Η απάντηση είναι ότι θα είχε εγγράψει εισοδήματα άνω του 1.1 δισεκατομμυρίων ευρώ ως μερίσματα, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να περιμένει άλλα τόσα, δηλαδή άλλο 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο μέλλον.

Σύνολο από μερίσματα 2.2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντί γι' αυτό το ποσό όμως, το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε συνολικά μόλις 550 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που μόνο τα δύο τελευταία χρόνια η ΔΕΗ κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλά καθαρά κέρδη και διένειμε μέσω μερισμάτων στους ιδιώτες μετόχους και στο Δημόσιο συνολικά 415 εκατομμύρια ευρώ.

Αν πάλι εξετάσουμε τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ, θα δούμε ότι η μελλοντική μετοχοποίησή, μέσα στο 2012, του 17% του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει το δημόσιο, θα αποφέρει έσοδα μόλις 430 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή θα πουληθεί υποτιμημένα ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του ελληνικού λαού, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ορέξεις ιδιωτών επενδυτών και τρόικας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό χρήσης του 2010, η αξία των παγίων της ΔΕΗ (μονάδες, ορυχεία, ακίνητα κλπ) υπολογίζεται πως είναι της τάξεως των 13.4 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή πενταπλάσια από την χρηματιστηριακή της αποτίμηση στο Χ.Α.Α.

Ας δεχτούμε ότι όντως έτσι έχουν τα πράγματα και ας μη δεχτούμε την άποψη του συνδικαλιστικού κινήματος της επιχείρησης ότι είναι πολλαπλάσια.

Το αμείλικτο ερώτημα που τίθεται είναι: ποιος υπουργός θα τολμήσει να υπογράψει την εκποίηση, - κυριολεκτικά, - των μετοχών της ΔΕΗ σε αυτή τη χαμηλή τιμή, γνωρίζοντας πολύ καλά πως την αμέσως επόμενη στιγμή οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα προσφύγουν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια για την πρόσπιση της περιουσίας του ελληνικού λαού.

Όλοι εκείνοι που τόσα χρόνια εξυμνούσαν τις μετοχοποιήσεις καλούνται τώρα να απολογηθούν ενώπιον του ελληνικού λαού.

Όλοι εκείνοι που σήμερα ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν την περιουσία της ΔΕΗ θα κληθούν να λογοδοτήσουν και ενώπιον της δικαιοσύνης.

## Η κερκόπορτα των θυγατρικών



Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Αυτό είναι το συμπέρασμα που θα καταλήξει κανείς μελετώντας την πρόταση που κάνουν διάφοροι εμβριθείς αναλυτές, σχετικά με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών από τη ΔΕΗ, στις οποίες θα υπαχθούν οι λιγνιτικές μονάδες και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, και στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και οι ιδιώτες επενδυτές.

Η λογική αυτής της πρότασης είναι τόσο απλή όσο και τρομακτική. Οι εν λόγω αναλυτές θεωρούν πως το δημόσιο θα πρέπει να αποχωρήσει σταδιακά από τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους ανταγωνισμού.

Αυτή, άλλωστε, είναι και ο διακαής πόθος της Κομισιόν, στην οποία υποτάχθηκε πλήρως η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας στο σχετικό νομοσχέδιο, όπου προβλέπεται η δυνατότητα εισόδου ιδιωτών έως 49% στη νέα θυγατρική της ΔΕΗ που στο εξής θα

ελέγχει και θα διαχειρίζεται τα δίκτυα, με το πρόσχημα ότι έτσι θα εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων.

Κανείς βέβαια δε μπαίνει στον κόπο να θυμίσει στους «σοφούς» ότι τα ποσά που θα εισρεύσουν σε αυτή την περίπτωση στα κρατικά ταμεία, θα μπορούσαν να είχαν εισπραχθεί αν οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις της ΔΕΗ είχαν συγκρατήσει το κόστος.

Ας μην ονειρεύονται όμως πολλοί το νέο ενεργειακό Ελντοράντο. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ δεν πρόκειται να τους αφήσουν να ληστέψουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Γιατί η ΔΕΗ ήταν και θα παραμείνει περιουσία του ελληνικού λαού και το ηλεκτρικό ρεύμα κοινωνικό αγαθό.

## Το ειδικό τέλος ακινήτων (ένας φεουδαρχικός θεσμός) και η μετατροπή της ΔΕΗ σε φοροεισπράκτορα του καθεστώτος

**Η** επιβολή έκτακτης εισφοράς, και μάλιστα αναδρομικά, πράγμα που αποτελεί συνταγματική παρεκτροπή, αλλά και το ειδικό τέλος ακινήτων, αποτελούν τα τελευταία «κατορθώματα» μιας κυβέρνησης ανίκανης να συλλάβει την φοροδιαφυγή και ως εκ τούτου επιβάλει χαράτσια στους συνεπείς φορολογούμενους, δηλαδή τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους αυτής της χώρας, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες σηκώνουν τα φορολογικά βάρη στους ώμους τους, όταν άλλοι, επιτηδευμένοι φοροκλέπτες και φοροφυγάδες πίνουν στην υγεία των κοροϊδών.

Από την αρχή ως εργαζόμενοι, αλλά και ως συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ είχαμε δηλώσει ευθαρσώς ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μετατρέψει την επιχείρηση του ελληνικού λαού σε φοροεισπράκτορα.

Ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός δεν θα μας δει σε ρόλο τραμπούκων υπεύθυνων για την είσπραξη του χαρατσιού που επιβάλλει η κυβέρνηση. Ήδη εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες αδυνατούν να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και καταφεύγουν είτε σε δανεισμό από φίλους και συγγενείς, είτε σε διακανονισμό με την επιχείρηση. Ο χειμώνας είναι προ των πυλών και η κατάσταση θα επιδεινωθεί κι άλλο, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Πέρα όμως από την ηθική και πολιτική διάσταση του προβλήματος, τίθεται και ένα άλλο, ζωτικής σημασίας για την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία θα γονατίσει κάτω από το βάρος των ανεξόφλητων λογαριασμών. Ήδη, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί της ΔΕΗ έφτασαν στο πρωτοφανές επίπεδο των 822 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2011, ενώ τα κέρδη προ φόρων του πρώτου εξαμήνου συρρικνώθηκαν κατά 60% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010. Η ρευστότητα της εταιρείας μειώνεται συνεχώς, καθώς οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες περιορίστηκαν κατά 31% στο πρώτο εξάμηνο του 2010 και η κοινωνική πολιτική της στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στον πανάκριβο τραπεζικό δανεισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυξήθηκαν εντυπωσιακά τα αιτήματα των πελατών της ΔΕΗ για παροχή διευκολύνσεων.

## Οι επερχόμενες νέες αυξήσεις των τιμολογίων και η θέση των εργαζομένων

### Ποιες είναι οι αυξήσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τα τιμολόγια της ΔΕΗ

Εγκαίρως, ως συνδικαλιστικό κίνημα είχαμε επισημάνει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιβάλει τις παρακάτω αυξήσεις στο επόμενο διάστημα:

1. Άμεση αύξηση των τιμολογίων λιανικής σε ποσοστά 10-15% προκειμένου να απορροφηθεί η πρόσφατη αύξηση του κόστους παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής αγοράς λόγω της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για χρήση φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρενέργειας. Για τη χρήση 2012 μόνο για τη ΔΕΗ το σχετικό κόστος υπολογίζεται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικές θα είναι οι αυξήσεις και στα κόστη των λοιπών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.
2. Αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ με βάση το κόστος από τις αρχές του 2012, όπως απαιτεί η Τρόικα. Με βάση αυτή την υποχρέωση θα πρέπει να γίνουν, μεταξύ άλλων:



- Πολύ μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια κυρίως των οικιακών καταναλωτών με χαμηλές καταναλώσεις, που κατά τεκμήριο έχουν χαμηλά πραγματικά εισοδήματα και είναι περισσότερο ευάλωτοι στα μέτρα λιτότητας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
  - Αναπροσαρμογή και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας τουλάχιστον κατά 90 εκατ. ευρώ λόγω της επιβάρυνσης της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στα μη διασυνδεδεμένα νησιά από τη σημαντική αύξηση της φορολογίας στο diesel.
3. Αναπροσαρμογή των τελών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τουλάχιστον κατά 200 εκατ. ευρώ που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εάν είναι πελάτες της ΔΕΗ ή άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Υπογραμμίζεται ότι, με βάση σχετικές μελέτες μακροπρόθεσμα ο σχετικός λογαριασμός θα επιβαρύνει με μερικά δισ. ευρώ σε ετήσια βάση εάν δεν σταματήσει αυτή η αλόγιστη χρηματοδότηση των «εγγυημένων τιμών» παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ σε βάρος των οικιακών καταναλωτών και εγχώριων επιχειρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τον Ιούνιο του 2010 τα τέλη ΑΠΕ αυξήθηκαν κατά 1.740%
  4. Πρόσθετη επιβάρυνση όλων των καταναλωτών ρεύματος κατά 50 εκατ. Ετησίως μέσω των τελών ΑΠΕ, λόγω της «χαριστικής πράξης» υπέρ της Αλουμίνιον ΑΕ και σε βάρος της ΔΕΗ και των λοιπών παραγωγών ρεύματος που διαθέτουν Μονάδες φυσικού αερίου.
  5. Αύξηση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας μέχρι και 80 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες κάλυψης του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για τη χρήση 2011.
  6. Αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ κατά 600 - 1.200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ικανοποιηθεί η κοινοτική απαίτηση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Είναι, πέραν πάσης αμφιβολίας, βέβαιο ότι οι σχεδιαζόμενες αυξήσεις θα γονατίσουν την ελληνική οικογένεια, ότι θα σπρώξουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην απόγνωση και την εξαθλίωση, ότι θα τους στερήσουν ένα από τα πλέον σημαντικά κοινωνικά αγαθά, το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη μας και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, δίχως να θέλουμε να γίνουμε μάντιες κακών, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι φέτος θα θρηνήσουμε θύματα.

## Τι συμβαίνει με το τέλος των ΑΠΕ;

**Τ**ουλάχιστον περιέργως μπορούν να χαρακτηριστούν οι εξελίξεις όσον αφορά στο τέλος υπέρ των Α.Π.Ε που καλούνται να καταβάλουν με κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος οι καταναλωτές.

Οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά οδηγούν σε εξωφρενικά υπερκέρδη για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οδηγούν σε αυξήσεις του τέλους υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι το «τέλος υπέρ των Α.Π.Ε.»; Είναι η διαφορά που δημιουργείται μεταξύ της Οριακής Τιμής του Συστήματος, δηλαδή την τιμή της χονδρικής, και του κόστους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Α.Π.Ε. Όταν αυτή η διαφορά είναι αρνητική, τότε έχουμε «έλλειμμα», το οποίο επιμερίζεται αναλογικά σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στην χώρα και εισπράττεται ως «τέλος Α.Π.Ε.».

Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όμως; Σήμερα ο καθορισμός του ύψους του «τέλος Α.Π.Ε.» είναι πλασματικός, αφού η οριακή τιμή είναι χαμηλή και οι προμηθευτές αγοράζουν την παραγωγή των Α.Π.Ε. και όλων των μονάδων κάτω του πραγματικού κόστους παραγωγής και την μεταπωλούν ακριβά. Με άλλα λόγια, κερδίζουν από την διαφορά του πραγματικού κόστους παραγωγής από τη φθηνή και τεχνητά χαμηλή τιμή της ημερήσιας χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με άλλα, και πιο απλά, λόγια. Το «τέλος ΑΠΕ» που καταβάλει κάθε Έλληνας καταναλωτής και έχει ως στόχο την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας, ενθυλακώνεται από τους προμηθευτές ως υπερκέρδος.

Για να γίνει κατανοητό το «κόλπο» θα παραθέσουμε το εξής παράδειγμα:

Οι προμηθευτές, με ΟΤΣ αγοράζουν αιολική ενέργεια προς 40 ευρώ την μεγαβατώρα και την πωλούν στους καταναλωτές προς 75 ευρώ, αποκομίζοντας κέρδος 35 ευρώ. Την ίδια στιγμή ο ΔΕΣΜΗΕ καλείται να πληρώσει για κάθε μεγαβατώρα 47,85 ευρώ επιπλέον τους παραγωγούς αιολικής ενέργειας. Καθημερινά για 400 MW οι προμηθευτές αποκομίζουν κέρδος 336 χιλιάδες ευρώ και δημιουργούν 459 χιλιάδες ευρώ έλλειμμα στον ΔΕΣΜΗΕ.

Εδώ και χρόνια έχουμε επισημάνει ότι από αυτές τις στρεβλώσεις ωφελούνται οι λεγόμενοι



«προμηθευτές» και ζημιώνει τόσο ο έλληνας καταναλωτής, όσο και η εθνική οικονομία. Και, επιπλέον, η πολιτική αυτή που ακολουθείται δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δυσφήμιση της «πράσινης ενέργειας» στην οποία τόσες ελπίδες έχουν εναποθέσει εκείνοι που την προπαγανδίζουν και την προωθούν.

## Πώς ετοιμάζονται να διαμελίσουν τη ΔΕΗ και να την παραδώσουν στους ιδιώτες

**Η** αρχή έγινε από τη ΡΑΕ που άναψε το πράσινο φως για την «απόβαση» των ιδιωτών στα νησιά του Αιγαίου του Ιονίου και την Κρήτη. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόβαση, ανοίγει η αγορά ηλεκτρισμού των νησιών, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες προμηθευτές, ακόμη και στους παραγωγούς εφόσον επιθυμούν να στήσουν εκεί μονάδες, να ανταγωνιστούν ευθέως τη ΔΕΗ, “σπάζοντας” σταδιακά το μονοπώλιο που αυτή έχει σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη. Κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας της νησιωτικής αυτής αγοράς ηλεκτρισμού, είναι ο τρόπος αμοιβής του κάθε παραγωγού, που θα προκύπτει από το μεταβλητό του κόστος, βάσει προκαθορισμένων τιμών, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν θα καθορίζεται δηλαδή από τη προσφορά που αυτός υποβάλει (όπως ισχύει σήμερα με την αγορά χονδρικής στην ηπειρωτική χώρα), αλλά βάσει μιας μεθοδολογίας που θα λαμβάνει υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας του και τις παραμέτρους κόστους (π.χ. τρέχουσες τιμές πετρελαίου, κ.ο.κ).

Στη συνέχεια ακολούθησε το φλερτ με τα υδροηλεκτρικά όπου δεκαέξι μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ενδιαφερομένων, καθώς αποτελούν εν δυνάμει υποψηφίους να ενταχθούν στο πακέτο της μικρής ΔΕΗ που θα τεθεί προς πώληση, εφόσον βεβαίως προκριθεί το συγκεκριμένο μοντέλο αποκρατικοποίησης. Ως πρώτοι υποψήφιοι, προβάλλονται δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί του Αλιάκμονα με συνολική ισχύ 423MW, δηλαδή οι ΥΗΣ Ασωμάτων 108 MW και Σηφικής 315 MW. Στον Αλιάκμονα, πάντως η μεγαλύτερη μονάδα είναι αυτή του Πολύφυτου ισχύος 375 MW. Εκτός όμως από τις μονάδες του Αλιάκμονα, ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από την πλευρά των ιδιωτών για τις μονάδες του Αχελώου, οι οποίες φέρονται να εμφανίζουν μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Στον Αχελώο λειτουργούν επίσης τρεις ΥΗΣ, τα Κρεμαστά ισχύος 437,2 MW, το Καστράκι ισχύος 320 MW και ο Στράτος ισχύος 156 MW. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε πως η τρόικα είχε πιέσει και είχε θέσει ως όρο στο αναθεωρημένο μνημόνιο την ισότιμη πρόσβαση των ανεξάρτητων παικτών όχι μόνο στην αγορά του λιγνίτη αλλά συνολικά στο καλάθι «φθηνού» καυσίμου της ΔΕΗ, το οποίο περιλαμβάνει και τα υδροηλεκτρικά. Άλλωστε την περασμένη άνοιξη η αρμόδια διευθύντρια ενέργειας της Κομισιόν, Ίνγκε Μπερναέτς, είχε στην ουσία περιγράψει το μοντέλο της μικρής ΔΕΗ όταν τόνιζε την ανάγκη να υπάρξει πρόσβαση των ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην εκμετάλλευση του λιγνίτη και στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Με μονοπώλιο στους τομείς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει βάση για ανταγωνισμό πρέπει να υπάρχει κάποια πρόσβαση και για τους καινούριους παίκτες είχε πει τότε η κοινοτική αξιωματούχος.

Και, φυσικά, ακολούθησε το φιλέτο, που δεν είναι άλλο από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Σχεδόν σε καθημερινή βάση, διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι πωλούνται οι μονάδες της ΔΕΗ, πότε στον Βορρά, πότε στο Νότο, ενώ το παιχνίδι της ΡΑΕ υπέρ των ιδιωτών συνεχίζεται με πρόσημα την «πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος».

**ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΟΠ / ΔΕΗ**  
ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Μ.Ο.Π. / ΔΕΗ  
Αριθ. Έγγρ. Βιβλίου Πρωτ. Αθηνών 3361/Ε.δ. 878/79  
Σκουφιάς 72-75 - Αθήνα 104 32 - Τηλ. 210 52 01 87 - 210 52 40 88  
FAX 210 52 40 383 e-mail: edop.dea@gmail.com

Αθήνα 6/6/2011

**ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

**ΡΑΕ : ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΒΑΝΤΑΔΟΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ**

**ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟ ΓΑΙΑΡΟ ΚΥΨΑΕΙ ΤΟ ΣΑΜΑΡΙ**

Σοφά τα λόγια του λαού μας, που περιγράφονται στην παραπάνω ρήση τα οποία αντανακλούν στη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Όχι μόνο κλείνει «μιστηρώνει» τη ΔΕΗ, ανακαλύπτοντας κάθε φορά παρωπιακές λειτουργίες της. Πιο συγκεκριμένα, η ΡΑΕ παρέλαμψε τη ΔΕΗ στην Αρχή Προστασίας Δοσολογίας στους καταναλωτές μέσω της αίσθησης και να τους ενημερώσει για την υπογραφή της υπεργικής σύμβασης, η οποία καθόριζε τις νέες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, προσοικονομεί δελτιώνον, για τη χρήση του πελατολόγιου άλλων ανταγωνιστών!!! Συνολικά για άλλη μια φορά αποδεικνύεται από εμπειρικό όργανο υπέρ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ ή ΔΕΝ ΒΑΛΕΙΕΙ κάθε παραλαβητική τακτική που πελάτες όπως:

- **Αγνόησε** η ΡΑΕ διασημιακό σπορ, που έκανε λόγο ότι συγκεκριμένος όταν εκκρίνεται στο σύστημα μπορεί να διακοπεί σε πράσινο ή λυχνιακή έκπτωση του τιμολογίου, ενώ ταυτόχρονα απαγόρευσε στη ΔΕΗ να κάνει ανάλογη προσφορά.
- **Αγνόησε** ο ΡΑΕ την αρχική πελατολόγιο της ΔΕΗ με το πρόβλημα της απόλυτης προσφορά.
- **Αγνόησε** ο ΡΑΕ ακόμη, ότι η έκπτωση που προσφέρεται ποσοστιαία μονάδα μέτρησης, δηλαδή η κβλ, ενώ η έκπτωση που γίνεται στα πρώτα κενά της ΔΕΗ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις προσεγγίζει το τιμολόγιο της ΔΕΗ.
- **Αγνόησε** και αρχικά ακόμη μέχρι σήμερα ότι η τηλεφωνική αρχή των πελατολόγιο της ΔΕΗ από τους ανταγωνιστές, όχι μόνο αποτελεί στοιχείο παραπληροφόρησης, αλλά είναι και περιβλητική προσωπική δεδομένων, περίπτωση αυτή είναι απευθυνόμενη με αυτή που παραμένει τη ΔΕΗ στην αγορά ανταγωνιστές το πελατολόγιο της ΔΕΗ. Ο συνολικός διευθυντής της ΔΕΗ, εξοικονομεί να δουλέψει για λειτουργία ανταγωνιστές, ενώ οι πληροφορίες δέχονται ότι μισθώνονται στα γραφεία της Εταιρείας.

Το αντεπίσημο αποτελεί μόνο λέγα από τα αίσθη που διαπράττονται σε βάρος της ΔΕΗ και κατά τα άλλα η ΡΑΕ, αποτελεί την εγρήσθη «το υγιές ανταγωνιστικό» υπηρεσίες της ΔΕΗ, εμπορίας και δικτύου για το ζήτημα είναι να συγκληθούν οι όπως κάνουν οι ανταγωνιστές – τόσο για τις παραλαβητικές μεθόδους όσο και για την διασφάλιση στοιχείων πριν μεταφερθούν οι καταναλωτές της ΔΕΗ, από το δικτύου τους ανταγωνιστές.

Επιπλέον από δεν γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων του δικτύου γιατί είναι και αυτοί «αγνοήσι» έναντι των ανταγωνιστών.

Γραφείο Τύπου ΕΛΟΠ-ΔΕΗ

# Οικονομικός Απολογισμός

## Οικονομικός Απολογισμός 2010

### **ΕΣΟΔΑ**

Υπόλοιπο 2009.....	46.008,51
Εισφορές Μελών.....	109.680,55
Οικονομική ενίσχυση.....	33.880,00
Επιδότηση ΟΑΕΔ.....	2.589,35
Τόκοι Τράπεζας.....	38,84
Διάφορα έσοδα.....	444,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> .....	<b>192.641,25</b>

### **ΕΞΟΔΑ**

1. Μισθός Προσωπικού.....	13.127,35
2. ΙΚΑ.....	7.019,32
3. ΟΤΕ.....	10.505,71
4. Εφημερίδες - περιοδικό.....	13.506,10
5. Μετακινήσεις Δ.Σ.....	19.009,85
6. Περιοδείες Δ.Σ.....	13.652,51
7. Τοπικές Ενώσεις.....	13.400,00
8. Δημόσιες Σχέσεις.....	8.470,91
9. Γραφική Ύλη.....	1.627,85
10. Συνέδριο ΓΕΝΟΠ.....	6.402,71
11. ΦΜΥ.....	1.035,70
12. Ιστοσελίδα.....	158,13
13. Καθαρίστρια.....	4.200,00
14. Διάφορα.....	1.430,43
15. Ταχυδρομικά.....	1.789,82
16. Δικαστικά.....	4.578,25
17. ΦΠΑ.....	5.880,00
18. ΕΚΑ.....	1.801,44
19. Γενικό Συμβούλιο.....	29.828,40
20. Εκλογές.....	16.532,38
21. Πάγια.....	49,80
22. Λογιστικά.....	1.107,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> .....	<b>175.113,66</b>

**ΕΣΟΔΑ** .....192.641,25

**ΕΞΟΔΑ** .....175.113,66

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ** .....17.527,59

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 67 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα 1/11/11 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η εξελεγκτική επιτροπή της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ στα γραφεία του Συλλόγου, προκειμένου να πραγματοποιήσει Διοικητικό και Οικονομικό έλεγχο στις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1.1.10-31.12.10.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

1. Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα βιβλία.
2. Το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. τηρείται κανονικά και βρέθηκαν καταχωρημένα όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που ελήφθησαν κατά καιρούς αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των συναδέλφων.
4. Κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-10 έως και 31-12-2010 έγιναν πεντέ (5) συνεδριάσεις εκ των οποίων (1) του Γενικού Συμβουλίου, (4) του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου φαίνεται η σωστή λειτουργία του Συλλόγου.
5. Έγιναν ενημερωτικές μετακινήσεις κλιμακίων της Διοίκησης στην Επαρχία.
6. Το αρχείο τηρείται για όλα τα θέματα.
7. Στις δαπάνες γίνεται κάθε δυνατή περιστολή. Προς ενημέρωση  
Εισπράξεις 2010 192.641,25  
Δαπάνες 2010 175.113,66  
Υπόλοιπο 17.527,59

Το υπόλοιπο σε νέο συμφωνήθηκε απόλυτα. Κρίνουμε ότι το Δ.Σ. της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ για το παραπάνω διάστημα λειτούργησε σωστά, έτσι ώστε να μας δίνει το δικαίωμα να προτείνουμε την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΣΜΠΟΝΙΑ ΑΚΡΙΒΗ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

## Προϋπολογισμός 2011

### ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο 31.12.10 .....	17.527,59
Εισφορές Μελών .....	105.000,00
ΟΑΕΔ.....	2.000,00
Τόκοι .....	100,00
Σύνολο .....	124.627,59

### ΕΞΟΔΑ

Μισθός Προσωπικού.....	22.000,00
Γραφική Ύλη .....	3.000,00
ΕΛΤΑ .....	2.000,00
Δημόσιες σχέσεις .....	2.000,00
Τοπικές Ενώσεις .....	13.000,00
Δικαστικά .....	5.000,00
Περιοδικό - Εφημερίδα .....	15.000,00
ΟΤΕ .....	10.000,00
Μετακινήσεις Δ.Σ.....	15.000,00
Περιοδείες Δ.Σ.....	15.000,00
Καθαρίστρια .....	4.000,00
Εισφορές ΓΕΝΟΠ.....	15.000,00
Διάφορα .....	3.627,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> .....	<b>124.627,59</b>

# Πρόγραμμα Δράσης

Η Διεθνής Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει στους Έλληνες τις πιο δυσμενείς συνθήκες κοινωνικοοικονομικής αβεβαιότητας. Ο κόσμος της εργασίας, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, βιώνει τις εφαρμοζόμενες πολιτικές του μνημονίου οι οποίες παρά τις φοροδοτικές πολιτικές δεν κατόρθωσαν να διαμορφώσουν συνθήκες ανάσχεσης της οικονομικής κρίσης. Τρία χρόνια μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στην Ελλάδα που εμπεριέχονται στο μνημόνιο 1 και αυτές που προβλέπονται ότι θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2012-2015 είναι σε κοινό προσανατολισμό, εξασφαλίζοντας την κερδοφορία της άρχουσας τάξης και την πλήρη απαξίωση της εργασίας.

Τα νέα μέτρα χαρακτηρίζονται από κοινωνική-εργασιακή αναληγσία, έκρηξη της ανεργίας και παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Η εξασφάλιση πόρων έπρεπε να εστιάζεται στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής αντί να επιβαρύνεται κάθε φορά ο συνταξιούχος και ο μισθωτός.

## Την οικονομική κρίση να πληρώσουν:

- Αυτοί που μόνιμα φοροδιαφεύγουν
- Αυτοί που έβγαλαν 600 δις. € στο εξωτερικό
- Αυτοί που θησαύρισαν με το Χρηματιστήριο
- Αυτοί όπου κατείχαν κυβερνητικές θέσεις και έγιναν ζάμπλουτοι

**Διαφωνούμε και αντιστεκόμαστε** στην μνημονιακή πολιτική που θέλει να μας υποτάξει στη δουλεία.

- **Διεκδικούμε** Δημόσια ΔΕΗ στην υπηρεσία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
- **Διεκδικούμε** παρουσία και συμμετοχή στην βιωσιμότητα του Ομίλου ΔΕΗ, σήμερα και αύριο
- **Αντιστεκόμαστε** σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης της μητρικής ΔΕΗ, αλλά και των θυγατρικών της.
- **Αντιστεκόμαστε** στις απολύσεις
- **Αντιστεκόμαστε** στην εφεδρεία που ισοδυναμεί με απόλυση
- **Λέμε ΟΧΙ** στην πώληση των μονάδων
- **Απαντάμε** ότι δεν είμαστε πλεονάζον προσωπικό, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες άλλωστε οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού καταμαρτυρά την όλη αλήθεια.
- **λέμε ΟΧΙ** στην περικοπή των τακτικών αποδοχών

**Δηλώνουμε** ότι δεν θα επιτρέψουμε να διαλύσουν την επιχείρηση και να μας μετατρέψουν σε εξαθλιωμένους πολίτες.



Είναι μία ευκαιρία να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και χωρίς αποκλεισμούς, αδικίες να ορθολογικοποιήσουμε τις μισθολογικές δαπάνες ξεκινώντας από κάποιες υπερβολές στην προοπτική να μην υποστούμε βίαιες περικοπές, όπου θα γίνουν αισθητές στο Διοικητικό και μεσοκατώτερο προσωπικό λόγω των χαμηλών αποδοχών.

Καμιά αδικία σε βάρος του Διοικητικού και του μεσοκατώτερου προσωπικού.

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κατάργηση των νόμων 3833 και 3845/2010, καθώς και του πολυνομοσχεδίου το οποίο ψηφίστηκε προσφάτως από τη Βουλή.

## ΚΛΑΔΙΚΑ

1. Η συνέχεια εξισορρόπησης του επιδόματος εκπαίδευσης προκειμένου να αποκατασταθεί η παράγραφος Δ 3 της ΕΣΣΕ 1982 που παραβιάστηκε με αποφάσεις Διοίκησης της ΔΕΗ και να καλυφθεί η διαφορά του επιδόματος μέσης εκπαίδευσης από την ανωτάτη εκπαίδευση. Το επίδομα μέσης εκπαίδευσης πρέπει να επεκταθεί από 25% που είναι σήμερα σε 35%.
2. Προώθηση κατά ένα μ.κ. των κατηγοριών Δ02, Δ03, Υ3, Υ2 και ΓΥ με ταυτόχρονο άνοιγμα των τερματικών κατηγοριών.
3. Αναγνώριση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης και κατηγορίας για τη μισθολογική εξέλιξη. (Μ.Κ.13 εφαρμογή Σ.Σ.Ε.89).
4. Εξομοίωση για όλους τους καταμετρητές του επιδόματος «Μέσου Όρου Ενδείξεων».
5. Αναβάθμιση της ειδικότητας ΓΥ3/Β (προσωπικού Ασφαλείας) στην κατηγορία Δ02 με άμεσες προσλήψεις και ταυτόχρονα απομάκρυνση των ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης. Επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται σε θέσεις υψηλής επικινδυνότητας. Άνοιγμα των τερματικών κλιμακίων της ΓΥ κατηγορίας ανάλογα με τα τυπικά προσόντα.
6. Χορήγηση του επιδόματος ειδίκευσης στους συναδέλφους που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου - υπεύθυνου δραστηριότητας και σε όσους έχουν **πτυχίο ξένης γλώσσας** ανάλογο του Proficiency.
7. Χορήγηση επιδόματος ειδικών συνθηκών διαβίωσης (λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος) στους εργαζόμενους στα **ΠΕΚΑ, περιοχές και πρακτορεία διανομής** : Δυτικής Μακεδονίας - Αλιβερίου - Μεγαλόπολης - Θριασίου Πεδίου.
8. Επέκταση του επιδόματος Αναλυτών - Προγραμματιστών σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό (το επίδομα χορηγείται μόνο στην Δ/νση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ).
9. Χορήγηση επιδόματος ισολογισμού στους συναδέλφους που απασχολούνται στα λογιστήρια και συντάσσουν Οικονομικές - Λογιστικές καταστάσεις.
10. Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 15% σε όλους του χειριστές - χειρίστριες ηλεκτρονικών υπολογιστών που απασχολούνται κατ'αποκλειστικότητα μπροστά στις οθόνες οπτικής καταγραφής.

11. Αύξηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών στους συναδέλφους των παραμεθορίων περιοχών και περιοχών ιδιαίτερης τουριστικής ανάπτυξης λόγω κόστους ζωής.
12. Να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις - αναθέσεις Δ/ντων ΒΟΚ η κατηγορίας Δ03 ως ισότιμη της κατηγορίας Δ01 σύμφωνα με τον **N. 2916.2001**
13. Προώθηση κατά μ.κ. των Δ03 όπως έγινε με την ΣΣΕ 90 για τους Τ3
14. Αύξηση διαχειριστικού επιδόματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες.
15. Εξίσωση των επιδομάτων των κατηγοριών Δ0, ΓΥ στους Σταθμούς Παραγωγής.
16. Αύξηση του Ανθυγιεινού επιδόματος σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις σε όσους απασχολούνται στα ΠΕΚΑ και στα πολυιατρεία σύμφωνα με την ειδικότητά τους.
17. Ισότιμη μεταχείριση ως προς το υπολογισμό των Μ.Κ. των συναδέλφων απόφοιτων Τεχνικού Λυκείου ανεξαρτήτου κατεύθυνσης με τους συναδέλφους του Γενικού Λυκείου.

## ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Επαναφορά του ωραρίου 7-3, αφού η αλλαγή 8-4 δεν βοηθά την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης και δημιουργεί πολλά προβλήματα στους πελάτες και στο προσωπικό.
2. Επέκταση της γονικής άδειας. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων(4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
3. Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για μισθολογική εξέλιξη στο χρονοεπίδομα και θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
4. Οι ημέρες των απεργιών να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
5. Εβδομάδα 35 ωρών με 7ωρη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών.
6. Άδεια μητρότητας δύο χρόνια με πλήρη ασφαλιστική και οικονομική κάλυψη.
7. Άδεια συμπαράστασης 12 ημερών για όσους έχουν πάνω από 2 παιδιά.
8. Να χορηγηθεί Πέμπτη εβδομάδα άδεια σε όλους τους συναδέλφους.
9. Κατάργηση των κρατήσεων που δεν αφορούν το προσωπικό της ΔΕΗ.
10. Κατάργηση της απόφασης 89/2007 του Δ/ντος Συμβουλίου που αφορά τις αναθέσεις καθηκόντων.
11. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25 χρόνια άνδρες - 20 χρόνια γυναίκες) να παίρνουν τα 2/3 του εφάπαξ.
12. Αναπροσαρμογή των κρατικών τιμολογίων για ιατρική περίθαλψη. Άνοιγμα φαρμακείων σε όλα τα ΠΕΚΑ και ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ για ενίσχυση του ΟΑΠ/ΔΕΗ και κατάργηση της εισφοράς στα φάρμακα για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους.

13. Όλοι οι συνάδελφοι (τακτικοί - έκτακτοι) που είναι μαθητές, σπουδαστές σε Ανώτερες Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας (ΤΕΙ, ΣΕΛΕΤΕ) ή άλλων Υπουργείων και φοιτητές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και εκείνοι που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα να δικαιούνται ειδική άδεια εξετάσεων με αποδοχές, «σπουδαστική άδεια» τριάντα (30) εργασίμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα από τα χρόνια φοιτήσεώς τους, με της προϋπόθεση μόνο ότι συμμετέχουν στις εξετάσεις (Ν.1346/83,ΕΣΣΕ/ΔΕΗ 1982,ΕΓΣΣΕ της ΓΣΕΕ 1998-1999).
14. Να ισχύσει και για την ΔΕΗ το άρθρο 48 του Νόμου 2683 - που ορίζει τους παραμεθόριους νομούς - για τους συναδέλφους που υπηρετούν και στις περιοχές ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΙΛΚΙΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
15. Οικονομική εξίσωση με το μέσο όρο (πραγματική σύγκλιση μισθών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί πάγιο αίτημα και διεκδίκηση της ΓΣΕΕ και των Ομοσπονδιών.
16. Επέκταση του επιδόματος ευθύνης και στους μισθωτούς υπεύθυνους δραστηριότητας.
17. Επαναλειτουργία παιδικών σταθμών και κατασκηνώσεων.
18. Η ΔΕΗ να καταβάλει την αποζημίωση στους συνταξιούχους σύμφωνα με τον Ν.2112/20.
19. Στήριξη, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της δημόσιας και δωρεάν παιδείας για να απαλλαγούν οι οικογένειες από το κόστος της παραπαιδείας και να μπορούν οι νέοι μας να απολαμβάνουν το επίπεδο εκπαίδευσης που δικαιούνται και το οποίο έχουν ανάγκη για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο.
20. Απαιτούμε την βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να παρέχει τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, απαλλάσσοντας τους παράλληλα από την υποχρέωση να επιβαρύνουν τον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό για υπηρεσίες που αποτελούν δικαίωμα για τους πολίτες και υποχρέωση για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.
21. Άδεια (3) τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω. Την άδεια αυτή να δικαιούνται και γονείς των οποίων το (3) τέκνο και άνω δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.
22. Για τους συναδέλφους μας αποσπασμένους που εργάζονται στον Ο.Α.Π. να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η ΕΣΣΕ 2008 στην περίπτωση που θέλουν να επιστρέψουν στην ΔΕΗ.
23. Ο χρόνος υπηρεσίας των συναδέλφων μας στον Ο.Α.Π. να προσμετρηθεί ως συντάξιμος, ανεξαρτήτως με ποια σύμβαση εργάστηκαν.
24. Άδεια (3) τριών ημερών για τους αιμοδότες.

Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

**Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

# ΔΕΗ Α.Ε.-Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ



Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η ΔΕΗ έχει να επιδείξει μία μοναδική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Πραγματοποίησε τον πλήρη εξηλεκτισμό της χώρας, στήριξε δυναμικά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα έχει αναλάβει νέες σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που εντάσσονται στο τρίπτυχο **Οικονομία-Κοινωνία-Περιβάλλον**. Ειδικότερα, η ΔΕΗ:

- Πραγματοποιεί πολύ μεγάλες επενδύσεις με στόχο την εξασφάλιση πλήρους ενεργειακής επάρκειας για τη χώρα. Οι συνολικές επενδύσεις της μέχρι και το 2014 θα ανέλθουν σε 13,5 δισ. ευρώ και θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
- Στήριζει την περιφερειακή ανάπτυξη, κυρίως μέσω της παραγωγικής δραστηριότητάς της σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας μεγάλο αριθμό βιώσιμων θέσεων εργασίας και δημιουργώντας νέα εισοδήματα που στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες.
- Συμβάλλει στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών κατευθύνσεων στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, μέσω παραχωρήσεων σημαντικών εκτάσεων της Επιχείρησης για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
- Εξασφαλίζει τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές μεταξύ όλων των χωρών της Ε.Ε. με βάση την αγοραστική τους δύναμη.
- Παρέχει ένα μοναδικό κοινωνικό έργο, όπως η τηλεθέρμανση και η ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους πολύτεκνους, τους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών, τους αγρότες.

## Για το Περιβάλλον

Ο Όμιλος της ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την υλοποίηση περιβαλλοντικών επενδύσεων που ξεπερνούν τα 7 δισ. ευρώ, οι μεγαλύτερες που έχουν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει:

- Κατασκευή νέων θερμικών μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας, φιλικών προς το περιβάλλον και εξοπλισμένων με τις πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.
- Κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων για παραγωγή καθαρής ενέργειας, υδροδότηση, αρδεύσεις κλπ.
- Πραγματοποίηση επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ύψους 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2014.

Όλες αυτές οι επενδύσεις θα έχουν άμεσα θετικά οφέλη για το περιβάλλον, καθώς θα εξασφαλισθεί μείωση ανά παραγόμενη κιλοβατώρα: του διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>) κατά 25%, του διοξειδίου του θείου (SO<sub>2</sub>) κατά 91%, των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 39% και των σωματιδίων (PM) κατά 56%.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει ήδη μία μοναδική προσφορά στον τομέα του Περιβάλλοντος με σημαντικές δράσεις, όπως:

- Ευρύτατες αποκαταστάσεις εκτάσεων εξαντλημένων ορυχείων με τη δημιουργία γεωργικών και δασικών εκτάσεων.
- Ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, με τη δημιουργία φραγμάτων που εξασφαλίζουν την υδροδότηση 2.500.000 κατοίκων της χώρας και την άρδευση σε 4.500.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων.
- Δημιουργία νέων υγροβιότοπων και τοπίων φυσικού κάλλους, που προσφέρονται για τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξη άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.